



*Je was moe,
erg moe,
heel erg moe.
Je mag nu rusten,
welterusten.*



Paula Vermeule

weduwe van Aimé D'haeseleer

geboren te Middelburg (Nederland) op 30 juni 1937
en thuis van ons heengegaan
te Asse op 4 mei 2026.

*Wij nemen afscheid van haar op de manier
die ze zelf heeft gewild, in alle eenvoud,
zoals zij steeds geleefd heeft.*

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Paula in de parochiekerk Sint-Martinus,
Kerkplein te Asse, **op zaterdag 16 mei 2026 om 10.00 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur.

Op een later tijdstip zullen wij haar asurne in
intieme kring begraven bij Aimé in het urnenveld
op de begraafplaats van Asse-Centrum.

Dit melden u met droefheid:

Karin en Hans (†) D'haeseleer - Willems

haar dochter

De families Vermeule, D'haeseleer, Willems
en aanverwanten.

Een bijzondere dank aan haar huisarts
Griet Vander Slagmolen en aan haar kinesisten
Arko en Esther voor hun toewijding en goede zorgen.

Rouwbetoon:

Familie D'haeseleer - Vermeule
p.a. Leuvensesteenweg 769 - 2812 Muizen

Online: condoleances.be/paulavermeule