

## Sacramentsdag B 2021 *kleur wit*

**Technische ploeg** *Johan en Quinten Vandenbempt*

*Er staat een monstrans klaar opzij van het altaar. Extra grote hostie op pateen leggen.*

**Intredemuziek** *(kort)*

### **Begroeting**

Van harte welkom, allen die genodigd zijn aan de Tafel van de Heer.

Laat ons deze bijeenkomst plaatsen onder het teken van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.

**Amen.**

### **Livestream**

Als alles verloopt zoals gepland, is dit - voorlopig - de laatste keer

dat we de eucharistieviering livestreamen

opdat de parochianen in onze vier parochies en de Druivenstreek zouden kunnen meevieren.

Vanaf volgende week mogen we opnieuw met velen samenkomen in onze kerken.

Om deze opnames te kunnen realiseren was maandenlang

de enthousiaste inzet nodig van vele medewerkers.

Dit verdient onze erkenning en bijzondere dank!

**Openingslied** **“Wij willen samen vieren” ZJ 545**

### **Openingswoord**

Zo dikwijls vieren wij eucharistie, het ‘goede brood’.

Waarom dan nog zo’n surplus-feestdag als ‘Sacramentsdag’?

Eucharistie vieren mag geen ‘gewoonte’ worden

en daarom wil de Kerk dat we eens uitdrukkelijk stilstaan bij en nadenken over de draagwijdte van samen brood breken en de beker rondreiken.

Geen half-magisch ritueel bestemd voor gesloten cenakels,

maar een krachtig teken dat ons aanspoort om Gods Woord om te zetten

in daden van recht en gerechtigheid, in daden van menslievendheid.

### **Vergevingsmoment**

**Priester:**

Omdat we voor God nog al te vaak met lege handen staan,  
bidden we om Gods ontferming.

**Lector:**

- De Heer zoekt ons om Zichzelf te geven.

Hij vraagt aan ieder van ons: geef mij te drinken,

Heer, wees voor mij een kleine oase in de woestijn van onverschilligheid.

*Heer, ontferm u over ons. **Heer, ontferm U over ons.***

- We worden uitgenodigd om onszelf te schenken zoals we zijn, om alles wat ons bezighoudt even tot zwijgen brengen, om ruimte maken om de vreugde van de ontmoeting te ervaren. Opdat er iets kan gebeuren tussen mij - mens - en U, Heer. *Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm U over ons.*

- We aanbidden God. Is het uit verlangen naar het paradijs? Uit angst voor de hel? Of is het uit liefde voor Hem?  
*Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm u over ons.*

***Priester:***

Goede God, alle liefde is vruchtbaar, hoe klein onze liefde ook is. Aanvaard dan onze goede wil, vergeef ons onze zonden en schenk uw Geest in onze groei en in het tot stand komen van het Rijk Gods dat komen moet en duren zal tot in eeuwigheid. **Amen.**

**Eer aan God in de hoge:**

***Priester:***

Op deze Sacramentsdag spreken we een bijzondere lofprijzing uit, we antwoorden samen telkens "Gezegend zijt Gij, Heer."

***Lector:***

Jezus, licht in onze duisternis.

***Priester en allen: Gezegend zijt Gij, Heer.***

***Lector:***

Jezus, bron die onze dorst lest.

***Priester en allen: Gezegend zijt Gij, Heer.***

***Lector:***

Jezus, vriend van al wie zich klein weet.

***Priester en allen: Gezegend zijt Gij, Heer.***

***Lector:***

Jezus, deur naar Gods koninkrijk.

***Priester en allen: Gezegend zijt Gij, Heer.***

***Lector:***

Jezus, herder die zoekt wie verloren is.

***Priester en allen: Gezegend zijt Gij, Heer.***

***Lector:***

Jezus, veelgeliefde Zoon van God

***Priester en allen: Gezegend zijt Gij, Heer.***

***Lector:***

Jezus, onze vrede en onze redding

***Priester en allen: Gezegend zijt Gij, Heer.***

**Lector:**

Jezus, Woord en beeld van God

**Priester en allen: Gezegend zijt Gij, Heer.**

**Lector:**

Jezus, brood om van te leven.

**Priester en allen: Gezegend zijt Gij, Heer.**

**Openingsgebed**

Heer onze God, tot op de dag van vandaag is uw Zoon aanwezig onder ons in de verkondiging en het vieren van de sacramenten.

Wij bidden U:

geef dat wij ons durven toevertrouwen aan zijn Woorden en zijn manier van leven.

Dit vragen we U door Jezus, de Mens geworden liefde in eeuwigheid. **Amen.**

**Eerste lezing Exodus (24,3-8)**

**Priester:**

*“Dit is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt”*, deze woorden herkennen wij.

In onze eerste lezing wordt ons beschreven

hoe Mozes een verbond sluit tussen God en zijn volk, ook met dit teken van het bloed.

**Lector**

**We lezen uit het Boek Exodus**

In die dagen stelde Mozes het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van de Heer. Eenstemmig betuigde het volk: 'Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden.' Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift. De volgende ochtend bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en stelde twaalf wijstenen op, naar de twaalf stammen van Israël. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht om stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het Verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: 'Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen.' Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: 'Dit is het bloed van het Verbond dat de Heer, op grond van al deze woorden, met u sluit.'

Tot zover deze lezing.

**Tussenzang: ZJ 418 “Zingt voor de Heer van liefde en trouw” str 1 en 2**

**Evangelie Marcus. (14,12-16.22-26)**

Uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Op de eerste dag van het Feest van het ongedesemde brood, wanneer het paaslam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen Jezus: 'Waar moeten wij het paasmaal gaan voorbereiden, zodat U het kunt eten?' Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: 'Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoetkomen; volg hem, en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: "De Meester vraagt: 'Waar is het gastverblijf, waar ik het paasmaal met mijn leerlingen kan eten?'" Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereed staat; maak daar het paasmaal voor ons klaar.' De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals hij had gezegd, en ze bereidden het paasmaal. Terwijl ze aten, pakte hij een brood, sprak de zegenbede uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Neem hiervan, dit is mijn Lichaam.' En hij pakte een beker, sprak het dankgebed en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: 'Dit is mijn bloed van het Verbond, Bloed dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie: ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in Gods Koninkrijk.' Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

**Zang: ZJ 418 “Zingt voor de Heer van liefde en trouw” str 3**

## Homilie

### Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;  
die ontvangen is van de heilige Geest en geboren uit de maagd Maria;  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven;  
die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;  
die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader.  
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden;  
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.

**Voorbeden** met **zang** “**Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est**”

**Priester:** Keren wij ons hart tot God, en bidden wij:

#### **Lector:**

- Voor allen die in onze ‘wereld’ voorgaan in breken en delen,  
die brood en onderdak bieden aan hen die alles ontberen,  
die de euvele moed hebben de armen te beschermen tegen de rijken:  
om durf en kracht in de geest van Jezus die zijn inzet moest bekopen  
met het offer van zijn leven. *Laten we bidden...*

- Voor allen die in onze ‘kerken’ voorgaan in breken en delen,  
en voor hen die vierend, zingend en biddend, gemeenschap willen zijn in Jezus’ geest:  
om overtuiging en daadkracht in de geest van Hem  
die fier en waardig door de dood is heengegaan. *Laten we bidden...*

- Voor allen in deze ‘gemeenschap’ die met elkaar willen breken en delen;  
voor allen die elkaar vasthouden en de ander behoeden voor eenzaamheid;  
voor de vele vrouwen en mannen die al maanden het beste van zichzelf geven  
in onze gezamenlijke strijd tegen het Covid-19 virus.  
Voor al die mensen hier ter plaatse en zij die met ons eucharistievieren van thuis uit.  
Voor iedereen bidden wij om levenswil en levenslust  
in de geest van Hem die uit de dood verrezen is. *Laten we bidden...*

- Voor de zieken onder ons;  
voor hen die gestorven zijn en die wij in deze viering gedenken, **vandaag speciaal voor:**  
**\*...**

Dat zij met Christus mogen thuiszijn in Gods eeuwige liefde. *Laten wij bidden.*

#### **Priester:**

Zegen ons allen, God, en maak ons - meer en meer - tot wat we zijn:  
het lichaam van Christus. We vragen het U door Christus, onze Heer. **Amen.**

## **Offerandelied "Ik bied u dit brood"**

Ik bied u dit brood, 't is als gave niet groot. Neem mijzelf, neem mijn hart, mijn verstand.  
Want in wijn en in brood kom ik los van de dood, reikt de hemel de aarde de hand.

Refrein: Heer, Heer, neem het aan, neem mijzelf, neem mijn hart, mijn verstand,  
want in wijn en in brood kom ik los van de dood, reikt de hemel de aarde de hand.

Ik bied u de wijn, die een teken moet zijn van een nieuw en een eeuwig verbond,  
Waar in Gij hebt hersteld wat door zondig geweld ook in mij door het kwaad werd gewond.

### **Gebed over de gaven**

Heer, onze God, in dit brood dat wordt gedeeld,  
in deze beker van het Verbond prijzen wij uw naam en wij bidden U:  
zegen ook ons opdat wij met elkaar de weg van Jezus durven gaan,  
de weg van zelfvergeten liefde, de weg die naar het leven voert, in de eeuwen der eeuwen.  
**Amen.**

### **Groot dankgebed**

De Heer zal bij u zijn. **De Heer zal u. bewaren**  
Verheft uw hart. **Wij zijn met ons hart bij de Heer.**  
Brenge wij dank aan de Heer, onze God. **Hij is onze dankbaarheid waardig.**

Wij danken U, heilige en sterke God.  
De wereld draagt Gij in uw hand en Gij waakt over alle mensen.  
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap  
om uw Woord te horen en met toegewijd geloof  
te treden in het spoor van uw Zoon.

Hij is de Weg die leidt naar U, Hij is het die we ontmoeten in uw heilig Sacrament.  
Hij is de Waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij.  
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.  
Wij danken U voor de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.  
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en heiligen  
en met zovele mensen overal ter wereld die U lofzingen,  
prijzen we uw heerlijkheid en ook wij getuigen vol vreugde:

### **Heilig, heilig, heilig, de Heer...**

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,  
dan op weg te zijn naar U.  
Ons zoeken naar U maakt ons tot een volk onderweg.  
Mensen die verdwalen worden toegesproken door Jezus, uw Zoon,  
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.  
Zend daarom uw Heilige Geest over ons en over deze gaven dat wij Hem mogen herkennen.  
Want toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat...

### **Consecratie**

---

**Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.**

Wij bidden U, Heer God, stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon: dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; dat wij het leven leefbaar maken en het puin ruimen van ons egoïsme.

Zend uw Geest over heel uw kerk, van Rome tot ons samenzijn hier, overal waar we met Jezus Christus aan tafel gaan.

Doe onder ons profeten opstaan die het vuur van uw goedheid brandend houden, die uw licht laten stralen, ook in donkere momenten van ons leven.

**Want door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, barmhartige Vader, in de gemeenschap van de H Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.**

**Amen.**

**Onze Vader**

**Vredeswens**

Heer Jezus, Gij brengt ons hier bijeen om door U gevoed te worden.

Moge wij hier uw Woord horen, uw droom leren lezen, uw wil leren verstaan en horen en zien hoe vredevol Gij zijt.

Voeg ons in liefde bijeen en geef ons uw vrede, hier en al de dagen van ons leven.

**Amen.**

*De vrede van de Heer is met u allen.*

*Geven wij mekaar een teken van deze vrede.*

**Lam Gods**

*kooltje wierook wordt aangestoken*

**Gebed van geestelijke Communie door lector en allen**

**Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed.**

**Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven, maar dat is nu onmogelijk.**

**Daarom bid ik:**

**aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U.**

**Kom met uw liefde in mijn hart**

**en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij woont.**

**Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God. Amen.**

## Communie met muziek (piano of orgelspel)

*Na de communie-uitreiking zet priester monstrans op altaar en plaatst daarin de geconsacreerde hostie. Neemt wierook aan en bewierookt het Allerheiligste onder de zang.*

### Lied "Gedenken wij dankbaar" ZJ 528

#### Bezinning                      Lector

*We lezen een tekst van Erwin Roosen:*

Je kunt Mij ontmoeten - zegt God -  
in elke mens met wie je samenleeft  
en met wie je het brood van het leven  
en de wijn van de vreugde deelt.

Je kunt Mij ontmoeten in mensen die zichzelf geven als gebroken brood,  
omdat iemand hun dat ooit heeft voorgedaan  
en hun gevraagd heeft dat ze dat zouden blijven doen.

Je kunt Mij ontmoeten  
in mensen die je weer in jezelf doen geloven  
omdat ze geloven in Mij.

Je kunt Mij ontmoeten - zegt God!  
Blijf je verlangen naar deze ontmoetingen?

### Slotlied: "Zomaar een dak" ZJ 735

#### Slotgebed

Heer God, Gij hebt ons geschapen en ons uw geliefde Zoon Jezus gezonden,  
opdat wij een samenleving zouden opbouwen waar alleen liefde, goedheid,  
wederzijds ontzag ons aan elkaar binden  
als leden van één familie waarvan Gij Vader zijt.

Wij danken U voor zulke grote liefde.

Geef dat wij het nu reeds waar maken in ons leven.

Dat vragen wij U door Jezus, onze Heer. **Amen.**

#### Mededelingen                      Lector

- Wij **melden** u het overlijden

\* in Tervuren: van de heer Josse Van der Stede, echtgenoot van mevrouw Suzanne Hubrecht en geboren in 1945. De uitvaart van de heer Josse Van der Stede vond dinsdag plaats in Sint-Jan, Tervuren.

\* in

We bieden de familie en vrienden van de overledene onze christelijke deelneming aan.

Volgende week mogen we *-eindelijk!*- opnieuw in onze kerken samenkomen met maximaal 100 personen of met een iets lager aantal dat bepaald wordt door de oppervlakte van de betreffende kerk. Natuurlijk blijven ook dan de veiligheidsmaatregelen van kracht, meer bepaald het dragen van een mondmasker en de 1.50 m afstandsregel.

Vanaf 9 juni gaan onze misvieringen door volgens het schema dat meer dan een jaar geleden werd vastgelegd maar dat door de coronacrisis nog niet kon toegepast worden.

In **Sint-Jan, Tervuren** zal dus er een misviering zijn: elke zondag om 11 uur en elke vrijdag om 9 uur

In **Sint-Paulus, Vossem**: elke 1<sup>ste</sup> zaterdag van de maand om 19 uur;

In **Sint-Jozef, Moorsel**: elke 3<sup>de</sup> zaterdag van de maand om 19 uur;

In **Sint-Katharina, Duisburg**: elke 4<sup>de</sup> zaterdag van de maand om 19 uur en elke dinsdag om 18.45 uur.

U vindt deze regeling en de data terug in Kerk & Leven en op onze website [www.KerkTervuren.be](http://www.KerkTervuren.be)

Wij verwelkomen u dus graag op zondag 13 juni om 11 uur in de Sint-Janskerk te Tervuren.

Dit houdt ook in dat we na vandaag stoppen met de eucharistievieringen wekelijks op te nemen en uit te zenden vanuit één van de kerken van de Federatie Tervuren of de Druivenstreek. Enkel op speciale parochiefeestdagen zullen nog livestreaming-vieringen doorgaan, zoals bijvoorbeeld eind juni in Neerijse of op hoogdagen zoals 15 augustus.

Dankzij deze wekelijkse opnames konden onze parochianen in veilige omstandigheden meevieren en bleven we ook in coronatijd met mekaar verbonden.

In naam van onze parochiefederatie Tervuren, de Druivenstreek en van de vele mensen die van thuis uit met ons meevierden, willen we alle medewerkers van harte danken voor hun waardevolle bijdrage en gewaardeerde inzet, heel speciaal voor onze pastoor Jan en natuurlijk ook de misdienaren, onze zangers Lucie Herbots, Frans Janssen en Bé Fraiture, de technische ploeg uit de Druivenstreek Patrick Jacobs en Bruno Van Rompuy en het team uit Duisburg Johan en Quinten Vandenbempt. Jullie verdienen een oprecht applaus.

### **Zending en zegen met het Allerheiligste**

*Priester neemt monstrans*

In deze viering heeft Jezus ons uitgenodigd de Blijde boodschap van Gods Rijk te verkondigen en waar te maken. Daartoe zegene ons de algoede God,  
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest.

**Amen.**

### **Uittrede-orgelspel**