

Hemelvaartsdag B 13 mei 2021

Pastoor Jan, communicantjes, lector en misdienaars komen binnen

Op altaar staat alleen een kaars. Bord om teksten op te hangen staat klaar.

Communicantjes zitten op eerste rij. Teksten liggen op de grond voor communicantjes.

4 micro's: altaar, lector, Bé, kinderen.

WELKOM

Welkom in deze viering

waarin wij de Hemelvaart van de Heer gedenken.

Bijzonder welkom aan enkele kinderen van de 1^o Communie hier in Tervuren en de andere kinderen van de federatie Tervuren en de kijkertjes, klein en groot, uit de PZ Druivenstreek.

Moge wij hier in zijn Geest elkaar nabij zijn,

zodat wij Hem in ons midden kunnen ontvangen

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

pastoor Jan geeft seintje ophangen 1ste plaatje

Samen zingen Kom laat ons zingen vandaag (met gebaren)

Communicantjes staan recht en draaien zich om naar de camera.

Gaan na het zingen terug op hun stoel zitten.

Openingswoord

We zullen het straks horen in de lezing: ‘Wat staan jullie naar de hemel te kijken?’

Ja, wat staan ze daar naar boven te staren?

Jezus is uit deze wereld weggegaan, ten hemel opgenomen, verdwenen uit hun ogen.

Nu zullen ze zelf moeten opstaan om in deze wereld aan zijn Geest gestalte te geven.

Nu komt het erop aan die Geest herkenbaar te maken voor anderen,

zodat ook zij be-Geest-erd worden.

Aan die opdracht mogen wij meewerken.

VERGEVINGSMOMENT

pastoor Jan geeft seintje ophangen 2de plaatje

Pastoor Jan:

Het lukt ons niet altijd, Jezus, om hier al “hemel” te maken.

Maar Jij vergeeft ons onze schuld. Jij hebt veel geduld.

Daarom bidden en zingen wij:

Kind 1: Anastasia

Ik beken dat ik soms wat lastig ben.

Dan ben ik een bengeltje in plaats van een engeltje

Goede Jezus, help mij om beter te doen.

Zang: Tot 7x 70 x vergeef ik een ander zijn schuld.

Tot 7 x 70 x de Heer heeft met mij ook geduld.

Kind 2 : Augustin

Ik geef toe dat ik soms ruzie maak.

Goede Jezus, leer mij om een beter vriendje te zijn.

Zang: Tot 7x 70 x vergeef ik een ander zijn schuld.

Tot 7 x 70 x de Heer heeft met mij ook geduld.

Kind 3: Amélie

Als de hemel die plaats is, waar alles goed gaat,
dan mag er geen oorlog meer zijn.
Goede Jezus, help ons om lief te zijn voor elkaar.

Zang: Tot 7x 70 x vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot 7 x 70 x de Heer heeft met mij ook geduld.

Mama of papa ???

Als ouder hebben we soms hoge verwachtingen van onze kinderen
en verliezen we ons geduld als ze hier niet aan voldoen.
Daardoor geven we niet de ruimte en het vertrouwen waar onze kinderen recht op hebben.
Dat spijt ons.

Zang: Tot 7x 70 x vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot 7 x 70 x de Heer heeft met mij ook geduld.

PJan: Moge onze liefdevolle en geduldige God...

Eer aan God in de hoge. *telkens antwoorden 'Eer aan God in de hoge'*

Eer aan God in de hoge. Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde. Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt.
Eer aan God in de hoge.

Allen: Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde onder mensen die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar tot een wereld zonder grenzen.
Eer aan God in de hoge.

Allen: Eer aan God in de hoge.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied voor alles wat in zijn schepping leeft. Eer aan God in de hoge.

Allen: Eer aan God in de hoge.

Ja, eer aan God in de hoge, want Hij sluit een Verbond met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.
Eer aan God in de hoge.

Allen: Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde aan alle mensen en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd. Eer aan God in de hoge.

Allen: Eer aan God in de hoge.

Moge Hij welbehagen vinden in ons, als volk onderweg, in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Eer aan God in de hoge.

Allen: Eer aan God in de hoge.

Openingsgebed

Hemelse Vader,

waar mensen liefdevol samen zijn, zijt Gij aanwezig.

Daarom vraagt Gij van ons dat wij elke mens gaarne zouden zien.

Door het beleven van die manier van leven worden we opgenomen in uw hemel, gaandeweg, dag na dag, nu al.

Vandaag op het feest van Jezus' Hemelvaart bidden wij U:

moge Jezus' levenswijze en zijn aanwezigheid bij U

ons aansporen om zijn Woorden te verstaan en zijn daden te doen.

Dan zullen wij waarmaken wat Hij ons heeft voorgeleefd:

hemel dichterbij brengen en jouw Rijk laten komen, zodat het duurt in eeuwigheid. Amen.

LEZINGEN

Pastoor Jan geeft seintje ophangen 3^{de} plaatje.

Eerste lezing *Lector*

We lezen een tekst van pater Luc Versteylen over de hemel

Weet je wat de hemel is?

De hemel, dat is alle plaatsen waar wij ooit gelukkig geweest zijn,

dat zijn alle dingen die wij graag gedaan hebben,

dat zijn alle woorden die wij graag gehoord of zelf gesproken hebben.

Ons lichaam zal weer stralend en gaaf en jubelend zijn;

geen pijn meer, geen beklemming, geen onrust, alleen maar blijdschap en vrede.

En wachten op de achtergeblevenen tot zij ook tot de vreugde

en het blij samenzijn herboren worden."

Lied: *Zingt alleluja, 't licht schijnt in de donkere nacht*

Evangelie

Handelingen 1,9-12

Uit: Hosanna. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013), pag. 218.

[Hemelvaart-Roel-Ottow.jpg](#)

preek



Geloofsbelijdenis

Pastoor Jan:

Ik wil geloven in een wereld waar het fijn is om te wonen: zonder ruzie en verdriet.

Ik wil geloven in een wereld waarin alleen maar vrienden zijn, een wereld die God gemaakt heeft.

Wie wil daaraan mee werken?

Kinderen en allen: Wij willen mee doen!

Ik wil geloven dat wij samen die wereld kunnen bouwen met bomen en bloemen, vogels en vissen, met de zon en met allemaal lieve mensen die doen zoals Jezus deed. Wie wil hieraan mee bouwen?

Kinderen en allen: Wij willen mee doen!

Pastoor Jan:

Ik wil geloven dat Gods Geest ons zal helpen om goede en flinke mensen te worden, die vriendelijk zijn en iedereen helpen. Wie wil hiervoor zijn best doen?

Kinderen en allen: Wij willen mee doen!

Voorbeden *1 kind met mama/papa en lector*

Priester:

Hemelse God, we komen in jouw grote huis, we luisteren naar jouw Woord, maar we willen ook spreken. Toen we daarnet een kruisje maakten op 3 plaatsen vroegen we: bij ons hoofd, dat we Jou zouden **begrijpen**, op onze mond, dat we van Jou zouden **vertellen** en op ons hart dat we daar het goede zouden **bewaren**: Zo willen we heel bijzonder bidden, hier voor elkaar en de mensen:

Kind 4: Felix

- lieve Jezus, we kunnen soms moeilijk begrijpen wat alles in een kerk betekent: help ons om te verstaan wat Jij ons wil zeggen. Laten we bidden.

mama of papa:????

- lieve Jezus, we hebben het als ouder niet zo makkelijk om te vertellen over Jou en tijd te vinden om Jouw Boodschap door te geven: help ons om te begrijpen wat Jij in deze tijd zou willen en om Jouw liefde door te geven. Laten we bidden.

lector:

- lieve Jezus, we bidden voor alle mensen die de Blijde Boodschap in hun hart bewaren en ze doorgeven, moeders en vaders, catechisten. Zoveel vrouwen en mannen zorgen ervoor dat Jouw droom wordt waargemaakt: steeds meer hemel op aarde. Zegen hen in hun inzet. Laten we bidden.

lector:

- lieve Jezus, wij bidden voor de parochies van onze federatie Tervuren en de Druivenstreek: zend jouw heilige Geest over jong en oud, en help om ons te getuigen in deze verwarrende tijden. Laten we bidden.

Lector:

- lieve Jezus, wij gedenken allen die van ons zijn heengegaan, onze geliefde overleden; op dit feest van Hemelvaart vragen wij: lat allen die gestorven zijn thuis zijn in uw hemel! Laten we bidden...

Priester:

God, hemelse Vader, vanuit zijn verbondenheid met U, heeft Jezus, uw Zoon, ons de liefde voorgeleefd tot het uiterste. In deze meimaand, op voorspraak van moeder Maria vragen we dat ook wij steeds in uw liefde mogen blijven, met dit gebed dat ons werd geleerd:

En bidden we samen: *priester, lector en allen:*

Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons,

arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Pastoor Jan

God, hemelse Vader, vanuit zijn verbondenheid met U, heeft Jezus, uw Zoon, ons de liefde voorgeleefd tot het uiterste. In deze meimaand, op voorspraak van moeder Maria vragen we dat ook wij steeds in uw liefde mogen blijven, met dit gebed dat ons werd geleerd:

En bidden we samen: *priester, lector en allen:*

Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons,

arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

OFFERANDE EN TAFELGEBED

- *Pastoor Jan geeft seintje ophangen 4^{de} plaatje en aanbrengen van altaar versiering*
- *Bé zingt: wij dekken de tafel ofwel Ik bied u dit brood*

Gebed over de gaven

Hemelse God,
samen aan tafel gaan, hetzelfde brood eten en uit dezelfde beker drinken,
is zeggen dat we bij elkaar horen en het voor elkaar willen opnemen.
Zo kan Jezus, telkens weer, als Bevrijder verrijzen,
en ons oproepen om in zijn Geest met elkaar om te gaan,
om ons in te zetten voor vrede en voor zijn Rijk op aarde, dat duurt in eeuwigheid.
Amen.

Tafelgebed

De Heer zij met U.

En met uw geest.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Priester:

Toen Jezus aan tafel ging samen met zijn vrienden sprak hij een dankgebed uit.
Dat doen de kinderen nu ook.

Kind 5 Gloria: Als ik een lieveheersbeestje was, zou ik je danken met mijn mooiste kleuren.

Kind 6 Alfred: Als ik een vis was, zou ik je danken met mijn luchtbelletjes in het water.

Kind 5 Gloria: Als ik de zon was, zou ik je danken met mijn warme zonnestralen.

Kind 6 Alfred: Als ik een vogel was, zou ik je danken met mijn prachtige lied.

Kind 7 Alban: Ik ben geen vis, geen vogel, geen vlinder en niet de zon.
Ik ben een gewoon kind, en met heel mijn hart zeg ik: "Goede God, dank je wel!"

Zang: Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt,
omdat Gij onze Vader zijt nu en altijd.

Priester:

Dank U, heilige Vader, voor Jezus, Uw Zoon.

Hij heeft ons laten zien wat het betekent om op elkaar te mogen rekenen.

Hij heeft getoond dat je iedereen kunt opnemen in je gezin, klas
en ook daarbuiten en dat je niemand mag uitstoten.

Hij heeft ons getoond hoe belangrijk het is om naar elkaar te luisteren en daarom zingen wij samen:

Zang: Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt,
omdat Gij onze Vader zijt nu en altijd.

Priester:

Jezus was een goede vriend van alle mensen en Hij wilde dat alle mensen goede vrienden van elkaar zouden zijn. Jezus, is samen met zijn vrienden, de apostelen, aan tafel gegaan....

Consecratie *lector gaat bellen*

Priester: Verkondigen wij het mysterie van het geloof en zingen wij:

Zang: Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt,
omdat Gij onze Vader zijt nu en altijd.

Priester:

Hemelse Vader, wij zijn dankbaar en blij dat Jezus werd geboren, dat Hij bij ons leefde,
dat Hij voor ons heeft geleden en is gestorven.

Wij zijn blij dat Hij verrezen is en terugkwam bij U, zijn Hemelse Vader,
en dat Hij bij ons leeft om ons te helpen. Wij bieden U deze gaven aan.

Neem ze aan en laat ons allemaal, die meedoen met deze maaltijd, houden van elkaar.

Laat er vrede zijn onder alle mensen, zoals Jezus ons heeft geleerd.

Want door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,

Heer, onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de H. Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen.

En dan zullen wij zingen:

Zang: Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt,
omdat Gij onze Vader zijt nu en altijd.

ONZE VADER

-Pastoor Jan geeft seintje ophangen 5^{de} plaatje en nodigt kinderen in kring rond altaar

-Charlotte vraagt aandacht met versje

Onze Vader

Vredeswens

Heer Jezus,

geef ons de moed om te geloven en te beseffen

dat wij ten volle verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons.

Als wij onze oren en ogen openen,

en te gepasten tijde ook onze handen en monden om uw Boodschap metterdaad te verkondigen,

dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:

een volk van vrede, één van hart en één van ziel.

Schenk uw vrede Heer Jezus en uw Geest zodat Uw rijk kan komen en duren in eeuwigheid. Amen.

Die vrede van de Heer zij altijd met u.

En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vreugde en vrede.

Lam Gods

Gebed van de geestelijke communie

Priester:

Nu we niet fysiek kunnen deelnemen aan de eucharistie,

zoeken we woorden om Christus als Brood van Leven tenminste geestelijk te ontvangen.

Laten we samen het gebed bidden dat op jullie scherm verschijnt.

Lector en allen:

Heer Jezus, Ik dank U voor uw Woord van Leven
 waarmee Gij mij hebt gevoed.
 Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven,
 maar dat is nu niet mogelijk.
 Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen
 om hecht verbonden te zijn met U.
 Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten
 dat uw Geest in mij woont.
 Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God. Amen.

COMMUNIE

- *Pastoor Jan geeft seintje ophangen 6^{de} plaatje*
- *Geeft eerst communie aan Charlotte (in buurt van micro)*
- *kindjes komen tot bij priester krijgen en maken een kruisje en gaan terug naar hun stoel.*
- *Pr geeft communie buiten beeld*
- *Bé zingt: Al heeft Hij ons verlaten ZJB p 412 (of ander lied?)*

Bezinning lector

Je hoort een stem die zegt:
 "Ik ben er. Ik ga met je mee."
 Je kijkt om je heen
 en je ziet een mens die je toelacht,
 ogen die je moed geven,
 een hand die je vasthoudt:
 jij telt mee!

Je wordt dan warm vanbinnen.
 God gaat steeds mee in mensen...
 Soms zijn anderen moe, ongelukkig, alleen.
 Dan kan ik warmte geven als vuur.
 'Vuur brengen' is niet gemakkelijk.
 En toch droomt God ervan
 dat iedere mens de andere verwarmt.
 Hij houdt van iedere mens.

Vuur is Jezus komen brengen,
 kracht, licht,
 om kleur te geven aan het donker,
 om ons te ontdooien,
 de weg te vinden naar elkaar.

Geef ons iedere dag opnieuw
 een kleine vonk van uw Vuur, Heer,
 want wij zijn de aanstekers van uw heilig Vuur.

Samen zingen: Koksilied

Slotgebed

God van hemel en aarde,
 Gij zijt niet onbereikbaar, niet ver weg.
 In Jezus hebt Gij getoond wie Gij zijt:
 een reddende God die machtigen ontwapent en kleinen verheft.
 Ga voor ons uit, God,
 kom ons nabij als we zoeken,
 draag ons als het moeilijk wordt.
 Doe ons aan den lijve ondervinden
 dat Gij een God van Leven en van Liefde zijt
 hier met ons en mee op weg tot in eeuwigheid. **Amen.**

Mededelingen

- Volgende opname zaterdag 19 u in Duisburg St-Katharina
- in PZ Druivenstreek vieringen met 15 personen en in Jezus-Eik met 50 in openlucht: inschrijven vooraf

ZENDING EN ZEGEN *Pastoor Jan geeft seintje ophangen 7^{de} plaatje*

Hemelvaart mag ons niet alleen naar de hemel laten kijken,
 maar moet onze ogen vooral richten op onze aarde,
 naar de noden en de vragen van onze medemensen.
 Er is nog zovéél te doen!
 Moge de Geest van de Verrezen Heer Jezus ons hierbij altijd leiden en zegenen
 in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Muziek Bé

Taakverdeling

- voorganger: *Pastoor Jan*
- lector: *Charlotte*
- misdienaars: *Julie en Erika*
- communicantjes: *Anastasia, Augustin, Gloria, Alfred, Felix, Alban, Amélie*
- muziek: *Bé*
- techniek: *Johan en Quinten*
- bloemen: *Linda en Jeanine*

Viering wordt vooraf doorgestuurd naar alle betrokkenen.