

SLEUTELS VOOR HET LEVEN

DOELGROEP	Ouders van dopelingen, volwassencatechese
NODIG	Kaartjes met sleutels (bijlage 1), Kaartjes met tips (bijlage 2), blaadjes met gebed, kaarsjes of theelichtjes, blaadjes met praktische afspraken en gegevens contactpersonen.

Vooraf

Maak een aantrekkelijke uitnodiging en bezorg die indien mogelijk persoonlijk aan de ouders. Als deelname van beide ouders moeilijk ligt omwille van werk of andere redenen, kan je voorstellen dat men peter of meter of een grootouder meekomt.

Zorg voor een gezellige aankleding van het lokaal. Een lokaal op maat van het aantal genodigden. Tafels in groepjes per 6 of 8 personen. Een kaarsje en eventueel een bloemetje of aangepaste versiering voor de tijd van het jaar op elke tafel. Tip: een schaalpje suikerboontjes.

Zet enkele dingen op papier die je de ouders kan meegeven. Tips voor ouders en kinderen, een gebed, praktische afspraken, gegevens contactpersonen,...

Verwelkom mensen persoonlijk, vraag hun naam (als je die niet weet), vraag naar hun kindje, nodig hen uit om plaats te nemen, Zorg dat niemand ergens in een hoekje alleen komt te zitten.

Als je met meerdere tafels werkt, voorzie dan een gespreksleider (catechist of een vrijwilliger uit de parochie) per tafel.

Verloop en tijdsindeling

20.00 u.	Welkom door de verantwoordelijke
20.15 u.	De sleutels in ons leven
20.20 u.	Tafelgesprek rond de sleutels
20.35 u.	De sleutel van het doopsel De sleutel van het geloof in de opvoeding van onze kinderen
20.55 u.	Pauze
21.10 u.	De doopselviering
21.45 u.	Gebed en wel thuis

WELKOM

We heten de mensen welkom

Even kennismaken met elkaar. Wij zijn wij? Van waar komen wij? Hoe heet ons kindje dat we willen laten dopen? Heeft het nog broers en zusjes? *(Als de groep te groot is maken we kennis per tafel.)*

We willen hier vanavond samen zijn omdat we allemaal een kind hebben dat we graag willen laten dopen. We willen allemaal het beste voor onze kinderen. We proberen hen door onze opvoeding kansen te bieden op een gelukkig leven. Wat heeft het doopsel daarmee te maken? Geloofsopvoeding? Hoe doe je dat vandaag? Is dat niet een beetje uit de tijd? Het doopsel kent zoals alle kerkelijke rituelen een rijke symboliek. Wat betekenen deze symbolen? We staan stil bij de doopviering.

DE SLEUTELS IN ONS LEVEN

We hebben allemaal een bos sleutels. (Leg je sleutelbos eens op tafel...)

Sommigen hebben zelfs meerdere sleutelbossen vandaag. Huissleutels, autosleutel, sleutels van het werk, sleutels die met hobby te maken hebben,...

Wat betekenen die sleutels voor jou?

Sleutels openen deuren. Ze geven mogelijkheden, toegang tot iets of iemand.

Sleutels sluiten ook deuren. Ze houden iemand buiten, verhinderen toegang.

Sleutels kunnen ook verre dingen bereikbaar maken. De sleutel van je auto geeft je een ruimere actieradius.

Een sleutel kan ook een code zijn vandaag. Wie handig is en inzicht heeft kan snel de juiste code vinden. Voor anderen lijken al die codes een doolhof waar ze met moeite de weg in vinden.

Een sleutel kan ons ook helpen om even afzonderen, we trekken ons terug, sluiten even de deur, tijd en ruimte voor onszelf...

Sommige mensen blijken heel vlot in het leggen van contacten en vriendschappen. Ze zijn open, hebben blijkbaar de sleutel om tot iedereen toegang te vinden. Anderen zijn gesloten, vinden heel moeilijk om toegang tot anderen te vinden of anderen toe te laten.

Sommige sleutels willen we niet, hebben we geen behoefte aan. Andere sleutels zouden we wel graag in handen hebben.

In conflicten de juiste sleutel hebben om tot overeenkomst te komen... een sleutel om de deur naar vrede te openen... een sleutel om vriendschap toegankelijk te maken... een sleutel die toegang geeft tot een goede gezondheid...

[Sleutels maken met woorden erop. (bijlage) Op elke tafel liggen een aantal sleutels.

Welke sleutel zou jij graag hebben...

Vriendschap, vrede, gezondheid, geld, carrière, verdraagzaamheid, geduld, moed, assertiviteit, ...]

TAFELGESPREK ROND DE SLEUTELS

Op tafel liggen vele sleutels. Bekijk ze even en kies de sleutel die jij graag zou hebben of die jij je kind graag zou meegeven.

Bespreek nadien met je tafelgenoten waarom jullie voor deze sleutel gekozen hebben.

15 minuten tijd om een sleutel te kiezen en er kort iets over te zeggen



DE SLEUTEL VAN HET DOOPSEL

Je kind laten dopen is ook een sleutel kiezen.

- Het opent de toegang tot een gemeenschap van mensen die hetzelfde geloof delen.
- Het opent de toegang tot een(eeuwig) leven in de liefde en de vriendschap van God.

Wij zoeken contact met God, vragen Hem om

- ons nabij te zijn,
- te beschermen,
- ons bij te staan bij het groot brengen van ons kind
- ons kind nabij te zijn
- te behoeden voor ongeluk en kwaad

Vaak vergeten we hierbij dat God op zoek is naar ons. De Bijbel vertelt ons dat God van oudsher op zoek is naar mensen, contact zoekt met mensen. Hij stuurt boodschappers, engelen, profeten,... Jezus. Hij wil vriendschap sluiten met mensen.

Ingaan op zijn uitnodiging is geen garantie voor levenslang geluk, gezondheid en voorspoed. Ingaan op zijn uitnodiging is wel garantie dat iemand met ons meegaat in goede en kwade dagen. Iemand die ons leven mee draagt, het goede en het moeilijke. Is mogen geloven dat wij niet alles moeten kunnen en controleren. Dat lukt ons toch nooit als mens. Durven vertrouwen dat God met ons is, het goede met ons voorheeft en zelfs al gaat het fout, ons zal helpen om dat te doorstaan en te dragen, is heel moeilijk maar werkt ook heel krachtig en bevrijdend voor ons, mensen.

Getuigenis Bizot – een Frans regisseur die als volwassen man christen werd

“Mijn leven gaat nu verder, op het eerste gezicht zonder enige verandering. En toch ... Alles is anders. Het verandert nog steeds. Ik doe met plezier het werk van elke dag. Leren genieten van wat ik heb, is revolutionair voor mij. Ik vind genoeg in mijn job, in het werk van mijn handen en in mijn manier van werken. Ik schep er plezier in, als ik het resultaat zie van mijn inspanningen, hoe beperkt ook. Ik heb geen angst meer voor de hindernissen die me vroeger overmanden en me deden terugdeinzen, opgeven of vluchten. Nu bekijk ik ze rustig, een voor een, als wilde beesten die plots tam geworden zijn. Dat is helemaal nieuw en wonderlijk. Ik ervaar ook grote dankbaarheid ten opzicht van de mensen rondom mij die me steunen en die me bezig zien. Ik voel dankbaarheid tegenover Jezus, die ik voortdurend achter me voel staan. Zijn nabijheid sterkt mij en geeft me een vertrouwen dat ik nooit heb gevoeld. Het

is een vredevol vertrouwen dat mijn hoogmoed niet opblaast. Ook dat is ongekend en aangenaam: een onverzadigbaar en duivels ego dat veranderd is in een zacht kind.”¹

DE SLEUTEL VAN HET GELOOF IN DE OPVOEDING VAN ONZE KINDEREN

In de opvoeding van ons kind moeten we al heel vlug ervaren dat wij niet alles in de hand hebben. Dat er enorm veel is om je zorgen over te maken.

- Je kan daarin opgaan en een overbezorgde ouder worden die toch telkens weer moet vaststellen dat het anders loopt dan je hoopt of wil.
- Je kan ook leren je zorgen ook aan God toevertrouwen en vragen dat Hij je nabij blijft en helpt bij moeilijke keuzes. Je leven zal er heel anders uitzien. De rust die je zelf innerlijk voelt zal afstralen op je kind en je omgeving en dat alleen al doet veel zaken ten goede keren.

Maar dat moet je kunnen natuurlijk. Het is niet zomaar iedereen gegeven. Het is geen goedkope sleutel. Het vraagt werken aan je vriendschap met God, leren vertrouwen, contact houden. Dat is ons vreemd. Dat schrikt soms af omdat we denken dat het veel tijd vraagt en ons niet aanspreekt. Maar het kan ook eenvoudig en op velerlei wijzen.

- In gedachten of woorden met God spreken en zeggen wat je bezig houdt. Je vreugde en je zorgen. Dat is wat bidden is. Het kan met bestaande gebeden bidden maar een eigen stamelen van wat leeft in je hart is even goed. Het kan op elk moment van de dag, vraagt niets bijzonders.
- Je kan lezen in de bijbel en proberen te ontdekken welke boodschap deze verhalen voor jou vandaag hebben. Dat vraagt al iets meer.
- Je kan op zondag meevieren met de gemeenschap, wekelijks of af en toe. In het begin wat vreemd maar gaandeweg zal je het ervaren als iets rustgevend en waardevol waar je kracht vindt om in het gewone leven stevig te staan.
- Af en toe binnenlopen in een kapel of kerk, gewoon even stil zijn, tot je zelf komen...

¹ Getuigenis Thierry Bizot, geciteerd het boek *Drinken aan de bron. De smaak van christelijk geloof*, van Lode Aerts (Halewijn 2012, p. 143 en 145-146)

Kiezen om je kind te laten dopen is één stap. Om dat doopsel echt zinvol te laten zijn vraagt het ook na het doopsel werken aan geloofsopvoeding. Deze avond wil jullie voorbereiden op de dag van het doopsel maar ook en vooral een stukje op weg helpen om die geloofsopvoeding concreet te maken. Doen aan geloofsopvoeding vraagt werken aan je eigen geloof. Je kan maar doorgeven wat je zelf innerlijk beleeft. Een kind heeft een bijzondere antenne voor wat echt is en nep in ons gedrag. Ze leren vooral door nadoen, na-apen. Over God zal je kind op school ook wel leren maar geloven is meer dan iets weten over Jezus en God. Het heeft te maken met een manier van in het leven staan, met je toevertrouwen aan God. Als je kind bij jou nooit iets ziet wat wijst op je geloof en vertrouwen in God, dan zal het daar zelf ook niet in gaan geloven. Dan wordt geloof niet meer dan een vak op school, een les gevolgd door een toets en dan rijp om te vergeten. Dan is het doopsel en later de eerste communie en het vormsel een lege doos met een mooie strik er rond.

Geloofsopvoeding vraagt geen grootse dingen. Het zit vaak in hele kleine dingen. Probeer in woorden en gebaren uit te drukken wat je zelf voelt. Het moeten geen grote woorden en plechtige gebaren zijn.

Tips voor volwassenen om je christen-zijn te beleven:

- Dankbaar zijn voor de vele kleine dingen die ons zomaar gegeven zijn; een mooie dag, een goed gevoel, een fijne ontmoeting, een schat van een kind, een vriend die even luistert als je er nood aan hebt... vind dat niet vanzelfsprekend... wees dankbaar, laat het zien, zeg het
- Een ander niet aandoen wat je zelf niet graag hebt, van een ander niet verwachten of eisen wat je zelf niet kan waarmaken.
- 's avonds de dag even overlopen. Wat was goed, wat had anders gekund, waar moet ik nog iets mee doen?
- Een keer zomaar iets goed doen voor een ander, omdat je weet dat die er heel blij mee is, ook als het voor jou moeite kost, minder of niets oplevert
- Durven nadenken over je geloof, vragen en twijfels niet wegsteken
- Openheid voor de zondagsviering.

Tips om gelovig op weg te gaan met je kinderen

- Het voorleesverhaaltje kan een verhaaltje uit de kinderbijbel zijn.
- Een klein moment voor het slapengaan; dankbaar terugkijken naar de dag
- Een kruisje op het voorhoofd bij het slapen gaan
- Eens een kerk of kapel binnenwandelen
- Leren excuseren en vergeving geven
- Leren vooroordelen in te slikken, niet oordelen

- Vragen over geloof niet wegduwen maar eerlijk samen naar antwoorden zoeken. Durven toegeven dat je het ook niet weet en de vraag doorspelen aan oma, een vriend, de pastoor, de diaken,..
- Bidden kan heel eenvoudig zijn; 'dank je wel Jezus voor het lekkere eten dat wij vandaag weer krijgen.' 'dank je wel Jezus voor al mijn vriendjes' 'Jezus, mijn oom heeft pijn, wil jij hem helpen om sterk te zijn?'
- De zondagsviering is niet altijd evident als kinderen nog klein zijn. We zijn bang dat ze niet stil zitten, lawaai maken,... Een haalbare stap kan een gezinsviering zijn....

Misschien hadden jullie hier al over nagedacht. Misschien ook niet.

Misschien ontstaan er tijdens en na deze avond vragen; inhoudelijk en praktisch. Blijf daar niet mee zitten. Als je vragen hebt, als je een wens hebt om ondersteuning in de geloofsoopvoeding van je kind, een idee om dat samen met anderen aan te pakken. Laat het horen! De parochie/federatie wil graag mee denken, zoeken en nieuwe wegen uitzetten om met gezinnen gelovig op weg te gaan.

PAUZE

DE DOOPSELVIERING

Praktische werking in de eigen parochie of federatie.

Overlopen van de doopselviering. Korte duiding symboliek. Aanzet voor persoonlijke elementen...

GEBED

We steken een kaarsje aan en bidden samen het gebed (*kaartjes en kaarsjes voorzien*)

Vader,
wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen.
Schrijf ze daarin op,
vergeet hen niet.
U vraagt hen om Uw kinderen te worden.
Wij willen hier graag aan meewerken.
Wij bidden U,
geef ons de juiste woorden,
help ons een steun en gids te zijn op hun weg.
Help ons om het met liefde en wijsheid op te voeden.
Jezus is hierbij ons voorbeeld.
Leer ons kind zien met het hart
zodat het zich niet blind staart op wat het niet heeft
maar blij en dankbaar leeft vanuit zijn eigen mogelijkheden en kansen.
Ga met ons mee,
wees een licht op ons pad,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Of samen een onze Vader bidden ter afsluiting





Tips voor volwassenen om je christen-zijn te beleven:

- Dankbaar zijn voor de vele kleine dingen die ons zomaar gegeven zijn; een mooie dag, een goed gevoel, een fijne ontmoeting, een schat van een kind, een vriend die even luistert als je er nood aan hebt... vind dat niet vanzelfsprekend... wees dankbaar, laat het zien, zeg het
- Een ander niet aandoen wat je zelf niet graag hebt, van een ander niet verwachten of eisen wat je zelf niet kan waarmaken.
- 's avonds de dag even overlopen. Wat was goed, wat had anders gekund, waar moet ik nog iets mee doen?
- Een keer zomaar iets goed doen voor een ander, omdat je weet dat die er heel blij mee is, ook als het voor jou moeite kost, minder of niets oplevert
- Durven nadenken over je geloof, vragen en twijfels niet wegsteken
- Openheid voor de zondagsviering.



Tips om met kinderen gelovig op weg te gaan:

- Het voorleesverhaaltje kan een verhaaltje uit de kinderbijbel zijn.
- Een klein moment voor het slapengaan; dankbaar terugkijken naar de dag
- Een kruisje op het voorhoofd bij het slapen gaan
- Eens een kerk of kapel binnenwandelen
- Leren zich excuseren en vergeving geven
- Leren vooroordelen in te slikken, niet oordelen
- Vragen over geloof niet wegduwen maar eerlijk samen naar antwoorden zoeken. Durven toegeven dat je het ook niet weet en de vraag doorspelen aan oma, een vriend, de pastoor, de diaken,..
- Bidden kan heel eenvoudig zijn; 'dank je wel Jezus voor het lekkere eten dat wij vandaag weer krijgen.' 'dank je wel Jezus voor al mijn vriendjes' 'Jezus, mijn oom heeft pijn, wil jij hem helpen om sterk te zijn?'
- De zondagsviering is niet altijd evident als kinderen nog klein zijn. We zijn bang dat ze niet stil zitten, lawaai maken,... Een haalbare stap kan een gezinsviering zijn....



Vader,
wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen.
Schrijf ze daarin op,
vergeet hen niet.
U vraagt hen om Uw kinderen te worden.
Wij willen hier graag aan meewerken.
Wij bidden U,
geef ons de juiste woorden,
help ons een steun en gids te zijn op hun weg.
Help ons om het met liefde en wijsheid op te voeren.
Jezus is hierbij ons voorbeeld.
Leer ons kind zien met het hart
zodat het zich niet blind staart op wat het niet heeft
maar blij en dankbaar leeft vanuit zijn eigen mogelijkheden en kansen.
Ga met ons mee,
wees het licht op ons pad,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.



Vader,
wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen.
Schrijf ze daarin op,
vergeet hen niet.
U vraagt hen om Uw kinderen te worden.
Wij willen hier graag aan meewerken.
Wij bidden U,
geef ons de juiste woorden,
help ons een steun en gids te zijn op hun weg.
Help ons om het met liefde en wijsheid op te voeren.
Jezus is hierbij ons voorbeeld.
Leer ons kind zien met het hart
zodat het zich niet blind staart op wat het niet heeft
maar blij en dankbaar leeft vanuit zijn eigen mogelijkheden en kansen.
Ga met ons mee,
wees het licht op ons pad,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

