

# Gertrudislied

Tekst: H. Gijbels  
Muziek: A. Nassen



The image shows a musical score for the song 'Gertrudislied'. It consists of four staves of music in a treble clef, with a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a common time signature (C). The lyrics are written below the notes. The first staff starts with 'Refr. Ger - tru - dis na zo - ve - le eeu - wen, zingt Ku - rin - gen u ter'. The second staff continues with 'eer, wij mo - gen nog im - mer ver - e - ren, uw lief - de tot de Heer.'. The third staff contains three verses: '1. Ge - bo - ren uit a - del te Lan - den, het e - del ge - slacht van Pe - pijn. Toch', '2. Uw le - ven moet mij in - spi - re - ren, draag mij op aan Je - zus de Heer. Leer', and '3. Ooit hebt gij zo - ve - le ge - ne - zen van 't bran - dend Ger - tru - dis zeer. Maak'. The fourth staff concludes with 'is het de Heer die ver - lang - de om zijn e - dle bruid te zijn.', 'gij mij ook ge - ven en de - len met an - de - ren nu steeds meer.', and 'gij on - ze o - gen weer o - pen, zo - dat ik niets anders be - geer.'.

Refr. Ger - tru - dis na zo - ve - le eeu - wen, zingt Ku - rin - gen u ter

5  
eer, wij mo - gen nog im - mer ver - e - ren, uw lief - de tot de Heer.

10  
1. Ge - bo - ren uit a - del te Lan - den, het e - del ge - slacht van Pe - pijn. Toch  
2. Uw le - ven moet mij in - spi - re - ren, draag mij op aan Je - zus de Heer. Leer  
3. Ooit hebt gij zo - ve - le ge - ne - zen van 't bran - dend Ger - tru - dis zeer. Maak

15  
is het de Heer die ver - lang - de om zijn e - dle bruid te zijn.  
gij mij ook ge - ven en de - len met an - de - ren nu steeds meer.  
gij on - ze o - gen weer o - pen, zo - dat ik niets anders be - geer.

## GERTRUDISLIED

**Refr.:** Gertrudis, na zovele eeuwen zingt Kuringen u ter eer,  
wij mogen nog immer vereren uw liefde tot de Heer.

1. Geboren uit adel te Landen, het edel geslacht van Pepijn.  
Toch is het de Heer die verlangde om zijn ed'le bruid te zijn.
2. Uw leven moet mij inspireren, draag mij op aan Jezus de Heer.  
Leer gij mij ook geven en delen met anderen nu steeds meer.
3. Ooit hebt gij zovelen genezen van 't brandend Gertrudiszeer.  
Maak gij onze ogen weer open, zodat ik niets anders begeer.

