

2017 - 2018

Stiltemoment

als bidden helpt ...



Auguste Rodin – La Cathédrale

Onze stilte-momenten gaan maandelijks door (behalve in juli en augustus) **om 19u30 in de kapel van de SINT-JOZEFKERK**, Rerum Novarumlei, Brasschaat Driehoek, telkens op een woensdag.
Info: Hedwig Van Peteghem: 03 651 51 76 hedwig.van.peteghem@outlook.be

Stiltemoment **als bidden helpt ...**

“Als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.” (Mt.6,6)

De maandelijks stiltemomenten hebben als doel: dat we als gelovige gemeenschap tijd (vrij) maken voor het meest kwetsbare in onze samenleving. Daar waar de mens op zijn zwakst en zijn breekbaarst is, daar kan gebed en stilte heil brengen. Wat verwaarloosd en wie vergeten wordt in onze samenleving, krijgt van ons meer dan één minuut stilte.

Misschien zijn de momenten ook stil door de grote afwezigheid van mensen: God, voor vele mensen de grote afwezige, krijgt hier de volle ruimte. Waar wij met lege handen staan, machteloos en liefdevol, mag Hij ten volle tot zijn recht komen. Hij lost niets op, tenzij door het helemaal met de mens, zijn evenbeeld, te breken en te delen.

SEPTEMBER 13/09/2017 Bij een nieuw begin

Hoe vaak zijn we in ons leven reeds opnieuw begonnen? Na een ontgoocheling of tegenslag. Of omdat onze agenda erom vraagt. De vakantie is voorbij. We beginnen aan een nieuw werkjaar, omdat we erin geloven. Met dezelfde dynamiek als was het de eerste scheppingsdag. In het begin was het Woord. Dat Woord van liefde is waar geworden. Het verleden heeft niets meer te zeggen.

OKTOBER 11/10/2017 Missiemaand – zullen er vruchten zijn?

“Er zijn voor de anderen”, zo klinkt het refrein in ons geloof. Zo maakt Jahwe zijn naam waar. Zo heeft Jezus zijn leven gegeven. Zo leven ook missionarissen, hoe anders dat die anderen ook zijn: een andere cultuur, andere gewoontes, ja zelfs een andere geloofsbeleving. Missionarissen hebben hun leven gegeven voor mensen ver van hier. Het is werk dat niet verloren gaat, omdat het God zichtbaar maakt.

NOVEMBER 08/11/2017 Altijd iemands vader, altijd iemands kind ...

“Gesneuveld op het veld van eer, gestorven voor het vaderland” ... zo staat het op de graven. Wanneer er voor het grote gelijk gevochten wordt, zijn er geen winnaars. En, op zijn zachtst uitgedrukt, worden mensen nummers. Want daar kun je gevoelloos mee omgaan. En toch gaat het om een vader, een kind, ingeschakeld in de waanzin van zinloos geweld. Ook vandaag worden warme nesten, gezinnen, uiteengerukt. Ook kindsoldaten sneuvelen “op het veld van eer”.

DECEMBER 13/12/2017 In de sombere midwinter

Een kind wordt geboren. Mensen kunnen (weer) lachen en tevreden zijn. Want een nieuwe toekomst wordt echt mogelijk. Elk jaar opnieuw vieren we de geboorte van Jezus. Zijn manier van leven, zijn omgaan met mensen, maakt de wereld nieuw. Het blijft niet bij het oude. Verdriet en ontgoocheling blijven verleden. De toekomst lacht ons toe, als we zo mens voor de mensen mogen zijn. Zo is God-met-ons, altijd.

JANUARI 10/01/2018 Open venster op het nieuwe jaar

De “windows” in je living lijken op ramen, maar zijn ze niet. Door je computer- of tv-scherm kan je niet kijken. Je kunt er veel op zien, maar zonder echt perspectief. Niet de werkelijkheid, enkel de beelden zijn driedimensionaal. Kijk je door je echte ramen naar buiten, dan zie je hoogte en diepte en horizon. Zo wordt het jaar nieuw, en elke dag van het nieuwe jaar. Door vooruit en naar buiten te kijken en zo hoop te horen, vertrouwen te bouwen en niets liever dan liefde te geven.

FEBRUARI 07/02/2018 God houdt van (alle) mensen

“Houden van kun je bij Shakespeare niet leren”, zingt Miel Cools. Maar wel in de levendige verhalen van de bijbel. God houdt van alle mensen, en van ‘de minsten’ het meest. Hij kan niet anders. Hij is zelf mens geworden om het met handen en voeten te laten voelen. We kunnen het bijna niet geloven, omdat we gemakkelijk clausules inbouwen. God niet, hij houdt van elke mens, van het kleinste kind tot de grootste zondaar.

MAART 14/03/2018 10 geboden - wegwijzers

We kennen ze misschien nog van buiten. Maar ook vanbinnen? Ze wijzen ons inderdaad de weg. Het zijn niet zozeer verbodstekens, als wel aanwijzingsborden. Bepaalde geboden vinden we vanzelfsprekend (tot we ze moeten toepassen), met andere gaan we liever niet akkoord. Het is goed ze in de goede volgorde te lezen. Ze beginnen bij ‘God beminnen’ en vanuit die liefde gaan ze verder: liefde tot de ouders, de medemens en wat hij heeft aan relaties en bezit.

APRIL 25/04/2018 Tussen Pasen en Pinksteren

Het perspectief wordt alsmaar groter. Terwijl we eerst het omgekeerde denken – alleen maar lijden en (kruis)dood en verdriet en eenzaamheid – wordt na Pasen het omgekeerde waar. Jezus is opgestaan en leeft wen werkt verder in de Geest. Zeven zondagen zijn er om die Geest in ons tot zijn recht te laten komen. Zoals er ook zeven scheppingsdagen zijn... De Geest is de sterkste kracht.

MEI 16/05/2018 Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

Het is ontelbaar hoeveel soorten Onze-Lieve-Vrouwen er zijn: van A tot Z, van Altijddurende Bijstand tot Zeven Weeën. Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel mensen naar haar op zoek zijn en haar bezoeken. Sterk door haar eenvoud, krachtig door haar geduld, wijs door haar luisteren. Ze is niet alleen een voorbeeld. Ook vandaag gaat ze met ons mee, in stille eenvoud en trouwe zorg.

JUNI 13/06/2018 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn (Mt. 6,21)

We gaan op zoek naar geluk. We jagen het na, alsof het wild is. We willen het hebben, en maken er zelfs ruzie over. Terwijl we het niet ver moeten gaan zoeken. Geluk woont in je hart, waar al je schatten van mensen zich verwarmen. Je hart is een bron van liefde. Het is niet te schatten hoe je alles geeft voor het geluk van al die schatten. Geloven en bidden is leven van en kracht mogen putten uit dat Grote Hart.



Onze stilte-momenten gaan maandelijks door (behalve in juli en augustus) **om 19u30 in de kapel van de SINT-JOZEFKERK**, Rerum Novarumlei, Brasschaat Driehoek, telkens op een woensdag.
Info: Hedwig Van Peteghem: 03 651 51 76 hedwig.van.peteghem@outlook.be