

KERK & Leven

46

2016

WEEKKRANT

16 NOVEMBER

JAARGANG 77

EDITIE 1010

SINT-KATARINAKERK
SINT-KRISTOFFELKERK
ONZE-LIEVE-VROUWEKERK
MARIA-ASSUMPTAKERK
HEILIG-HARTKERK

SINT-TRUDO ASSEBROEK

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Team Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek

Tijdens de feestelijke startviering van de Pastorale Eenheid Sint-Trudo wordt het team van de pastorale eenheid door vicaris Koen Vanhoutte namens de bisschop aangesteld. Het nieuwe team is samengesteld uit twaalf medewerkers. Zeven teamleden zijn vrijgestelden (benoemd door het bisdom en bezoldigd voor hun opdracht), vijf zijn vrijwilligers. Het waarom van hun engagement vraagt geen lange interviews, maar vatten ze eerder dit jaar zelf samen in een kernzin. Die plaatsen we bij hun foto. De teamleden houden voeling met alle werkgroepen en nemen aan sommige ook zelf deel. Team en werkgroepen inspireren elkaar en waken er samen over dat de missie en de visie die uitgeschreven werd en gedragen wordt door een ruimere groep mensen uit Assebroek de basis blijft van alle inzet.



Rob De Waepenaere (pastoraal werkende en coördinator Pastorale Eenheid): omdat het christelijke geloofsverhaal ons samen-leven zoveel rijker kan maken, ook in Assebroek!



Marleen Palfiet (parochieassistent en vrijwilliger in het team): omdat dit de enige kans is om als plaatselijke gemeenschappen te groeien naar of te bouwen aan een levende Kerk voor de toekomst.



Arnold Traen (diaken, vrijwilliger in het team): omdat we gestalte willen geven aan de Blijde Boodschap vandaag: een oude diamant in een nieuwe zetting, schitterend voor wie het zien mag.



Mieke De Jonghe (parochieassistent): omdat Kerk vormen en beleven ook buiten het kerkgebouw moet gebeuren, op straten en pleinen, op geplande én op onverwachte momenten.



Dominiek De Queecker (leraar, vrijwilliger in het team): omdat de kerk niet enkel een verleden heeft, maar vooral een toekomst.



Pieter Delanoy (hulp priester en leraar, vrijwilliger in het team): omdat het Bijbelse visioen te mooi is om er niets mee te doen.



Hedwige Reubens (gewezen leerkracht, vrijwilliger in het team): omdat wat reeds gezaaid is, moet verder kunnen groeien om te oogsten.



Marc Simoens (zorgcoördinator, vrijwilliger in het team): omdat verhalen zonder einde de spannendste én de verrassendste zijn!



Marianne Tillie (parochieassistent): omdat de lange weg van de mens met God mij dierbaar is.



Eric De Rous (diaken): omdat de pastorale eenheid een kader vormt om beter de pastorale zorg voor mensen te behartigen.



Marieke Verplancke (parochieassistent): omwille van onze kernopdracht: Gods liefde bij de mensen brengen.



Stani Schoonheere (pastoor): omdat... ik samen de weg van Jezus nog eens wil over doen!

