

7vragen, 7 antwoorden



(c) Theo Dielkens

1. Wat maakt me het meest dankbaar

Ik ben vooral heel dankbaar voor de mensen die ik ontmoet heb tijdens mijn leven en die ervoor gezorgd hebben dat ik op belangrijke knooppunten van mijn leven de knoop heb kunnen en durven doorhakken. Het zijn mensen die me lieten aanvoelen, met woorden maar ook met daden: ik geloof in jou, je kunt het, overwin je angst en doe het. Deze mensen hebben me gevormd tot wie ik ben, alleen aan mij om het tot voltooiing te brengen.

2. Wat geeft me rust.

Rust is iets wat ik soms moeilijk kan vinden, moet steeds wat te doen hebben en dan is het tijd om de natuur in te trekken. Door de bossen te lopen en te fietsen, in de tuin te werken en te kijken en te luisteren naar wat er rondom mij zich afspeelt. Ik heb vroeger vele examens gestudeerd in Heverlee Bos, het was een manier om op een rustige manier naar de examens toe te leven. (foto van een vakantie)

3. Wat heeft me het meest vrije tijd doen investeren.

Er zijn twee activiteiten die ik niet zou willen opgeven, ook al brengen ze me soms uit mijn comfortzone, kosten ze soms veel overwinning om het te blijven doen, ik zou het gemakkelijker kunnen hebben, maar ik vind ze zo belangrijk: vormselcatechese en mijn jaarlijks kamp met een leefgroep van jongeren die het soms heel moeilijk hebben in onze leefwereld. Beiden doe ik al meer dan 35 jaar en hoop dit nog vele jaren te kunnen doen.

4. Waar wordt je blij van

In korte zinnen een lang verhaal. Vele jaren geleden heb ik samen met een echtpaar een plek in hun tuin aangelegd waar ze tot rust konden komen en genieten. Jaren later kom ik er terug en zie wat er van geworden is: alles is verwilderd. Bij het bekijken van de foto's van toen zie

je het verdriet van deze mensen op hun gezicht. Samen hebben we dan beslist: we gaan er weer iets moois van maken, zij kunnen niet meer zo goed, maar ik wil het wel doen en we zijn eraan begonnen en stilaan zie ik weer die blijdschap op hun gezicht: het komt weer goed, we kunnen weer genieten van een mooie tuin. (foto: zo was het jaren geleden en dit willen we weer, of mooier mag ook)

5. Mijn lievelingskleur

De kleur waar ik het meest van hou is wit. Er zullen er zijn die vinden dat wit geen kleur is, maar voor mij is dit de basis van alle kleuren. Op wit past alles. Voor mij is wit rustgevend. Ik heb onlangs op het internaat enkele kamers wit geveerd en dacht: op deze kamer kan iedereen terecht en inrichten zoals je het zelf wil. Er zijn geen hindernissen omdat op de witte muren alles past, elke jongere kan zijn eigenheid uitleven om zich thuis te voelen.

6. Mijn inspiratiebron voor het leven

Een belangrijke inspiratiebron voor mij is de Salvatoriaanse spiritualiteit: 'Jesus en zijn blijde boodschap verkondigen aan alle mensen met alle middelen die Gods liefde ons ingeeft' en op deze manier ook verwijzen naar diegene die Hij zijn

Vader noemde, God.

Ikzelf heb dit voor mij vertaald:

- alle mensen: dit zijn die mensen die je op je weg tegenkomt en wel zo dat je niemand uit de weg gaat omdat....

- met alle middelen: gebruik de talenten die jij hebt en doe moeite om nog meer talenten te ontwikkelen. Je kan dikwijls meer dan je op het eerste zicht denkt

7. doe je wel eens iets buiten je comfortzone?

Schrijven en voor mensen spreken is niets voor mij. Het kost veel ener-

gie en geeft me dikwijls het gevoel: het is niet goed genoeg, ik had het beter kunnen zeggen. Ik heb liever dat anderen dit doen en laat me maar bezig zijn met technische zaken, daar voel ik me thuis. Maar soms moet je aan de slag bij gebrek aan mensen die het willen doen, mensen die zeggen: doe jij dat maar, ik kan dat niet. Dus doe ik het maar, in de hoop dat diegene die het lezen of naar me luisteren begrijpen dat ik mijn best doe, maar altijd onaf zal zijn.

(c) Theo Dielkens



(c) Theo Dielkens