

UITNODIGING GEDACHTENISVIERING

4 NOVEMBER 2017



De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was.

Lucas 19, 1-10

Zaterdagavond 4 november 2017 om 17.30 u. in de kerk van Blanden, worden de overleden kinderen en jongeren uit eigen midden herdacht, alsook de kindjes die verwacht werden en die niet levensvatbaar ter wereld kwamen. Deze viering wordt opengesteld voor betrokken families uit de verdere omgeving. Deze gedachtenisviering zal doorgaan tijdens de wekelijkse eucharistieviering, maar je hoeft geen pratikerende gelovige te zijn om erbij te horen. Iedereen met oude of verse rouw is welkom, zonder vooraf te verwittigen. De privacy van de aanwezigen wordt tenvolle gerespecteerd.

Info :

Hugo Hollé / tel. 0476/360899 of e-mailadres:
hugo.holle@skynet.be

Welkom met je dragende herinneringen en met je onmededeelbare verdriet.