

Sint-Valentijn

ANDERS-WANDELING

OPDRACHTEN VOOR KINDEREN

NIET VERGETEN! JE NEEMT ÉÉN POTLOOD OF BALPEN MEE.

Halte 1 Bij het getuigenis van Roel en Ulrikke

Roel en Ulrikke spreken van de liefde in hun gezin. Ga verder op weg en maak na elke 3 minuten een hartje met wat je vindt in de natuur. Zo strooien jullie de liefde rond.



Halte 2 Bij het getuigenis van zuster Hadewijch

Bid samen met de woorden van zuster Hadewijch:

*Heer, ik geloof dat Gij hier zijt.
Ik geloof dat Gij mij ziet,
dat Gij mij bemint,
en dat Gij mij helpt
om het leven door te komen.
Amen.*

Halte 3 Bij het getuigenis van William en Isabel

Dit is de huwelijkskaars van William en Isabel. Lees je de mooie tekst die erop staat nog eens opnieuw?

met mijn arm rond je schouders omhels ik de hele wereld

En nu is het tijd voor een (groeps)knuffel!



Halte 4 Bij het getuigenis van Tine, Davy, Yorben en Yara

Tine, Davy, Yorben en Yara spreken over de liefde die een werkwoord is. Dat wil zeggen dat wie liefde wil geven of ontvangen er ook zelf iets voor moet doen, je wordt aan het werk gezet.

Zeg nu elk om beurt een werkwoord dat hier past.

Vind je geen passend werkwoord meer? Dan kan je niet meer meedoen. Wie werd de winnaar? Schrijf zijn of haar naam hier:

.....

Halte 5 Bij het getuigenis van Jürgen en Jurgen

Jurgen vertelt: "Jezus kan op ieder moment jouw pad kruisen. In de gevangenis, op het werk of op de trein. Het komt erop aan om opmerkzaam te zijn."

Waar heeft Jezus al jouw pad gekruist?

Schrijf of teken het op de foto hiernaast.



Halte 6 Bij het getuigenis van Simon, Andreas en Johannes

Waarom kan je in jullie gezin merken dat jullie elkaar graag zien?

Teken het uit in dit hartje!



Halte 7 Bij het getuigenis van Jacqueline

"**Kijk, kom overeen!**" zegt Jacqueline.

Baken daarom hier een terrein af en speel samen tikkertje.

Halte 8 Bij het getuigenis van Dagmar

Dagmar spreekt over liefde geven, ontvangen en delen.

Doorstreep wat niet past bij wat Dagmar zei.

Soms krijg ik zomaar een knuffel.

Ik heb lekker aan mezelf gedacht.

IK WAS JALOERS OMDAT IK GEEN PAKJE KREEG.

Ik maakte tijd om naar mijn vriendin te luisteren.

Ik bakte een taart voor oma.