

Collectes 2017 – Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Vlaams Brabant-Mechelen

Zoals elk jaar bezorgen wij u een korte toelichting bij elk van de voorgeschreven collectes. Vanzelfsprekend mag u deze teksten overnemen in uw parochiale aankondigingen en oproepen. Een elektronische versie kunt u ook via kerknet.be terugvinden langs de weg “Kerk in Vlaanderen/bisdommen/Aartsbisdom Mechelen Brussel/Vademecums & administratieve documenten/Oblaties en bijdragen van de gelovigen”.

Wij vragen opnieuw aan de celebranten dat zij de vrijgevigheid van de gelovigen voor deze voorgeschreven collectes zelf aanmoedigen. Zo krijgt de offerande voor de gelovigen een concrete vorm in een geest van solidariteit en diaconie.

+ Leon LEMMENS
Hulpbisschop voor Vlaams Brabant Mechelen

Etienne VAN BILLOEN
Vicararis-generaal

Jonge Afrikaanse kerken – 7 en 8 januari

Deze collecte is bedoeld als steunbetuiging aan de missionarissen in Afrika. In meerdere Afrikaanse landen zijn het immers de priesters en de religieuzen die, naast de evangelisatie, instaan voor de solidariteit met de armen.

Er bestaan getekende overeenkomsten met de Belgische bisschoppen. Daardoor weten we dat uw bijdragen ten goede zullen komen aan de minst bedeeden. In hun naam danken wij u voor uw milde bijdrage.

Fonds Pastorale Werk(st)ers – 28 en 29 januari

De collecte van vandaag is bestemd voor het Fonds Pastorale Werk(st)ers dat instaat voor de bezoldiging van de leken die ten dienste staan van de lokale gemeenschappen, de zieken of de gevangenen. Meer en meer leken ondersteunen priesters en diakens. Velen van hen doen dit werk vrijwillig. Het is echter nodig om ook enkele personen hiervoor te bezoldigen. Door dit fonds te steunen, ondersteunt u de evangelisatie in onze stad. Dank voor uw vrijgevigheid.

Broederlijk Delen (1) – 25 en 26 maart

Zoals elk jaar worden wij ook nu uitgenodigd om te delen met onze broeders en zusters in de Derde Wereld. De eerste collecte van de Vasten, de tijd van bekering, is bestemd voor de projecten van **Broederlijk Delen**. Dank voor uw milde bijdrage.

Broederlijk Delen (2) – 8 en 9 april

We worden voor de tweede maal uitgenodigd om **Broederlijk Delen** te steunen bij hun projecten in de Derde Wereld. Namens alle mensen die het nodig hebben, danken wij u voor uw steun en uw geldelijke bijdrage.

Christenen van het Heilig Land – 13 of 14 april (Witte donderdag of Goede vrijdag)

Paus Franciscus nodigt ons uit om onze solidariteit te betuigen met de christenen in het Midden Oosten, in het bijzonder in het Heilig Land. Het uitblijven van een duurzame vrede brengt veel materiële problemen en armoede met zich mee. De christenen daar verdienen onze bijzondere aandacht. We danken u voor uw gebed en uw financiële bijdrage.

(Op Goede Vrijdag kan een mandje op een aangepaste plaats de gewone collecte vervangen).

Vorming van toekomstige priesters – 6 en 7 mei

De collecte van vandaag is bestemd om de opleiding van seminaristen, die zeven jaar lang duurt, te bekostigen. De interdiocesane vorming van onze toekomstige priesters gebeurt voor de Nederlandstaligen in Leuven en voor de Franstaligen in Namen. We nodigen u uit om gehoor te geven aan de oproep van Kardinaal De Kesel die veel belang hecht aan de opleiding van toekomstige priesters.

Het kind van de rekening – 24 en 25 mei (Hemelvaart)

Kinderen zijn erg kwetsbaar. Kinderen van vluchtelingen nog veel meer... vaak zijn zij letterlijk 'het kind van de rekening' en moeten zij de meest elementaire dingen die een kind nodig heeft missen: schoolbenodigdheden, psychologische begeleiding, lees- en huiswerkbegeleiding, ... Hun toekomst wordt daardoor erg bemoeilijkt! De collecte wil fondsen verzamelen om projecten van pastorale zones en parochies te ondersteunen die zich speciaal tot kinderen van vluchtelingen richten.

Basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg – 10 en 11 juni

De collecte van vandaag is bestemd voor de uitrusting van de nationale Basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg, dat is de plaats waar vele Brusselse christenen samenkomen tijdens grote, betekenisvolle evenementen. De rector van de basiliek dankt u voor uw milde bijdrage om deze samenkomsten mogelijk te maken.

Domus Dei – 2 en 3 september

De collecte van vandaag is bestemd voor het **fonds Domus Dei**. Dit fonds financiert de aanpassingswerken in parochiekerken en kapellen. Bedoeling is de vieringen mooier en meer biddend te maken. Dank voor uw steun aan dit initiatief van het aartsbisdom.

Christelijke aanwezigheid in de Media – 23 en 24 september

In een tijd waarin de media een belangrijke rol speelt, is de aanwezigheid van de katholieke kerk in die media van groot belang. De collecte van vandaag is bestemd voor het financieren van o.m. de religieuze uitzendingen op radio en tv en de internetsite Kerknet. De bisschoppen danken u voor uw bijdrage aan dit initiatief.

Missiezondag – 21 en 22 oktober

Eén maal per jaar wordt de steun van alle christenen gevraagd voor het wereldmissiewerk. De collecte van vandaag gaat integraal naar de organisatie **Missio**. Deze zorgt voor de evenwichtige verdeling van de middelen over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan de boodschap van Christus wereldwijd uitgedragen worden.

Buitengewoon Onderwijs – 11 en 12 november

Het Buitengewoon onderwijs in ons bisdom rekent op uw steun voor de aankoop van aangepast materieel en het uitbreiden van infrastructuren ten behoeve van de leerlingen met een handicap. Namens deze leerlingen danken wij u voor uw milde bijdrage.

Welzijnszorg en Pro Migrantibus – 16 en 17 december

In de Advent vraagt de Kerk ons om solidair te zijn met de minst bedeelden van onze stad en ons land. Wees voor hen even mild als voor uw kinderen en verwanten ter gelegenheid van Kerstmis. Namens de kansarmen danken we u voor uw bijdrage ten voordele van de organisatie **Welzijnszorg**, dat hiervoor mandaat kreeg van de bisschoppen.