



Bruiloft van Florence & Tom
28 mei 2022

*Als je echt van iemand houdt
iemand alles toevertrouwt
een die echt weet wie je bent
ook je zwakke plekken kent
die je bijstaat en vergeeft
en die 'naast' en 'in' je leeft
dan voel je pas wat leven is
en dat liefde geven is.*

1 Openingslied

2 Begroeting en verwelkoming (Josse)

3 Openingsgebed (Pastoor)

God van liefde,
zegen Tom en Florence,
opdat zij elkaar de ruimte geven zichzelf te zijn en te blijven
en toch samen eenzelfde melodie laten klinken.
Help hen te groeien naar een samenzijn
waarin alles gedeeld wordt:
verdriet, vertrouwen en onzekerheid,
geloof in het leven
en onmacht in eigen falen.
Wij vragen het U, voor vandaag, morgen
en alle dagen van het leven, tot in eeuwigheid. Amen.

4 Eerste lezing

(Alexander)

Liefde als een instrument

Het huwelijk van een man en een vrouw

heeft iets weg van een muzikant en zijn instrument.

De muzikant vindt, schijnbaar moeiteloos, de juiste toon en weet blijkbaar vanzelfsprekend wanklanken te vermijden.

De meeste mensen zien echter niet hoeveel uren hij oefent, dag in, dag uit, soms tot vervelens toe.

Alleen door zijn liefde voor zijn instrument, alleen door stug volhouden,

kan hij op zekere dag een prachtig stuk muziek spelen.

Een voortreffelijk stuk muziek, met hoge en lage tonen, nu eens vlugger, dan weer langzaam en zachter.

Een mooi stuk waarvan anderen kunnen genieten.

Zo vergaat het ook de man en de vrouw die zich verbonden hebben met elkaar.

Hun hele leven krijgen zij beiden van God de tijd

om voor elkaar de juiste toon te vinden en wanklanken te vermijden.

Samen krijgen zij de kans om van hun leven een muziekstuk te maken,

waarvan iedereen kan genieten.

5 Tussenzang 1

6 Tweede lezing (Kimberly en Boudewijn)

Het Hooglied van de liefde (1 Kor. 13, 1-8).

Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het mij niets.

De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praat niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer.

7 Tussenzang 2

8 Evangelie (Pastoor)

9 Homilie (Pastoor)

10 Uitwisseling huwelijksgelofte

10.1 Wederzijds toestemming (Florence en Tom)

Florence,

Ik wil uw man zijn
en ik beloof u trouw te blijven
in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom,
in ziekte en gezondheid.

Ik wil
u liefhebben en waarderen
al de dagen van mijn leven.

Tom,

Ik wil uw vrouw zijn
en ik beloof u trouw te blijven
in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom,
in ziekte en gezondheid.

Ik wil
u liefhebben en waarderen
al de dagen van mijn leven.

10.2 Kerkelijke bevestiging + huwelijkskaars (Tom en Florence)

Tom,

Neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw.

Hij betekent mijn liefde, mijn hart en
verbondenheid met jou.

Weet dat ik bij je ben en dat ik van je hou, voor altijd.

Florence,
Neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw.
Hij betekent mijn liefde, mijn hart en
verbondenheid met jou.
Weet dat ik bij je ben en dat ik van je hou, voor altijd.

11 Voorbeden

Henri

Bidden we voor de ouders van Tom en Florence,
voor hun antwoord, hun geborgenheid.
Dat zij deze dag niet weemoedig als een afscheid ervaren,
maar dat zij zich beloond voelen voor hun liefde en zorg
en dat zij hun kinderen verder vergezellen. Laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Linde

Bidden we ook voor hun grootouders,
zij, die hen zoveel hebben geleerd en gegeven. Laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Marnix

Laten we ook een moment stil maken in ons hart voor hen die dit
feest niet meer kunnen bijwonen.
We zullen hen nooit vergeten en altijd dankbaar blijven voor wat
ze ons bijgebracht hebben. Dat zij op deze dag, als dankbare
getuigen van ons geluk met ons verenigd mogen zijn. Laat ons
bidden.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Geef dat deze viering
voor ons een uitnodiging mag zijn
om te durven geloven dat liefde mogelijk is,
om te durven hopen op een wereld
zonder haat en zonder onrecht.
Door Christus onze Heer. Amen.

12 Offerandelied _____

13 Gebed over de gaven _____ (Pastoor)

14 Dankgebed _____ (Pastoor)

15 Onze vader _____

16 Huwelijkszegen _____ (Pastoor)

17 Vredeswens _____

18 Communie _____

19 Slotgebed

(Pastoor)

God van liefde,
bewaars Tom en Florence als kostbare schelpen,
aangespoeld op het strand van menselijke verbondenheid,
elk met hun eigen geschiedenis,
maar behorend met elkaar als water en wind.
Wees hun nabij in elke levensstij,
in de dagen van zalig genieten
en de tijden van diepe bewogenheid.
Herinner ons telkens weer aan het verbond van liefde
waartoe wij allen geroepen zijn,
vandaag en elke dag opnieuw tot alles is voltooid. Amen.

20 Zending en zegen

(Pastoor)

