

Vastenconferentie

# Welkom bij God

met Kolet Janssen



**Donderdag 5 maart om 20 u.**  
In de pastorie, Sint-Jozefstraat 50, 1140 Evere

God houdt van ons, en dit ondanks onze fouten en beperkingen. Hij verlangt niet van ons dat we ons diep schuldig voelen en verlamd door het leven gaan door ons besef van tekortkomen. Hij houdt van ons zondermeer. Hij is blij met elke poging tot toenadering van onze kant, Hij rekent ons onze fouten niet aan, Hij is altijd naar ons op zoek. Wij kunnen elke dag opnieuw onze fouten proberen recht te zetten door in Zijn spoor te gaan staan, en dat zal telkens weer opnieuw soms lukken en soms mislukken, maar dat geeft niet. God is blij met elke poging en we zijn welkom bij Hem zoals we zijn. De veertigdagentijd is een periode van inkeer, maar dat betekent niet dat we verder van God af komen te staan, maar dat we juist dicht bij Hem kunnen komen omdat we telkens opnieuw beseffen dat hij ons met open armen tegemoetkomt. De parabel van de verloren zoon leert ons dit onder andere.

*Kolet Janssen (°1955 in Hasselt) studeerde Godsdienstwetenschappen in Leuven en gaf lange tijd les in Tienen. Sinds 2006 houdt ze zich voltijds bezig met schrijven, workshops geven en lezingen houden. Ze schrijft onder andere geregeld columns voor Kerknet. Je kan meer over haar te weten komen op haar eigen blog (koletjanssen.be).*

Organisatie:



Met medewerking van:

