

“BREEK UW VERBOND NIET, HEER”
EEN BOETEVIERING VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD

Tijdens de veertigdagentijd bereiden de christenen zich voor op de hernieuwing van hun doopbeloften in de paaswake. Boetevieringen zijn in deze voorbereidingstijd een hulp om zich te bezinnen over de eigen levenswijze en om een stap te zetten naar bekering en naar de verzoening met God. Deze viering is bedoeld voor de eerste helft van de veertigdagentijd en kan tegen het einde ervan een vervolg krijgen in de viering van het sacrament van de verzoening.

Openingslied: Oud het leven dat wij leiden (ZJ 323) *ofwel* Wij roepen, Heer (ZJ 315)

Kruisteken en begroeting

- V. In deze veertigdagentijd zoeken wij
naar vernieuwing en verdieping.
Wij maken tijd om stil te staan bij onze manier van leven.
Vanuit het luisteren naar de Schrift
willen we luisteren naar ons eigen hart
en onszelf de vraag stellen:
waar heb ik bekering nodig?
waar ben ik tekort geschoten in de liefde tot God en tot de naasten?
We hoeven daarbij niet bang te zijn om afgewezen te worden:
wij mogen voor God komen zoals we zijn,
met onze zwakheid en kleinheid.

Laten we het eerst even stil maken om ons bewust voor God te plaatsen,
in het besef dat wij zijn genade en zijn vergeving nodig hebben.

*De voorganger keert zich naar het kruisbeeld en knielt een ogenblik in stilte neer.
Hij kan alle aanwezigen uitnodigen om hetzelfde te doen.
Vervolgens staat hij weer recht en bidt het openingsgebed voor.*

Openingsgebed

- V. Barmhartige God,
door het doopsel hebt Gij ons gezuiverd van het kwaad
en ons opgenomen in uw grote Liefde.
Schenk ons opnieuw uw goede Geest,
leer ons het goede van het kwade te onderscheiden
en schenk ons de moed ons hart te openen voor U,
die onze Vader en Redder zijt,
in tijd en eeuwigheid.

Schriftlezing: Ezechiël 36, 16-28 (*Zondagslectionarium* nr. 74)

“Ik zal zuiver water over u sprenkelen en Ik zal u een nieuw hart geven”.

Antwoorzang: Daniël 3, 26-43 (Vertaling: A. Bronkhorst)

Men kan de tekst ofwel afwisselend in twee groepen zingen op een psalmtoon. Ofwel wordt de tekst door een lector voorgelezen en onderbroken met een gezongen refrein, zoals hieronder is aangegeven.

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vadersen,
roemrijk en heerlijk is altijd uw Naam.
Alles wat Gij met ons doet is rechtvaardig,^o
juist zijn uw daden, uw wegen zijn recht,
eerlijk zijt Gij in uw oordeel.
Wij hebben gezondigd door U te verlaten,
telkens weer hebben wij kwaad gedaan.

Refrein:



God, wees ons barm - har - tig en ze - gen ons,
toon ons het licht van uw aan - schijn.

(t.: A. Bronkhorst – m.: H. Wolfs)

Wil om uw Naam ons niet eeuwig verstoten,
breek uw verbond niet, smeken wij U.
Neem uw barmhartigheid niet van ons weg^o
ter wille van Abraham, uw beminde,
om Isaak, uw dienaar, en Jakob, uw vriend.
Hun hebt Gij immers beloofd dat hun nakroost^o
talrijk zou zijn als de sterren des hemels,
als de zandkorrels op het strand.

Refrein: God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn.

Toch zijn wij nu het geringste der volken,
om onze zonden nergens geteld.
Wij missen een koning in deze dagen,
hebben geen leider en geen profeet;
Brand- en slachtoffers zijn vergeten,
spijsoffers, wierook, ze zijn er niet meer.
Waar moet men eerstelingen gaan brengen
om nog erbarmen te vinden bij U?

Refrein: God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn.

Maar neem ons aan, vermorzeld, ootmoedig,
als brachten wij rammen en stieren mee.
Als duizenden lammeren moge zijn
het offer dat wij U heden brengen.
Bemoedig ieder die U wil volgen,
want wie op U hoopt, wordt nimmer beschaamd.

Refrein: God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn.

Thans volgen wij U van ganser harte,
uw aanschijn zoeken wij met ontzag.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Refrein: God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn.

Evangelielezing: Mt. 20, 29-34

“Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons”.

Suggestie voor een overweging

In de schriftlezingen herkennen we twee maal hetzelfde patroon: daar waar er menselijk gezien geen uitkomst lijkt, brengt God nieuw perspectief. Aan hen die door geweld en ontrouw hun land hadden verloren, wordt de belofte gedaan dat de Heer hen zal zuiveren en naar huis terugbrengen. En de twee blinden langs de weg, die in hun nood Jezus te hulp roepen, worden gehoord en vinden genezing. Het kwaad wordt afgewassen met zuiver water, en midden in de duisternis van het leven komt er nieuw licht. Water en licht: deze twee symbolen staan centraal in de paaswake, wanneer wij onze doopbeloften zullen hernieuwen. In deze viering willen wij bidden dat God ook onze ogen doet opengaan, zodat wij in waarheid naar ons leven kunnen kijken. Laten wij bidden dat Hij ook ons hart en onze geest vernieuwt, en ons zuivert van alles wat ons van Hem en onze naasten verwijderd houdt.

Gewetensonderzoek en stil gebed

Er is nu tijd voor persoonlijke bezinning. Met tussenpozen worden enkele aanzetten daartoe voorgelezen (ofwel kan men de suggesties op een blaadje meegeven). Tussendoor wordt eventueel muziek gespeeld.

- Volgens de profeet Ezechiël wordt de naam van God ontwijfd door geweld en doordat mensen afgoden achterna lopen.
Waar zie ik dit vandaag gebeuren in de wereld, in de Kerk, in mijn omgeving?
Hoe reageer ik er op?
Heb ik eerbied voor de naam van God?
- “Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen”, zegt de Heer.
Op welk vlak heb ik in mijn leven zuivering en vernieuwing nodig?
Welke zijn mijn afgoden?
Wat krijgt de eerste plaats in mijn leven?
- “Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen”, zegt de Heer.
Op welke manier is mijn hart dor en hard?
Hoe is het zover gekomen?
Hoe kan mijn hart weer zacht en open worden?
- “Wat wilt u dat Ik voor u doe?” vraagt Christus aan ons.
Wat wil ik dat Christus voor mij doet?
Waar is er duisternis in mijn leven?
Waar heb ik het licht van Christus nodig?
- “Heer Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij”.
Dit gebed tot Jezus kunnen wij ook tot het onze maken.

Schuldbelijdenis

V. God is de mensen goed gezind:
“Hij wil niet de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekeert en leeft.”
Laten wij nu, in voorbereiding op het paasfeest,
voor de Heer erkennen dat wij arme zondaars zijn,
die zijn ontferming nodig hebben.

L. Heer, uw Naam wordt in onze wereld misbruikt en ontheilgd,
door geweld en vervolging, uitbuiting en onderdrukking.
Vergeef ons, Heer, als wij onverschillig blijven
tegenover het leed van zo vele van uw kinderen.
Breek uw verbond niet, smeken wij U.

Refrein: (Zingt Jubilate, P 76. t.: Ps. 51, 1 – m.: J. Bielen)



L. Heer, Gij wilt dat de Kerk een teken is van uw grote Liefde voor de wereld.
Genees haar van hoogmoed en valse zekerheden,
van lauwheid en drang tot zelfbehoud.
Zuiver haar en maak haar tot een huis van ware menselijkheid en vrijheid.
Breek uw verbond niet, smeken wij U.

Refrein: Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd.

L. Heer, Gij roept alle gedoopten
om het Evangelie te verkondigen in woord en daad.
Heb geduld met ons als onze daden niet overeenstemmen met onze woorden,
vergeef het ons als wij andere stemmen achterna lopen
en doof blijven voor uw Woord.
Breek uw verbond niet, smeken wij U.

Refrein: Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd.

L. Heer, wij hebben beloofd ons te allen tijde te verzetten tegen kwaad en onrecht;
maar wij erkennen dat wij soms liever onze ogen sluiten
en onze verantwoordelijkheid ontlopen.
Breek uw verbond niet, smeken wij U.

Refrein: Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd.

L. Heer, wij hebben beloofd U te dienen en onze naaste te beminnen
naar het voorbeeld van Christus;
maar wij erkennen dat wij tekort schieten
in de liefde tot U en tot de mensen.
Breek uw verbond niet, smeken wij U.

Refrein: Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd.

Onze Vader

V. Wanneer wij ons met een nederig en deemoedig hart tot God keren, zal Hij ons niet afwijzen. Jezus zelf heeft ons geleerd dat wij in alle omstandigheden met vertrouwen mogen bidden: Onze Vader ...

Wegzending en zegen

V. Deze viering was een stap op onze weg van bekering en vernieuwing.

Moge de Heer ons verder begeleiden naar Pasen
en onze ogen doen open gaan voor zijn aanwezigheid.
Moge Hij ons een nieuw hart geven en een nieuwe geest,
zodat wij kunnen toegroeien naar het feest van zijn vrede en verzoening.
Zegene u ...

Slotlied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht (ZJ 610)