

Video 4

Vrees niet en ga naar anderen

Korte inhoud

Guido Vanheeswijck roept voortdurend op om terug meer over de inhoud van het geloof te spreken. In dit fragment antwoordt hij op de vragen 'wie moet dat doen?', 'met wie moeten we proberen in gesprek te komen?' en 'wat is onze boodschap?'.

Achtergrond

- Missioneren

Guido Vanheeswijck roept in dit fragment op om zonder vrees naar de andere te gaan. Dit doet denken aan de term missionering. Zelf maakt Guido duidelijk dat het niet de bedoeling is om 'zieltjes te gaan winnen', zoals vroeger vaak gezegd werd. Bij missie denken we immers vaak aan dit beeld. Paters en zusters die in een koloniale tijd naar verre oorden trokken om beschaving te brengen bij vreemde volkeren. De spreker wil evenwel niet in de val trappen van karikaturen over de missie of een snel en goedkoop oordeel over het verleden. Missionering vandaag betekent voor Guido dat we, zoals er vroeger ook gebeurde, altijd naar de zoekende mensen moeten.

Bij paus Franciscus vinden we deze oproep ook terug. De afgelopen jaren laat paus Franciscus regelmatig het woord "missionair" vallen. **Hij roept op om een missionaire kerk te zijn, missionaire leerlingen te worden.** Zo schrijft hij: "Vanuit het doopsel dat hij ontvangen heeft, is ieder lid van het volk van God een missionaire leerling geworden (Cfr. Mt. 28,19). Iedere gedoopte, ongeacht zijn functie in de kerk en zijn niveau van opleiding in het geloof, is een actief bewerkster van de evangelisatie. ... Iedere christen is missionair in de mate dat hij de liefde van God in Christus heeft ontmoet. Wij zeggen niet meer dat we leerlingen en missionarissen zijn, maar dat we altijd 'leerling-missionaris' zijn". (De vreugde van het evangelie nr. 120)

Hoe kan je vandaag een missionaris zijn?

Christus ontmoeten

Eerst moet je Christus ontmoeten. Dat kan op veel manieren gebeuren: iemand die je over Hem vertelt, een plotse ervaring in de natuur, in gebed, in de stilte, in een daad van naastenliefde, in de Bijbel. Blijf ook na die eerste ontmoeting op zoek gaan naar Jezus. Maak tijd voor een ontmoeting met Hem: schuif alle drukte en activiteiten even aan de kant, maak het stil voor gebed, aanbidding, Bijbellesing, eucharistie, ...

Getuigen

Geef Christus door aan anderen, getuig over Hem. Vertel je eigen persoonlijke ervaringen, of vertel over anderen die Christus ontmoet en omarmd hebben. Verschillende heiligen of bekende missionarissen zoals Pater Damiaan, Jeanne Devos, apostel Paulus kunnen een bron van inspiratie

zijn. Het zijn vaak herkenbare figuren, waardoor je laagdrempelig over geloof en gelovig engagement kunt spreken.

Verkondigen

Wie getuigt, verkondigt de Blijde Boodschap voor vandaag. Daar zijn geen moeilijke woorden of theorieën voor nodig. Neem de tijd, keer terug naar de bron – Bijbel, catechese, spiritualiteit – en spreek vanuit het hart. Een authentieke boodschap spreekt mensen veel meer aan.

Ten dienste staan van God en anderen

Missionair zijn doe je niet alleen in woorden, maar ook in daden. In jouw handelen en zijn kan je Gods liefde tastbaar maken. Een missionaris staat ten dienst van andere mensen. Vanuit een evangelische bewogenheid heb je oog voor en steek je je handen uit naar alle mensen, en in het bijzonder naar de meest kwetsbaren.

Bron: campagnemagazine 2019, Missio

Verwerking

Vrees niet en ga naar anderen, zo stelt Guido Vanheeswijck. Het is een hele uitdaging, die toch wel wat van je vraagt. Via onderstaande citaten kan je je persoonlijke reflectie hierover voeden of het gesprek in je team aangaan.

“Sommige mensen moeten spreken denk ik, ook in de kerk. En je moet zachtmoedig zijn, dat wil zeggen zacht zijn en moedig. En dat is heel moeilijk om die twee samen te brengen want je bent vlug te hard of soms te laf.”

1. Voel jij je vooral ‘zacht’ of vooral ‘moedig’? Met welk van beide kwaliteiten verbind je jezelf het meest en waarom?
2. Op welke manier heeft jouw verbinding met een van beide kwaliteiten effect op je spreken over geloof?

ZACHT:

- Als je zacht bent, durf je dan niet te spreken over je geloof?
- Als je zacht bent, voel je je dan soms laf?

MOEDIG:

- Als je moedig bent, durf je dan voor je geloof uitkomen? In welke omstandigheden?
- Als je moedig bent, ben je dan soms ook te hard?

“Priesters, diakens en parochieassistenten hebben het te druk om het geloof uit te dragen, geven ze aan. ‘Gewone gelovigen’ zeggen dat ze de woorden er niet voor hebben.”

In welke uitspraak herken jij jezelf het meest?

- Ik heb het te druk.
- Ik vind het moeilijk om over geloof te spreken.

Of ervaar je zelf nog een andere hindernis om het geloof uit te dragen?

“Iedereen op zijn of haar manier moet het geloof verkondigen.”

- Hoe draag ik het geloof uit? Waar en wanneer?
- Hoe dragen wij het geloof uit in de groepen waartoe ik behoor? Waar en wanneer?
- Wat staat ons nog te doen? Waarin kunnen wij – waarin kan ik persoonlijk – nog groeien?

“Als bijvoorbeeld in de kerk men alleen met procedures bezig is, dan verdwijnt de inspiratie.”

Denk even persoonlijk na over deze stelling.

- Wat zou ik daarbij willen zeggen?
- Wat vinden wij daarvan in onze groep?

“Je moet altijd naar zoekende mensen gaan.”

- Kunnen zoekende mensen bij mij, in onze pastorale eenheid (federatie, zone ...),... terecht?
- Wat kan ik / kunnen wij zoekende mensen bieden?
- Hoe ontvang ik / ontvangen we hen?
- Waar en wanneer doe ik/ doen we een aanbod? Hoe ziet dat aanbod eruit?
- Welke boodschap moet ik / moeten wij anderen brengen?
- Waarvoor staat onze parochie, pastorale eenheid, federatie, zone, ...?