

Naamopgave en zegening van de kruisjes

Mijn hart klopt snel

Rikketikketik, boink, boink, boink!
Mijn hart klopt snel, dat weet je wel:
vandaag is het dé dag voor mij.
Dat jij er bent, dat doet me deugd.
Wees welkom bij dit fijn moment!
Wees welkom bij dit fijn moment!

Rikketikketik, boink, boink, boink!
Mijn hart klopt snel, dat weet je wel:
ik heb een afspraak met de Heer.
Ik wil zeggen: "k Ga U volgen.
Ik wil heel graag een christen zijn.
Ik wil heel graag een christen zijn.

Rikketikketik, boink, boink, boink!
Mijn hart klopt snel, dat weet je wel:
God wil me leiden door mijn leven,
wil me steunen en vergeven.



Hij wil me helpen keer op keer.
Hij wil me helpen keer op keer.

Rikketikketik, boink, boink, boink!
Mijn hart klopt snel, dat weet je wel:
God heeft het beste met me voor.
En ik geloof met hart en ziel
dat Hij een Vader voor mij is,
dat Hij een Vader voor mij is.

Rikketikketik, boink, boink, boink!
Mijn hart klopt snel!

Kruisteken en genadewens

Welkom

- C:** In deze eucharistieviering richten wij ons in het bijzonder tot onze vormelingen van onze Pastorale Eenheid – dus van Poperinge en van Vleteren - die van thuis uit deze viering volgen. Ze hebben ervoor gekozen om dit jaar het H. Vormsel te ontvangen. De jongeren maken gedurende het jaar kennis met de parochiekerk(en), met vele facetten van het christen zijn en zoveel meer. In deze viering staat hun naam centraal, wie ze zijn. We zegen ook vandaag de vormselkruisjes.
- Pr:** Spontaan woordje – verbinding tussen wat vandaag staat te gebeuren om dan vervolgens over te gaan op de bede om ontferming.

Geef mij een nieuw hart

- V: Met liefde kregen we van onze ouders een naam
om hem met fierheid te dragen.
Toch doen we onze naam soms weinig eer aan:
Jezus, roep ons bij naam en schenk ons uw vrede.
- V: Onze naam staat geschreven in de palm van Gods hand.
Hij stelt in ons hoge verwachtingen.
Toch doen we de naam van christen niet alle eer aan
en stellen zo Jezus teleur:
Christus, roep ons bij naam en schenk ons uw vrede.
- V: We geven onze naam op om gevormd te worden.
Voor al de keren dat we geen antwoord gaven
als er op onze naam beroep werd gedaan:
Jezus, roep ons bij naam en schenk ons uw vrede.

***Geef mij een hart, een nieuw en levend hart.
Heer, neem dat stenen hart toch van mij weg.
Geef mij een hart, geef mij een nieuw en levend hart!***



Alles van waarde

*Je geeft een kleur,
aan alles op aarde,
opent de deur
naar alles van waarde.
Je maakt het goed,
hemel op aarde,
voor wie goed doet
rond alles van waarde.*



***Eer aan God, Hij is voor ons geboren,
laat ons erbij horen, veel eer aan God.***

***Eer aan God, Hij is voor ons geboren,
laat ons erbij horen, eer aan God.***

*Je zorgt voor ons,
alles op aarde
en veegt de spons
voor alles van waarde.
Voor wat jij wil,
alles op aarde,
maak jij het stil
met alles van waarde. R.*

Openingsgebed

Heer God,

U gaat steeds weer op zoek naar ons.

U roept ons allen bij naam.

U kent onze stem, maar te vaak sluiten wij onze oren voor die van U.

U kent ons hart, maar ook hart is te vaak afgestompt voor U en onze naaste.

Wil ons vandaag helpen om Jezus' woorden,

om zijn boodschap in een warm en open hart te ontvangen.

Moge het dan ook een nieuw begin zijn van ons engagement

als leerling van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer,

die met U leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Het mooiste hart

Een jonge man stond op het dorpsplein en zei: "Ik heb het mooiste hart van de omgeving." Iedereen die het zag, was het met hem eens.

Maar op een dag zei een oude man: "Mijn hart is mooier dan dat van jou." Het sloeg wel krachtig, maar het zat vol littekens. Er waren stukken uit, waarin andere stukken waren gezet, die er niet mooi in pasten. Er waren ook lege gaten. "Je maakt een grapje," zei de jonge man. "Mijn hart is perfect en dat van jou is een puinhoop vol littekens." "Ja," zei de oude man, "maar elk litteken herinnert aan iemand aan wie ik liefde heb gegeven. Ik scheur dan een stukje uit mijn hart en geef het. Vaak krijg ik een stukje van hun hart om zo de lege plaats op te vullen. Maar die stukken zijn niet precies hetzelfde. Het gebeurt ook dat ik een stuk van mijn hart weggeef zonder dat de ander me een stuk van zijn hart teruggeeft. Dat zijn de lege gaten."

De jonge man werd er stil van. Hij wandelde naar de oude man, scheurde uit zijn perfecte hart een stuk en gaf het hem. De oude man nam het stuk aan en plaatste het in zijn eigen hart. Hij nam een ander stuk uit zijn hart en plaatste het in het hart van de jongeman. Het paste wel niet perfect, maar het hart van de jonge man was mooier dan voorheen, omdat de liefde van de oude man nu ook door zijn hart stroomde.

Alleluia



Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus naar Johannes

In die tijd noemde Jezus zichzelf de herder! “Stel je voor dat er een schaap uit een kudde van honderd wegloopt en verdwaalt,” vertelde Jezus. “Welke herder laat dan de 99 achter om dat ene schaap te zoeken? Maar deze herder doet dat wel. Hij zoekt en zoekt totdat hij dat ene verloren schaap gevonden heeft. Hij tilt het op zijn schouders en draagt het terug naar huis. En blij dat hij is! Hij is zo blij, dat hij zijn vrienden en burens roept en feest viert.”

“Net zo blij is God in de hemel met iemand die zich bekeert,” zei Jezus. “Hij is daar veel blijer mee dan met al die mensen die denken dat ze geen herder nodig hebben.”

Veel mensen in het publiek mopperden omdat Jezus zichzelf de goede herder noemt. “Het is duidelijk dat jullie niet bij mijn schapen horen,” zei Jezus tegen hen, “want jullie luisteren niet naar Mij. Mijn schapen wel, die kennen mijn stem en volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Niemand van hen zal verloren gaan. Wat de Vader aan Mij geeft kan niemand roven uit mijn hand, want Ik en de Vader zijn een.”

Alleluia



Homilie

Naamopgave en zegening van de kruisjes

Cat: Wat zit er in een naam?
Soms noemen ze je “zus”, een andere keer “pestkop”,
later zeggen ze dan weer “liefje” of ...
Al die namen drukken uit wie je voor de andere(n) bent.
Ze duwen je in een bepaald rolpatroon.
Je wordt geboren en je wordt ouder.
Maar telkens keert één naam weer:
diegene die je kreeg bij je geboorte en je doopsel.
Zonder naam ben je niemand, ben je slechts een deel van de massa.
“Ik roep je bij je naam” betekent:
jij bent voor mij belangrijk,
ik wil jou onderscheiden van de anderen!

Pr: Goede vrienden, onze jongvolwassenen, de kandidaat-vormelingen, willen met hart en ziel naar Jezus toegaan, en vooral achter zijn Boodschap staan.

Zij doen dat niet zomaar. Ze hebben er lang over nagedacht. Doorheen diverse opdrachten hebben zij Jezus beter leren kennen. Ze hebben ook kennisgemaakt met “de grote club” die we Kerk heten.

V.: Beste ouders, toen ik een kind was, hebben jullie voor mij gezorgd: jullie leerden me spreken en spelen, jullie hebben me voorbereid op de wereld van de grote mensen. In vele kleine dingen kon ik voelen en zien hoe ik op jullie mocht vertrouwen.

V.: Jullie lieten mij dopen, mijn eerste communie doen. Nu ik mij voorbereid op het vormsel, vraag ik jullie: gaan jullie verder met mij mee?

Pr: Vandaag willen we een uiterlijk teken aan de vormelingen meegeven dat ze tot Jezus’ “grote club” horen: het kruisje. Hierover vragen we eerst Gods zegen:

Beste vormelingen,
moge dit kruisje,
dat je van je catechist zal krijgen,
een uitnodiging zijn om nooit te vergeten
dat God jullie leven vormt.

Beste ouders, peters en meters,
u weet zich geroepen om uw kinderen
te helpen vormen
tot goede en gelukkige mensen.

Je hoeft het niet alleen te doen,
daarom vragen wij Gods hulp:

Heer,
zegen deze kruisjes, †
opdat deze kinderen die ze ontvangen,
ze met eerbied zouden dragen
en steeds in dankbaarheid aan uw Zoon zouden denken.

- **We noemen nu de namen van de vormelingen, per kerk.**

Geloofsbelijdenis

Geloven 2003

Ik geloof in Jou, God, Vader van jong en oud.
Jij tekent al wat wij zijn.
In de hemel en op aarde ben Je er als waterbron in de woestijn.
Diep in mijn hart waak Jij, zorg Je als gids voor mij.
Jij bent de weg die ik ga...

**Ik geloof in Jou, God,
en 'k vertrouw op Je stem
Jij geeft me hoop in hierna...**



Ik geloof in Jezus, mens tussen mensen,
want Jij vertelt ons verhalen
van muziek zo mooi als een regenboog vol kleur
op bergen maar ook in dalen.
Diep vanbinnen leef Jij, ben Je een vriend voor mij,
Jij bent het op wie ik bouw...

**Ik geloof in Jezus,
en in de Geest van God.
Jij bent het die ik vertrouw...**

Voorbede

V: Voor al die momenten dat we willen fluiten en zingen en roepen en huppelen en springen en haast niet stil kunnen zitten, willen wij U danken God.

Wij bidden Heer, kom bij ons

**Wij bidden Heer, kom bij ons
en luister naar wat wij vragen.
Wij bidden Heer, kom bij ons
vandaag en alle dagen.**



L: Voor al die momenten dat we ons verbonden voelen met elkaar en eigenlijk ook met iedereen om ons heen, willen wij U prijzen God. **R.**

L: Voor allen die ziek of eenzaam zijn, voor armen, vluchtelingen en mensen die in de rand van de maatschappij staan, vragen wij uw hulp God. Moge op het woord van Jezus mensen opstaan die net als de Heer het goede in elkeen zien en bemoedigen. **R.**

Dienst van de Eucharistie

Brood en wijn

Brood en wijn wil Hij voor ons zijn,
kracht en vreugde voor ons allen.
Brood en wijn wil Hij voor ons zijn.



Brood om te breken, wijn om te delen.
Hij geeft zichzelf aan jou en aan mij.
Want wij gaan vieren en Hem herdenken.
Aan deze tafel is Hij erbij!

Bereiding van de gaven

Pr.: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.

Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn Heilige Kerk.

Gebed over de gaven

Goede God,

U nodigt ons nu uit om met Jezus aan tafel te gaan;
om de tekenen van zijn liefde voor ons te delen.

In de gaven van Brood en Wijn wil Jezus onder ons komen.

Moge ze ons niet alleen voeden, maar meer honger en dorst geven
om Hem te volgen, uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Prefatie

Pr: De Heer zij met u.

Allen: En met uw geest.

Pr: Verheft uw hart.

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pr: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Sanctus Kyrie

Sanctus, Kyrie

Sanctus, Kyrie, Kyrie Gloria,

Gloria, heilig, heilig

Heilig, Gloria

Sanctus Sanctus, Kyrie, Kyrie

Sanctus Kyrie, Kyrie Gloria,

Gloria heilig heilig, heilig, heilig, heilig, Gloria



Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

Dromen van Sjaloom

God vraagt: "Worden jullie maar
broers en zussen van elkaar.
Laat ons samen luidop dromen
dat die broederschap zal komen.
En je kunt nu al beginnen
door je vijand te beminnen.
Steeds weer dichterbij mijn droom
bij mijn wereld vol sjaloom!
Dromen van Sjaloom!



Communie

Op de adem van de Geest

**Op de adem van de Geest
zoeken wij het diepe spoor
van de Heer die in ons leeft
ook vandaag, wij gaan ervoor! (2x)**



*De Geest is als een frisse wind
die nieuwe adem brengt.
Hij maakt ons stil maar ook heel sterk,
voltooit het mensenwerk.
De Geest, hij doet ons opengaan
voor mensen rondom ons,*

*voor kleine en voor grote nood,
voor ieders lach en traan. R.*

*De Geest verzamelt mensen rond
hetzelfde ideaal:*

*Gods liefde te beleven in
een wereld zonder haat.*

*De Geest, hij houdt ons samen
als vrienden van elkaar.*

*Hij roept ons op te zoeken naar
de bron van ons bestaan. R.*

Gebed na de communie

Vader,

U hebt ons vandaag gevoed met het Woord van uw Zoon
en met zijn Lichaam en Bloed.

Moge dan ook wat wij hier vandaag hebben gevierd,
een aanzet en een bemoediging zijn
om onze relatie met Jezus dieper en persoonlijker te maken.
Wij vragen U dit in het bijzonder ook voor onze vormelingen
die vandaag een belangrijk teken mochten ontvangen
van uw liefde en zorg voor hen.

Geef hen enthousiasme om mee te werken aan uw droom
en begeleidt hen op hun zoektocht naar het geluk,
de vrede en de liefde die U in volle maat hen schenkt.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Mededelingen

Yes! We laten het graag horen

Yes! We laten het graag horen!
Yes! We voelen ons heel sterk!
Yes! We willen goed gaan scoren:
met Gods Geest gaan wij op weg!
Yes! Yes! Yes!
Yes!

*Vanaf nu weten we zeker:
God de Heer is ons nabij.
En we konden zelf beloven
om te leven zoals Hij.
Want we zijn nu al wat ouder*



*en we gaan opnieuw van start.
Ja, we willen heel graag leven
als een jongere naar Gods hart. R. *

*Vanaf nu kunnen we verder,
meer op eigen benen staan.
Met de hulp van God de Vader,
willen wij er echt voor gaan.
God zal leiden, God zal steunen
maar het is nu aan onszelf.
't Is een kwestie van geloven,
en ook doén, dat spreekt vanzelf! R. *

Zegen en zending