

KERK & Leven

EKEREN

EDITIE 0218

St. Lambertus
St. Laurentius
St. Theresia van het Kind Jezus

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 — 2050 ANTWERPEN

Vormselkrant

De vormelingen van Bunt-Schoonbroek kregen post...

Mijn droom is dat je mag openbloeien, worden wie je bent, blij zijn om wie je bent in deze wereld. Zo hebben anderen jou nodig. Ik weet het, soms voelt het alsof niemand tevreden of blij is met jou zoals je bent. Je krijgt ook wel eens verwijten of tegenslagen te verwerken. Ik zie het gebeuren en probeer dan heel dicht bij je te zijn. Maar dat lukt niet altijd, waarschijnlijk voel je dat ook niet altijd. Toch ben ik bij je, loop ik naast je en soms achter je, mijn hand op je schouder. Daar mag je zeker van zijn, ook als je mijn hand niet voelt.

Mijn vraag is dan ook aan jou: Zie je er iets in? Zouden wij twee samen kunnen gaan, ga je mee? Laat mij eens weten wat jij ervan denkt. Ik ben benieuwd naar je antwoord!

*Met heel hartelijke groeten,
GOD*

We've
Got
Mail



Sam schreef deze brief terug...

Dag God,

Ik heb soms wat vragen voor je. U heeft hier zoveel mooie dingen gemaakt: de natuur, het leven op aarde maar waarom kunnen wij eens niet in het echt met elkaar praten?

Als we moeilijke momenten hebben, zou dat toch veel gemakkelijker zijn. Dan zou ik je zeker ook eens kunnen vragen waarom iedereen elkaar pijn moet doen en zelfs moet vermoorden terwijl er toch een makkelijkere weg is om samen te leven!

Ik geloof in Jezus en in al het goede dat hij heeft gedaan. Ik wil heel graag verder leven met Jezus in mijn achterhoofd. Als ik aan Jezus denk, denk ik aan liefde en vriendschap. Dat vind ik heel belangrijk en daar wil ik voor gaan.

Sam

Zeven voorbereidingsstapjes op weg naar het vormsel in Bunt-Schoonbroek/Rozemaai en Ekeren-centrum

De eerste voorbereidingsstap ging over onszelf: namelijk onze naam. De jongeren vertelden elkaar over hun naam: wat hij betekent, waarom mama en papa die gekozen hebben en wanneer deze wordt gebruikt. Met ons doopsel kregen we allemaal nog een extra naam 'christen'. Deze naam betekent dat we gezalfd zijn met de Heilige Geest, net zoals Jezus. Nu, ongeveer 11 jaar later, kunnen deze jongens en meisjes stilaan zelf keuzes maken. Bij het vormsel gaan ze hun doopbelofte hernieuwen, herbevestigen.



Ze kiezen er dan helemaal zelf voor om de weg van Jezus te volgen en ontvangen in de zalving opnieuw de kracht van de Heilige Geest om die keuze waar te maken.



2



De vormelingen van Ekeren-centrum werkten rond de handen en specifiek de handoplegging. Ze lazen het verhaal van Jezus en de kinderen. Daar zegende Jezus de kinderen door ze de handen op te leggen. Zo kwamen we tot de handoplegging bij het vormsel en de andere sacramenten. De vormelingen zochten naar de betekenis van de handoplegging. Ze werkten ook even rond de soorten handen: zorgende handen, werkende handen en helende of troostende handen. De vormelingen van Bunt-Schoonbroek/Rozemaai verzamelden in de cafetaria van het woonzorgcentrum Hof De Beuken voor het tweede voorbereidingsstapje. Sommigen nog wat onwennig of een

beetje zenuwachtig, anderen zagen het dan weer helemaal zitten! Het zou dan ook een bijzondere namiddag worden want we hadden een heuse carwash georganiseerd voor de rollators en rolstoelen van de bewoners. Het was mooi om te zien hoe onze vormelingen eerst nog een beetje verlegen, maar daarna met volle enthousiasme de bewoners in hun kamer gingen opzoeken om te vragen of ze hun rollator of rolstoel mochten kuisen. Het klikte geweldig tussen de jonge en oudere generatie: de vormelingen zorgden ervoor dat alle vervoersmiddelen terug naar de juiste kamer werden gebracht, deden een babbeltje met de eigenaars, sommigen maakten zelfs samen een wandelingetje.



3

De vormelingen van Bunt-Schoonbroek/Rozemaai deden voor het derde voorbereidingsstapje mee aan de Taizé-trefdag in Schoten. Van Taizé hadden de meeste van onze vormelingen nog nooit gehoord, maar daar bracht het ganzenbordspel verandering in. Bij elk vak moesten we opdrachtjes uitvoeren, waarbij we telkens iets leerden over deze Christelijke broedergemeenschap, in een klein dorpje in het midden van Frankrijk. We aten gezellig samen onze boterhammen, en daarna volgde een gebedsmoment met liederen van Taizé, voorgedaan door bisschop Johan Bonny.

De vormelingen van Ekeren-centrum deden een doorschuif rond 'de mis'. In het eerste groepje bespraken ze de eucharistie en linkten ze dit aan het laatste avondmaal. Een andere groep besprak de reden waarom we naar een kerk kwamen. De laatste groep besprak de viering, de opbouw en hoe de jongeren een viering zagen. In de namiddag werd er uitgewisseld rond de advent. Er stond ook een rondleiding door de kerk op het programma, met erna een fotozoektocht.



Onze vormelingen zaten helemaal vooraan in de kerk, op zachte maten. Lieder en bezinningsteksten wisselden elkaar af. Een fijn moment was dat waarop de kaarsjes werden aangestoken, die we gekregen hadden bij het betreden van de kerk. Zo konden we letterlijk het vuur doorgeven aan elkaar.

4



Op onze vierde bijeenkomst leerden we het nieuwe Onzevader zingen. We kregen ook een primeur: priester Joeri Flerackers, op 20 november gewijd in de kathedraal van Antwerpen, ging de viering voor de eerste keer voor in onze parochie. Het was een heel fijne en warme kennismaking.

De jongste priester in ons bisdom sprak in zijn 'preek' ook meteen de jongeren aan door Facebooktaal te gebruiken. Zo 'port' de Heilige Geest ons, of met andere woorden 'Hij vraagt onze aandacht'. In de advent krijgen we tijd om te beslissen of we op Zijn verzoek ingaan en voor Jezus een plaatsje vrij willen maken in ons hart. Binnenkort is het immers weer Kerstmis en dan zou Jezus graag opnieuw

geboren worden in ons hart! Is jouw plaatsje al klaar? Wil jij Jezus' droom mee waarmaken? Op de hulp van de Heilige Geest mogen we steeds rekenen, dat zal ook bij ons vormsel nog eens bevestigd worden! Al onze goede voornemens hebben we op een vlammetje geschreven, die allemaal samen één groot, lichtend vuur vormen, waar velen zich aan kunnen warmen!

We hadden vandaag ook een aantal begeesterde mensen uit Ekeren uitgenodigd om te komen vertellen over hun vrijwilligerswerk. Zo vertelde Greet ons over haar ervaringen op inleefreis naar Indië met Damiaanactie en over lepra en tuberculose. Wij zullen ons in de komende weken inzetten om zoveel

mogelijk stiftjes ten voordele van Damiaanactie te verkopen. Ook Hilde had een boeiend verhaal te vertellen over mensen die het moeilijk hebben, hier dicht bij ons. De vrijwilligers van het EVA-centrum in de Kattenberg zetten zich dagelijks in voor vluchtelingen en mensen in armoede met de solidaire buurtwinkel en tal van warme activiteiten in hun ontmoetingscentrum. Daarnaast mochten we ook priester Joeri alles vragen wat we altijd al wilden weten over het priesterschap. Het waren één voor één boeiende ontmoetingen.



5

Stapje 5 van onze vormselvoorbereiding: Het was het nationale actieweekend van Damiaanactie. Na de viering verkochten een aantal enthousiaste vormelingen van Bunt-Schoonbroek/Rozemaai de welbekende pakjes stiften aan de aanwezige parochianen. Na de viering gingen we nog een uurtje aan het werk. We kwamen weer vanalles te weten: het kerkelijk jaar met de verschillende liturgische kleuren, het verloop van een eucharistieviering, hoe je kan bidden tot God... Bidden kan je in principe overal en de manier waarop je dat het liefste doet, verschilt van

persoon tot persoon. We stelden ons voor dat God een gsm had en stuurden hem elk een sms met persoonlijk gebed.

Tijdens het 5de voorbereidingsstapje leerden de vormelingen van Ekeren-centrum bijzondere mensen uit de parochie kennen: de mensen die de kerk vormen. Zo ontmoetten ze onze nieuwe priester Joeri Flearackers, Julien Nielandt, Agnes Rossano, Greet Engelbeen en Jimmy Heiremans. Joeri kwam ons meer vertellen over zijn roeping. Julien vertelde over zijn vrijwilligerswerk in de parochie en in de

woonzorgcentra Sint Vincentius en Hof de beuken. Agnes liet ons het EVA-centrum en -winkel zien. Greet en Jimmy gaven wat meer informatie over de Damiaanactie. Greet vertelde over haar inleefreis naar India die ze voor Damiaanactie gemaakt heeft. Jimmy kwam ons dan vragen om ons ook in te zetten voor anderen en zo ook mee kerk te maken. Hij vroeg ons om mee stiftjes te verkopen voor de Damiaanactie.



Het 6de voorbereidingsstapje ging het over de geloofsbelijdenis en het kruis. De jongeren lazen de geloofsbelijdenis en bespraken samen wat die zou kunnen betekenen. Maar de jongeren dachten ook na hoe zij deze tekst in hun leven, in de sporen van Jezus en God, kunnen gebruiken. Naast de geloofsbelijdenis werkten de jongeren over het symbool van de christenen: het kruis. Ze dachten na over waar ze het kruis allemaal tegenkwamen, waarom het zo'n belangrijk symbool is voor ons en wat de symboliek is van het kruis.

De viering die er op volgde was de kruisoplegging. Tijdens dit moment kregen de jongeren het kruisje dat ze tijdens het vormsel zullen dragen. Met het aanvaarden van het kruisje geven ze opnieuw aan dat ze gevormd willen worden.



6



7



Op zaterdag 18 maart was het een speciale stap voor de jongeren, want we gingen naar de Vormelingendag in Antwerpen. We hebben samen met 1500 andere jongeren gewerkt en gevierd. Het thema van die dag was 'nooit meer dorst'. We gingen met de bus naar Antwerpen, waarna we in het stadspark verwelkomd zijn met een leuke show. In de show gingen ze op zoek naar een uitvinding om nooit meer dorst te hebben. Wie zou de wedstrijd winnen? Dat wisten we pas op het einde van de dag. Nadien vertrokken we te voet naar de kathedraal. Daar kregen we eerst een workshop zang. We leerden de liedjes die we tijdens de aansluitende viering zouden zingen. Heel speciaal om

te zingen in de kathedraal, maar aan een viering deelnemen in de kathedraal was voor vele nog specialer. Na de viering, die voorgegaan werd door bisschop Johan Bonny, vertrokken richting het schoolgebouw waar we nog enkele workshops zouden volgend. Maar natuurlijk hebben we eerst onze boterhammen gegeten. Na de twee workshops, gingen we terug naar het stadspark voor de finale van de wedstrijd. Aangekomen in het park, kregen we een lekkere appel en peperkoek als vieruurtje. Na de fijne afsluiter van de show, vertrokken we weer richting de bus. Een fijne dag om de vormselvoorbereiding mee af te ronden.



Vormselvieringen
zondag 23 april (Ekeren-centrum)
zaterdag 29 april (Bunt-Schoonbroek)

De communie was leuk en we hadden een grappige vormheer. Ik mocht de bijbel dragen maar die woog best wel zwaar. Alleen de blazers in de kerk waren niet leuk want mijn jurk ging altijd omhoog. Het vroege opstaan voor de communievoorbereiding was soms wel moeilijk. Op vormelingsdag was het heel leuk, we hebben toen ook in de speeltuin gespeeld en hebben daar nog een foto genomen.

Jolien

Toen ik opstond dacht ik: 'oh neeeeeee het is mijn vormsel!' Want ik was zenuwachtig maar toen ik in de kerk zat viel het allemaal wel mee. De vormheer was een toffe plezante man! En daarna hebben we het met de familie en vrienden gevierd.

Lisa



In deze tijd is het laten vormen van je zoon of dochter niet vanzelfsprekend meer. Het is een bewuste weloverwogen keuze. Van begin af aan was duidelijk dat ook van de vormeling verwacht werd dat hij er zelf voor moest kiezen en gaan. Het samenzijn met leeftijdgenootjes en het op weg gaan naar het vormsel beleven met zij die dezelfde keuze maken is bijzonder. Het was fijn af en toe mee te mogen helpen met de stapjes. Niet alleen om zo de andere vormelingen wat beter te leren kennen maar ook om terug stil te staan bij ons eigen geloof in God en Jezus. Het stapje die zonnige zondag eind maart in Schoonbroek is het meeste bijgebleven. De leuke wandeling, het werken in groepjes, het oefenen van de liedjes, 's middags gezellig buiten eten en in de namiddag helemaal tot rust komen bij de boerengolf in het groepje over de stilte! Voor de kinderen moet dat ook een verademing geweest zijn in deze drukke tijden om te ondervinden wat het is om het 'stil te maken' en er mee over na te denken wanneer we dat doen (en dat we dat eigenlijk te weinig doen). De vormseldag zelf was een onvergetelijke dag, met een mooie vieriing! Ook de tekstjes die de parochianen voor de kinderen geschreven hadden blijven bij en zijn veelzeggend. Veel dank aan allen die deze dag mogelijk gemaakt hebben voor al deze vormelingen!

Sandra, mama van Sam

Het vormsel schenkt ons de cadeau van God. Reeds bij ons doopsel kwam de H. Geest in ons wonen, dit geschenk wordt nu vernieuwd omdat wij er nu bewust kunnen voor kiezen om te beleven wat die Geest ons ingeeft want ook met dit geschenk moet er iets gedaan worden. Waartoe dient het vormsel dan? Wel om te "godden". Dat wil zeggen dat wij proberen naar de mensen en de wereld te zien met de 'ogen' van God, te luisteren naar de mensen en hun zorgen met de 'oren' van God... Het is een hele uitdaging om daarvoor te kiezen.

Vormheer Bart Paepen

Wees echter niet bang, je bent als gedoopte en gevormde niet alleen! De vele vingers van tochtgenoten die de lucht in gingen toonden dat zeer duidelijk. Zo hopen wij dat deze hernieuwing van de doopbeloften, het vormsel en hun plechtige communie geen plechtig afscheid zijn, zoals men wel eens zegt... Zij die het reeds begin juli aan het JEPkamp met tochtgenoten op die weg, hart voor de anderen en een open geest voor de wereld. De middelbare schooltijd komt eraan. Wij wensen onze vormelingen alle geluk toe op die levensweg die voor hen ligt!

Pastor André

