

KERK & Leven

HERZELE

WWW.KERKENLEVEN.BE

Speciale uitgave

EDITIE 2137

BORSBEKE
HERZELE
HILLEGEM
RESSEGEM
SINT-ANTELINKS
SINT-LIEVENS-ESSE
STEENHUIZE-WIJNHUIZE
WOUBRECHTEGEM

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 — 2050 ANTWERPEN

VORMSELKRANT

Deze vormselkrant is voor jou ... jij die net gevormd bent, of jij die volgend jaar graag zou gevormd worden...."

BAVO(DAG) LEEFT IN HERZELE!



Vormelingen, ouders en catechisten uit Herzele winnen bijzondere prijs met sfeervolle terugblik Bavodag in Kerk & Leven.

Niet verwonderlijk, want we namen deel aan de Bavodag met een groep van 81 vormelingen en 14 begeleiders (catechisten en enkele ouders).
Onze lokale redactie ging met dit verslag perfect naar de essentie van het weekblad: het brengen van warme verhalen over boeiende mensen. We toonden een vitale en geëngageerde Kerkgemeenschap en lieten verschillende groepen (vormelingen, catechisten, ouders) aan het woord over de Bavodag.
Die mooie insteek belooft Halewijn N.V. (uitgever van Kerk & Leven) nu met deze leuke vormselkrant.

Zoek je mee?

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | N | E | M | O | M | S | D | E | B | E | G | X | X | G | N | L | S |
| S | E | B | P | J | Y | F | G | L | F | V | D | W | G | N | Q | Z | O |
| G | U | S | A | Q | H | T | O | S | R | E | D | U | O | I | L | E | S |
| M | D | E | J | N | N | G | P | O | Z | G | R | H | V | W | C | E | P |
| K | J | D | H | Q | G | E | D | E | L | R | P | T | I | O | B | P | E |
| S | K | D | D | C | F | E | G | X | T | E | W | N | T | L | H | B | L |
| M | W | G | Y | K | A | O | L | N | Y | J | G | E | U | L | U | E | L |
| U | X | B | J | H | O | Z | S | I | I | R | E | G | F | A | B | L | E |
| P | O | H | C | S | S | I | B | Q | J | Z | X | S | P | B | F | L | T |
| Y | O | O | L | N | A | V | C | U | L | K | I | U | U | E | S | E | J |
| C | Q | N | B | I | K | K | B | L | A | H | S | D | A | T | S | N | E |
| S | X | U | O | P | E | N | D | E | P | O | O | R | T | E | N | B | S |
| L | I | P | A | H | C | S | D | N | E | I | R | V | R | Q | Q | R | B |
| J | R | X | A | C | S | L | O | T | M | O | M | E | N | T | S | Q | A |
| M | K | Y | M | K | O | K | K | B | O | E | L | E | Z | R | E | H | V |
| T | O | T | F | R | U | C | A | T | E | C | H | I | S | T | E | N | O |
| B | J | D | L | H | V | O | R | M | E | L | I | N | G | E | N | A | E |
| Z | J | E | N | E | D | C | A | T | E | C | H | E | S | E | F | Y | L |

- | | | |
|---------------|-------------|-------------|
| ALLOWIN | BANGELIJK | BAVO |
| BISSCHOP | CATECHESE | CATECHISTEN |
| GEBEDSMOMENT | GELOOF | GENT |
| HERZELE | JOKRI | LUCVANLOOY |
| OPENDEPOORTEN | OUDERS | PETJES |
| SLOTMOMENT | SPELLETJES | STADSHAL |
| VORMELINGEN | VRIENDSCHAP | ZACHEUS |
| ZEEPBELLEN | ZINGEN | |



BAVODAG: WAT VONDEN ZIJ ERVAN?

Uitgeregend maar hartverwarmende BAVOdag voor onze vormelingen!
catechiste uit Herzele



Tijdens elke catechese leerde ik het afgelopen jaar iets bij, maar de leukste herinnering heb ik aan de Bavodag. Ik kon er wat spelen en tegelijkertijd leerde ik meer over de persoon van Bavo - de man die veel geld had en plots besloot om zijn geld weg te geven aan de armen en het klooster in te gaan. Via de catecheses kon ik echt naar het vormsel toelevan. En op 21 mei was het eindelijk zover ...
Viktor, vormeling uit Ressegem

Ik vond de Bavodag een leuke belevenis... de combinatie tussen geloof en fun... Het was super, samen met zoveel anderen!
een vormeling uit Borsbeke

Aarzelend maar ook nieuwsgierig nam ik samen met een paar andere begeleidende mama's deel aan de Bavodag in Gent. Bavo dag = een speciale ervaring...zoveel meer dan een bezoek aan de fantastische stad Gent.
Mama van een vormeling uit Herzele



De bavodag was super leuk ook al wou ik er eerst niet naartoe. Het meeste wat mij daar bijbleef was de bisschop die op het einde aanwezig was. De massa aanwezigen was ook heel indrukwekkend en het kruisje dat ik kreeg voor mijn vormsel zal ik met veel zorg bewaren.
Jelle, vormeling uit Borsbeke

We maakten een klein stukje van een mis mee waar we konden bidden en tot rust komen. We gingen met de vormelingen naar een school waar we in verschillende klassen spelletjes speelden.
Dora, vormeling Sint-Lievens-Esse

De vormelingen van Groot-Herzele trokken op 4 maart naar Gent voor de Bavo-dag. We hebben allerlei leuke en leerrijke dingen gedaan. Het leukste vond ik het samen zingen. Het leerrijkste was de uitleg over Jokri, want daar wist ik nog helemaal niets over. Op het einde vond ik het ook leuk met de bisschop, Monseigneur Luc Van Looy. Er was ook nog een verrassing... heel veel bellen maar uit machines in plaats van bellenblazers.
Eline, vormeling uit Woubrechtgem

Ik vond Bavodag het allerleukst omdat je met zoveel kinderen samen bent. Het was een mooie dag en mijn rood petje ligt op mijn kamer als herinnering. Het was ook fijn dat we samen aten elke keer we bijeenkwamen voor een catechese. Dat was eventjes rust en babbelen met mijn vriendinnen om dan samen naar de mis te gaan.
Ine, een vormeling uit Sint-Lievens-Esse

Catechese Borsbeke

Naast een 7-tal verplichte bijeenkomsten, zijn er ook enkele 'magjes'. We bezoeken onze thuisgebonden zieken, gaan sterzingen voor het goede doel, vieren samen aswoensdag,...



OP WEG NAAR HET VORMSEL!

Sint-Lievens-Esse - Steenhuize: De gereedschapskoffer van de jonge christen

Onze Vader
Naast de klassieke vieringen met naamopgave en kruisoplegging kregen de vormelingen van Sint-Lieven-Esse en Steenhuize nog drie belangrijke instrumenten mee waarmee ze hun leven als christen kunnen vorm geven. In oktober kregen ze het evangelie - de gebruiksaanwijzing - mee. Bij de start van de Advent werd hen het Onze Vader (foto) overhandigd. De geloofsbelijdenis - het charter van de christen - kregen ze na Pasen mee.



Vormelingen Herzele-Ressegem stappen voor Broederlijk Delen



Catechese Hillegem

Eén van de eerste activiteiten in een catechesejaar is de verkenning van het kerkgebouw. Wat is in hemelsnaam een tabernakel, wat doe je in een biechtstoel, ...



Catechese Hillegem - Kruisiesgave

Tijdens de voorbereidingsperiode nemen we samen deel aan de eucharistieviering. In één ervan geven we onze naam op voor het vormsel. Op een ander moment krijgen we een vormselkruisje omgehangen door onze ouders.



In het kader van Broederlijk Delen stapten we met een groepje vormelingen, ouders en catechisten ten voordelen van Burkina Faso naar Sint-Lievens-Esse waar een sympathieke afgevaardigde uit Burkina Faso haar verhaal kwam doen over haar land in moeilijkheden. Een bijhorende quiz EN een heerlijk buffet van Afrikaanse specialiteiten zorgden voor een aangename afwisseling die namiddag.

Sint-Lievens-Esse - Steenhuize: Aandacht voor de armen

De Tinten
Elk jaar proberen de catechisten een bezoek aan een of ander diaconaal initiatief te brengen. In november maakten ze kennis met vzw De Tinten. Ze hoorden er van diaken Henri Hemelsoet hoe deze vzw daklozen, vluchtelingen en mensen in armoede opvangt en begeleidt. Achteraf kregen ze ook nog een rondleiding in de kathedraal.



Catechese Borsbeke

We beginnen het catechesejaar met een startdag waarop we kennismaken, creativiteit, spel, muziek en bezinning combineren... Een geslaagde combinatie als je't ons vraagt!



Catechese Herzele - Ressegem

Als start van het catechese jaar konden de ouders met hun vormeling over een aantal thema's met elkaar in gesprek gaan zoals geboorte, doopsel, toekomst, zalven, kruis, ...



DE CATECHESSES EN DE VIERINGEN: WAT VONDEN ZIJ ER VAN?

'Wij dachten dat de catecheses te veel zouden worden voor onze drukbezette tiener. Maar niets was minder waar. Hij genoot van deze samenkomsten en streefde naar ZIJN vormsel. Dikke pluim voor de catechisten! Dankzij hun engagement en inzet werd dit een dienst om nooit te vergeten. Met tranen van blijdschap en ontroering nemen wij samen met onze zoon de grote stap naar het volgende hoofding uit zijn leven.'
Annelies en Joury, mama en papa van Len



Kaat kreeg de keuze: wil jij gevormd worden? En zo mondde de tocht van een aantal maanden uit in een mooie dag. Het is een levenservaring die ze mee op haar weg neemt. Ook daarom denken wij, als ouders van een jonge tiener, dat in die catechese nog een mogelijkheid en ook uitdaging ligt om die ruimer te maken. Een getuigenis van een vluchteling, hoe beleeft een moslim zijn/haar geloof, een bezoek aan een moskee... Diverse dingen die het 'ruimer' maken, en ook wat christelijke bagage meegeven.
Guy en Iris, ouders van Kaat



Mijn mama en papa lieten me kiezen tussen een lentefeest en het Vormsel. Ik geef toe dat ik even twijfelde (heel veel van mijn vrienden kozen voor een lentefeest) maar ik ben toch blij dat ik koos voor het Vormsel. Het was soms wel wat vroeg opstaan op zondagochtend maar mijn catechiste maakte dat snel weer goed met leuke opdrachten rond de voorbereiding van ons Vormsel.
Artuur, vormeling uit Herzele

Ik vond het vooral leuk om ook de mensen die het wat minder goed hebben op dit moment - zoals de zieken en de ouderen - te kunnen helpen."
Wout, vormeling Borsbeke



Eind vorig jaar startten we met de vormseltocht in de Kerk van Herzele. We kon er kennismaken met de grote pijlers uit het geloof (geboorte, huwelijk, vormsel, ...). Doorheen het jaar waren verschillende catechese momenten voorzien die Nika steeds met het nodige enthousiasme heb onthaald. De catechisten hebben steeds geprobeerd het geloof op een hedendaagse manier te benaderen a.d.h.v. concrete thema's.
Nathalie en Nika, vormeling Herzele

In het kader van "Broederlijk Delen" nam ik, als mama van één van de vormelingen, samen met mijn zoon deel aan een staptocht voorafgegaan van een sober maal te Herzele. Samen trokken we met een groepje enthousiaste vormelingen en enkele ouders te voet naar Sint-Lievens-Esse. Een stralend zonnetje zorgde voor de nodige energie en enkele toegewijde catechisten leidden ons naar een bijeenkomst t.v.v. Broederlijk Delen in het parochiezaaltje van Sint-Lievens-Esse. Ikzelf en mijn zoon vonden het in ieder geval een fijne ervaring, leuk initiatief!
Tina, mama van Rune.



De grote voldoening. Het was een week of twee geleden, ik ben nu 52 jaar, en godbetert verantwoordelijk voor de vormselcatechese in alle Vlaamse bisdommen - wat bewijst dat de geloofscrisis nu wel heel hard heeft toegeslagen in Vlaanderen. Ik woon nu in Ressegem en mijn parochie is Herzele, en ik heb geen verdere verhuisplannen. Ik zat in de zondagsviering toevallig tussen een handvol vormelingen. Links van mij zaten drie normale jongetjes aan wie ik tijdens de mis slechts één keer heb moeten vragen om het wat kalmer aan te doen,

hen verzekerd dat het nu niet lang meer zou duren. Maar rechts van mij zat een meisje dat heel authentiek en persoonlijk betrokken meedeed in de viering. Het mooiste moment kwam bij de vredeswens toen zij mij niet gewoon de vrede wenste, maar, zonder dat ik het had voorgezegt, "de vrede van Christus", en dit met een oprechtheid en een naturel die je alleen bij 11-jarige meisjes zo vindt. Mijn hele zondag was er goed van!
Stijn, parochiaan en verantwoordelijk voor catechese in de Vlaamse bisdommen

"Ik vond de catechese leuk omdat we daar dingen knutselden die we dan in onze vormselviering konden gebruiken"
Roos, vormeling uit Borsbeke

Toffe catechisten!
Emelie, Elodie en Mauro uit Herzele



Ik vond de voorbereiding naar mijn vormsel, de catechese, zeer boeiend. In groep nadenken en praten over geloof en over Jezus was zeer interessant. Het vormsel zelf is iets wat mij altijd zal bijblijven. Telkens ik vormelingen in de catechese zie op zondag denk ik met plezier terug aan mijn fijne tijd.
Michael, een oud-vormeling en nu lector



De catechese en het oefenen voor het Vormsel waren superleuk! We deden allerlei leuke activiteiten zoals sterzingen, een bezoekje brengen aan het Eiken Hofje, pannenkoeken smullen, knutselen, de BAVOdag ... kortom teveel om op te noemen en dit met dank aan onze vormselcatechisten !!!
Elise, vormeling Borsbeke

"Een paar jaar geleden was mijn uitleg tijdens een catechese blijkbaar niet zo boeiend. Ik zag een vormeling die een gesprek begon met een andere vormeling. Op mijn vraag of hij het niet interessant vond, kreeg ik het antwoord of er eigenlijk wel iemand was die het interessant vond. Mijn ontgoocheling was blijkbaar op mijn gezicht te zien, want plots klonk het verlegen stemmetje van de vormeling naast mij "ik vind het wel interessant hoor". Ik was wat getroost, en let nu meer op hoe ik iets uitleg.
Chantal, catechiste Herzele



Ouders worden samen met hun dochter/zoon op een ongedwongen manier begeleid naar een volgende stap in het leven van hun kind, een jong volwassene. De vormeling maakt kennis met de leeftijdsgenoten uit zijn parochie.
Anja, mama van Tristan uit Hillegem

"Een heel goede organisatie van Els en Leentje maakten de catechese heel aangenaam"
Niels, vormeling Borsbeke



Een toffe bende van 25 vormelingen toonden dat hun hart op de juiste plek zit: ze brachten een bezoek aan thuisgebonden zieken, gingen sterzingen tvv een klasje voor elk kind (Cunina), bedachten een kleine goede daad zoals zwerfvuil rapen, tekeningen brengen aan de mensen in het Eiken Hofje, ... Jullie waren een groep om terecht fier op te zijn!
Els, catechiste Borsbeke

DE VORMSELDAG!



Vormelingen Herzele

Kaat, Yente, Robin, Julie, Louise, Emma, Elisa, Amke, Emelie, Toon, Amelie, Elise, Tjardo, Mona, Emma, Warre, Warre, Aysha, Lenard, Elodie, Leopold, Shania, Shania, Zoë, Kaat, Nick, Jente, Artuur, Tibo, Milana, Sara, Rune, Yana, Brent, Britt, Anna, Nika, Lara, Julie, Len, Kjelle, Kjell, Mauro, Jade, Marie



Vormelingen Sint-Lievens-Esse

Clara, Michiel, Ine, Emma, Hanne, Laure, Amos, Cedric, Marie, Rune, Maud, Karel, Dora, Lenn, Jenske, Eline, Maarten, Wouter, Chendo



Vormelingen Borsbeke

Roos, Lisa, Lara, Lemoni, Freya, Jelle, Gitte, Amelie, Vincent, Emma, Thor, Wout, Wout, Anne-Sophie, Lotte, Myrthe, Toon, Delfien, Phara, Elise, Joppe, Jente, Jitse, Paulien, Niels

65 jaar geleden

Mijn vormsel zag er een dikke 65 jaar geleden toch wel enigszins anders uit. De dag na de plechtige communie werden we in de gezelligheid van de parochiekerk door de bisschop zelf opgewacht. Fier - met mijn witte, lange kleedje aan en het kroontje op het hoofd - mocht ik het chrismakruisje ontvangen. In tegenstelling tot nu sprak de bisschop mijn ouders toe en niet mij als vormelinge. Het ritueel werd afgesloten met "een droog wrijven van het voorhoofd" door een tweede priester die met een propje watte stond te wachten.

De weg naar het vormsel was korter dan de dag van vandaag - daarom niet minder intens. De 7 weken die vooraf gingen aan het vormsel werden we met zijn allen grondig voorbereid op dit serene en plechtige moment.
Renée Daem

Vormselviering Herzele
Vormheer Cottenie tijdens de homilie.



Vormelingen Hillegem

Siebre, Lance, Michiel, Lauren, Matthew, Antony, Luna, Tristan, Leyton, Arne, Camille



Vormelingen Ressegem

Milan, Viktor, Amelie, Amelie, Jens, Yani



Catechisten Herzele

Katleen, Mimi, Griet en Chantal



Catechiste Ressegem Kristine

catechiste Woubrechtgem Annie



Catechisten Borsbeke Leentje en Els



Catechiste Hillegem Leentje

Vormselviering Borsbeke
Net als op de bavodag namen we afscheid met zeepbellen... Kleurrijke luchtbel... Je hoeft niet zo hoog te vliegen om de regenboog te vangen...



Vormelingen Woubrechtgem

Andries, Jintse, Chessney, Axel, Eline, Michiel, Jarno, Kiënna, Bjarne



MIJN PLECHTIGE COMMUNIE

Ik herinner het me alsof het gisteren was, alhoewel het ondertussen 55 jaar geleden is. Op Pinksterzondag, 10 juni 1962, deed ik mijn Plechtige Communie als 11 jarige, samen met mijn zus in de Sint-Martinuskerk van Herzele. 2 jaar lang gingen we naar de 'lering' en elke zondag moesten we de mis bijwonen. De voorbereidingen werden geleid door de priester en de catecheses hielden vooral het van buiten leren van de catechismus in. Het was de gewoonte dat alle meisjes een mooie witte jurk op maat lieten maken. De jongens droegen een kostuum. Wat waren we fier!

Het Vormsel werd door de bisschop slechts om de 2 jaar in onze kerk toegediend. Op de foto zie je hoe Mgr. Callewaert me zalft. Na de dienst was het familiefeest. Als cadeau kregen we een nieuw uurwerk, een gouden kruisje, een missaal, een ring of een toiletetui. De volgende dag was er onze dankmis. Het was een bijzondere ervaring. Ik had toen nooit gedacht dat ik nu, zoveel jaren later, zelf kinderen zou begeleiden naar hún Vormsel toe als catechist. Graag zet ik me hier als vrijwilliger voor in, ondertussen al 15 jaar lang.
Mimi Robeys

Catechisten Sint-Lievens-Esse/ Steenhuize

Davy, Linda, Marc, Kelly en Pieter



Vormelingen Steenhuize

Diederik, Joaline, Staf, Bram, Shauni, Frauke, Dré, Marthe, Myrthe, Jarne, Luna



HET VORMSEL: WAT VONDEN ZIJ ERVAN?



Als opa en peter van Artuur was ik bijzonder blij dat mijn kleinzoon voor het Vormsel koos. De misviering zelf was een mooi en emotioneel moment voor mij. Zelf ben ik ook heel erg betrokken bij het parochieleven dus Artuurs Vormsel gaf er een extra dimensie aan.
Paul, peter van Artuur

Als meter heb je een belangrijke rol die dag, om samen met je metekind vooraan te staan. Het herinnert nog eens aan het moment van het doopsel, toen mijn metekind nog klein en hulpeloos in mijn armen lag. De vormheer, in dit geval EH Karel Cottenie, maakte er een aangename viering van. Heel direct en betrokken, grappig. Hij had de vormelingen én de ganse kerk op zijn hand.
Veerle, meter van Kaat

Volg Zijn spoor... Een stemmige viering voorgedaan door een inspirerend vormheer...
Pieter, catechiste van Sint-Lievens-Esse



Ik vond het vormsel leuk omdat mijn familie erbij was en trots op mij was. De voorbereidingen en liedjes zijn leuk omdat we dit samen deden. Het waren mooie, moderne liedjes. Het was een heel aangename vormheer, hij kende onze leefwereld.
Jongens en meisjes van VBS Hillegem

Mijn aanwezigheid tijdens het Vormsel betekende voor mij: genieten van de stralende gezichten zowel bij de kinderen als bij de ouders. Het was even terug mijmeren hoe apetrots ik was tijdens het Vormsel van mijn kinderen. De Vormheer maakte de viering boeiend, jong en oud hing aan zijn lippen: in geloof en gebed de betekenis van het Vormsel terug levend maken en met een voldaan en goed gevoel naar huis gaan. Dankjewel aan de vele mensen die deze viering zo boeiend maakten.
Ann, parochiaan



Dankbaarheid is het geheugen van het hart. Wat was het fijn om samen met jullie het juiste spoor te kiezen. #trotsoponzevormelingen#
Leentje, catechiste Borsbeke

Vormsel: leuk dat we veel mochten doen in de viering: voorlezen, zingen, dingen aanbrengen.
Vormeling Steenhuize

De vieringen die vooraf gingen aan het vormsel waren net als de vormselviering zelf voor mij als mama van een vormeling vooral momenten van bezinning. Aan de vormselviering zelf houd ik toch wel een gevoel van dankbaarheid over.
Griet, mama van Viktor uit Ressegem



Na 20 jaar catechese is een vormselviering routine maar dit jaar was dat toch wel even anders. Als meter van een vormeling was deze vormselviering toch wel een bijzondere ervaring.
Katleen, catechiste Herzele

Ik vond het heel bijzonder dat ik het H. Chrisma mocht dragen. De tekst die ik mocht voorlezen op het vormsel was heel mooi. Het ging over hoe we het hele jaar naar ons vormsel hebben toegewerkt. Zo kregen we bijvoorbeeld met de kruisoplegging een kruisje. Dat kruisje hebben we tijdens de vormselviering gedragen. Het kruisje hangt nu op mijn kamer als een mooie herinnering.
Dora, vormeling Sint-Lievens-Esse

Open de poorten - lied BAVO-dag 2017



EEN WOORD VAN DANK

Dankwoordje aan vormheren en parochiepriester en diakens

Onvermoeibaar trekken jullie van de ene parochie en eucharistie naar de andere. Van de ene zorgbehoevende naar de andere. Van de ene hulpvraag naar de andere. En het is voor mensen vaak nooit genoeg. Wel, vandaag kunnen wij niet genoeg dank zeggen. Dank om voor ons (kleine en grote parochies) te willen zorgen.



Als de zon schijnt, lijkt de wereld mooi en zacht
't Is of het leed verdwijnt, een teken waarop iedereen wacht.
Vandaag wou ik die mooie zon voor jullie pukken,
maar 'k wist dat het niet kon ze zomaar uit de hemel rukken.
Toch wil zij haar warmte delen, voor jullie dwars door de wolken gaan en zachtjes langs je wangen strelen als jullie in 't zonlicht staan.
Laat die zon dicht bij je komen, een kleurtje over alles heen.
Voel die warmte in je lichaam stromen en straal ze uit naar iedereen!
Het ga je goed!
Annie, catechiste Woubrechtgem



Enkele catechisten op bedevaart naar Rome met catechisten van bisdom Gent.

Catechisten Sint-Lievens-Esse/Steenhuize

Davy, Linda, Marc, Kelly en Pieter proberen elk jaar een eigentijds catecheseprogramma op te stellen. Naast een aantal vaste ingrediënten zoals vormseltocht, naamopgave, kruisjesgave, adventsontmoeting, sterzingen, overreiking van evangelie, Onze Vader en de geloofsbelijdenis worden de vormelingen ook in contact gebracht met geloofsgetuigen uit de eigen parochie en uit het Gentse. Elk jaar proberen ze ook de catechese meer intergenerationeel te maken: een gebeuren voor kinders én ouders samen.

MIJN WENS ALS PRIESTER

Feestmomenten in de kerk brengen mensen samen aan tafel: doopvieringen, eerste communie, vormsel, huwelijk.
In Jezus' naam zijn wij gedoopt en vormen wij samen een gemeenschap van christenen.
Voor jullie, de vormelingen, is er de nieuwe bevestiging om te leven in Jezus' goede Geest.
Zevenvoudig als zijn gaven zijn, groei en hecht je met blijdschap aan die mooie waarden: in de geest van wijsheid en inzicht, met de geest van raad en sterkte, doordrongen van de geest van vroomheid en liefde en vervult van eerbied voor Gods heilige naam.
De wereld en de kerk heeft jonge mensen nodig die creatief en blij mee werken aan vrede en geluk.
Hartelijk proficiat,
je pastoor-deken moderator Pol Dreelinck



Dankjewel!

Lieve Milan, Viktor, Jens, Yani en tenslotte 'de Ameliekes' Jullie waren een prachtige groep om te mogen begeleiden. Regelmatig aanwezig -zoals gevraagd, maar veel meer nog: jullie blonken uit in medewerking. Julliewilden ook nadenken over een van die belangrijkste catechesevragen: hoe ga je nu concreet het spoor van Jezuswillen en kunnen volgen.
Wat wil je nu en in de toekomst voor de ander doen.
Gun me dus nog één plezier: denk regelmatig terug aan wat je jezelf hebt beloofd tijdens de catecheses.
catechiste Kristine uit Ressegem



DANKJEWEL AAN AL WIE ZIJN STEENTJE BIJDROEG AAN HET VORMSEL IN DE SINT-MARTINUSKERK IN HERZELE

Afgelopen maanden werd er druk geoefend voor het Vormsel. De laatste dinsdag hadden de vormelingen samen met het kerkkoor van Herzele en Ressegem een zangrepetitie voor het Vormsel. Dankjewel aan allen die meehielpen om de vormselviering tot een mooie en onvergetelijke dag te maken voor onze Vormelingen: zingen, de viering voorgaan, voorlezen, misdienaar zijn, onze jongeren op allerlei manieren begeleiden, de kerk mooi maken en telkens weer versieren met bloemen, allen die voor of achter de schermen zorgen dat onze vormelingen een Vormsel mogen beleven waar zij nog lang aan terugdenken.
Dankjewel voor dat kleine gebaar, die helpende hand, dat schouderklopje, dat vriendelijke gebaar, ...Veel kleine dingen die bijdroegen tot het welslagen van deze vormselviering!

DANKJEWEL!

Catechisten Griet, Katleen, Kristine, Chantal, Mimi en Deken Pol

Wat nu... na het Vormsel?

Welkom in onze vieringen ...

Het Vormsel is uiteraard niet het eindpunt. Wij durven jullie bij deze uit te nodigen om regelmatig nog een eucharistieviering bij te wonen. Een klassieke formule met tal van hedendaagse voordelen. Je woont een viering bij waarbij je de woorden rustig laat binnenkomen. Een mindfulness-sessie waarbij je via een omhaling zelf bepaalt hoeveel je wenst te betalen. Luisteren naar het evangelie is als luisteren naar een kritische vriend. Meer nog, je traint jezelf in het voeren van een interne dialoog, in het eens niet leveren van een wederwoord. Laat het af en toe uitbreiden tot een gezinsuitstap. En tenslotte: ook al hoor je hier teksten van om en bij de 2000 jaar oud - ze blijven brandend actueel en dagen je uit om telkens weer met een groot hart naar je medemens toe te gaan en te blijven werken aan die betere wereld.



De eucharistie kleur geven als misdienaar



Ik (Tjardo) had er echt veel zin in om misdienaar te worden. Op zich is alles leuk aan misdienaar zijn. Mijn mama was blij en fier toen ik haar vertelde dat ik misdienaar wou worden, ook mijn Meme en Pepe en grootouders waren aangenaam verrast. Len, ook een misdienaar, is een vriend en klasgenoot van mij. Sinds we samen de mis dienen, zijn we nog betere vrienden geworden!! Zalig om misdienaar te zijn!!

Clara, Maud, Jenske en Emma uit Sint-Lievens-Esse willen het alvast proberen. Ancien Maxime helpt hen graag opweg in de verschillende taken als misdienaars.

Als jongere je engageren om mee de eucharistie kleur te geven is een andere mogelijke weg. Misdienaar zijn doe je niet alleen, je komt terecht in een groep die deel uit maakt van de Vlaamse misdienaarswerking. We nemen als groep ook deel aan initiatieven van IJD zoals de interdiocesane misdienaarsdag, de Rome-bedevoort voor misdienaars, de jaarlijkse adventsontmoeting in de kathedraal, het IJD-frietfeest eind juni, want je krijgt van ons een gratis lidmaatschap van IJD.
Meer info : website IJD + parochie priester of diaken



Ontmoetingsdagen

Net gevormd? Je hebt het getroffen. Slechts enkele weken na het vormsel, van zondag 2 tot zaterdag 8 juli, nemen meer heel wat jongeren samen een week deel aan de "Ontmoetingsdagen". Het wordt een ideale mix van spel en inhoud, geloof, ontmoeten en genieten. De ideale start van de zomer en de perfecte plaats om samen met andere jongeren te ontdekken waar je naartoe wil. Pas-gevormden die willen deelnemen krijgen van ons een kortingsbon van 10 Euro!
meer info: www.kerknet.be/organisatie/ijd



JOKRI-groepen

In ons dekenaat Zottegem bestaat op drie plaatsen ook een werking van Jokri: in Zottegem, Geraardsbergen en Brakel. Jokri staat voor 'jonge kristenen'. Zo'n groep komt regelmatig samen. Jongeren krijgen er de ruimte om op eigen tempo en op een speelse manier te groeien in geloof en te ontdekken wie ze zijn.
Wil je graag aansluiten of heb je interesse? Of wil je gewoon meer info?
Meer info: via je catechiste, onze pastoor of diakens of via de website :<http://www.archief.ijd.be/jokri-voor-jongeren>

Contactpersonen:

Parochiepriester: E.H. Dreelinck P. Kerkstraat 16, Herzele 053/622346 0495325346 pdreelinck@skynet.be

Diaken: Marc Van Iseghem, Armstraat 26, Sint-Lievens-Esse 0478609736 marcvaniseghem@gmail.com

Diaken: Eric Vidts, Ijzerenwegstraat 6, Borsbeke 053/621037 0499140298 eric.vidts@telenet.be

verantwoordelijke catechese parochie Herzele: Katleen De Pooter, Sint-Lievenslaan 41, Herzele 0497395663 katleendp@hotmail.com

verantwoordelijke catechese Borsbeke: Els Hofman elsadp@skynet.be

verantwoordelijke catechese Hillegem: Leentje De Backer leentje.debacker@skynet.be

verantwoordelijke catechese Woubrechtgem: Annie Van De Sijpe annie.vandesijpe2@gmail.com

verantwoordelijke catechese Sint-Lievens-Esse/Steenhuize: Diaken Marc



Snel en eenvoudig je eigen krant maken op www.happiedays.be



HappiedaysKrant



@HappiedaysKrant



@HappiedaysKrant