

## Vormselkruisje op 24 februari 2018

Zoals de *naamopgave*, is ook het krijgen van het vormselkruisje voor onze vormelingen een heel belangrijke stap op hun weg naar het vormsel. Daarom hebben alle vormelingen van Pius X en Onze-Lieve-Vrouw Middelaars – in hun kleine groepjes – wat meer uitleg gekregen over de betekenis van het kruis: de verticale balk van het kruis wijst ons de weg naar God die Vader en Liefde is! De horizontale balk van het kruis wijst ons de weg naar de liefde voor elkaar, voor onze medemens.

Tijdens de feestelijke zaterdagavondviering van 24 februari 2018 in de kerk van Pius X vertelde Rik Corens ons over Petrus: Petrus dacht steeds dat hij het altijd beter wist, en vergat daardoor soms dat je, om de weg van Jezus te volgen, veel vertrouwen in Jezus moet hebben en niet enkel in jezelf. In de homilie werd ook benadrukt dat je om een doel te bereiken, steeds moeilijke momenten moet overwinnen, met andere woorden: een kruis dragen! Na de mooie homilie op maat van 11- en 12-jarigen, kregen al de vormelingen uit handen van hun catechist(e) het vormselkruisje, met hun ouders en enkele parochianen als getuige.

De hele viering werd opgeluisterd met mooie liedjes, uit volle borst gezongen door de vormelingen zelf onder de zeer deskundige en enthousiaste begeleiding van Dany Haverals en Annemie Bonné en vocaal gesteund door de voorzangers van ons PiusX-koor.

De viering rond het vormselkruisje wordt steeds voorafgegaan door een groepsbijeenkomst voor de vormelingen, die dit jaar plaats vond op zaterdagmiddag 24 februari 2018. We startten met een gezamenlijke lunch in zaal *Keizershoeve*: lekkere hotdogs en een glaasje water, een eenvoudige, maar lekkere maaltijd die kadert in de soberheid van de vastenperiode. Nadien werd er tijd gemaakt om de maten voor het vormselkleed aan te meten. Daarna ging het richting kerkgebouw. Eerst werd de viering even overlopen en kregen de lezertjes de gelegenheid om hun tekst even in te oefenen voor de micro.

Dan was het tijd om even stil te staan bij het project van Broederlijk delen. De vormelingen maakten kennis met Allan, een leeftijdsgenootje uit Oeganda. Elke dag gaat Allan naar school om zijn droom te kunnen verwezenlijken: Allan zou graag chauffeur worden. Na schooltijd moeten hij en zijn broers mama Grace helpen in haar bedrijfje dat ze heeft kunnen oprichten dankzij de steun van Broederlijk Delen. Niettegenstaande hun moeilijk bestaan en het harde werken vertelt Allan ons dat hij gelukkig is en dat hij en zijn broers samen kunnen genieten van een eenvoudige maaltijd en samen spelen met elkaar. Zoals elk jaar waren onze vormelingen diep onder de indruk van het harde bestaan van hun leeftijdsgenoten in de ontwikkelingslanden.

Na het filmpje gaven de catechisten en Rik Corens nog wat meer uitleg over het thema van Broederlijk delen en werd het verband met “ons kruis dragen” verder toegelicht. Als afsluiting van het catechesemoment hebben onze vormelingen allemaal een eigen papieren kruisje gemaakt. De kruisjes werden allemaal opgehangen op een groot prikbord dat nu voor het altaar staat. Na het luisteren, denken en werken was de tijd aangebroken voor een lekker vieruurtje: al onze catechisten trakteerden hun vormelingen op zelfgebakken cake, koekjes en muffins en een lekker fruitsapje. Zo hadden onze vormelingen terug genoeg energie om nog een uurtje alle liedjes in te oefenen en de namiddag af te sluiten met de mooie, sfeervolle eucharistieviering rond het vormselkruisje!

*Hedwig Ceulemans*