

SAMEN OP WEG NAAR HET DOOPSEL

Doelgroep	Ouders die een kindje laten dopen
Nodig	Set foto's (eventueel uit te lenen in documentatiecentrum Pastoraal Centrum Hasselt Schelpje gebruikt bij het doopsel Doopkaars Wit kleding Olie Bijbel of kinderbijbel

Vooraf

Maak een frissen aansprekende uitnodiging voor de voorbereidingsavond.

Ga persoonlijk bij de ouders op bezoek en maak kennis met hen zelf en de kinderen. Tijdens het bezoek worden de ouders uitgenodigd voor de voorbereidingsavond. Het is ook goed om de doopviering reeds even te overlopen en aan te geven waar persoonlijke inbreng mogelijk is.

Zorg voor een gezellige mooi verzorgde zaal waar mensen zich snel thuis kunnen voelen. Kies een lokaal dat aangepast is aan de grootte van de groep. Een kleine taferversiering geeft een positieve indruk.

Verwelkom iedereen persoonlijk. Zorg dat niemand alleen in een hoekje blijft zitten.

Als je met meerdere tafels werkt, verdeel de doopselcatechisten over de tafels.

Verloop en tijdsindeling

20.00 u.	Welkom
20.05 u.	Kennismaken
20.15 u.	Motivatie om je kind te laten dopen
20.30 u.	Symbolen en rituelen doopsel
20.50 u.	pauze
21.00 u.	Gesprek geloofscommunicatie met kinderen
21.20 u.	Per doopselviering samen de viering overleggen
21.45 u.	Gebed en wel thuis.

Welkom en duiding

We heten de ouders welkom, ook de catechisten en de eventuele doopheren.

Wie zijn wij hier vandaag rond de tafel?

Ieder stelt zichzelf kort voor. Ook de catechisten en doopheren stellen zich kort voor.

We zijn hier vandaag samen omdat we volgende maand een kindje hebben dat gedoopt zal worden. We willen het beste voor ons kind. Door ons kind te laten dopen geven we aan dat we gelovig met hem of haar op weg willen gaan. We moeten dat niet alleen doen. Christen ben je nooit alleen. Vandaag willen we ons wat voorbereiden op dat doopsel maar niet alleen op de viering. We willen ook verder kijken. Hoe kan ik na het doopsel gelovig op weg gaan met mijn kind. Gelovig op weg op een eigentijdse manier haalbaar voor ouders van vandaag.

Waarom ons kind laten dopen?

Je kind laten dopen is vandaag een keuze. Je kind laten opnemen in de katholieke kerk is een keuze naast vele anderen in onze samenleving. Elk van jullie heeft zo zijn reden om jullie kindje te laten dopen. Er zijn geen foute redenen. We willen met elkaar delen wat ons tot deze keuze bracht.

Waarom laten wij ons kindje dopen?

Ouders wisselen even onder elkaar uit en dan delen we onze motivaties in de groep.

We geven geen commentaar. Alle redenen zijn in goed. Het zijn hun redenen.

Symbolen en rituelen bij het doopsel

We hebben hier een 60tal foto's op tafel gelegd.

Welke foto drukt voor jou persoonlijk de betekenis van het doopsel, symbolen of rituelen, het best uit?

We geven ieder de tijd om te kiezen. Twee foto's mag ook.

We delen met elkaar waarom we deze foto genomen hebben.

Eventueel de symbolen en rituelen verder toelichten.

Geloofscommunicatie met kinderen

Onze woonkamer drukt iets uit van wat wij belangrijk vinden.

- Er staat een foto van onszelf of familie of vrienden op belangrijke momenten in het leven of als herinnering aan iemand die ons lief was.
- Er staan boeken, muziekinstrumenten, planten, religieuze voorwerpen, meubelen in een bepaalde stijl.
- Het is er gezellig rommelig of alles is piekfijn in orde en opgeruimd.
- Er zijn bepaalde geuren, sfeerlichten,...

Loop in gedachten eens door jouw huis. Wat zie je? Wat dragen wij over onszelf over aan anderen die bij ons leven of op bezoek komen?

Het is een vorm van communicatie.

Ook rituelen en symbolen zijn vormen van communicatie.

Zijn er rituelen, symbolen die in jullie gezin passen, gebruikelijk zijn?

Zijn daar religieuze rituelen en symbolen bij?

We wisselen uit met elkaar?

Gelovig met je kind op weg gaan zit in vele kleine dingen. Het vraagt niet veel tijd. Het vraagt geen grote kosten. Op een kaartje dat we straks meegeven staan enkele tips.

Zijn er vandaag reeds dingen die jullie doen met oudere broertjes of zusjes? Hoe verloopt dat? Hoe pak je dat aan? Voor wie deze baby een eerste kindje is : wat zouden jullie in de toekomst graag willen doen? Hoe denk je dat aan te pakken.

We wisselen met elkaar uit zonder belerend te willen zijn.

Een boekenstand met enkele kinderbijbels, eventueel doopkaarsen, gebedenboekjes, ... kan interessante ondersteuning zijn.

De doopselviering

Gebed

We bidden samen:

Vader,
wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen.
Schrijf ze daarin op,
vergeet hen niet.
U vraagt hen om Uw kinderen te worden.
Wij willen hier graag aan meewerken.
Wij bidden U,
geef ons de juiste woorden,
help ons een steun en gids te zijn op hun weg.
Help ons om het met liefde en wijsheid op te voeden.
Jezus is hierbij ons voorbeeld.
Leer ons kind zien met het hart
zodat het zich niet blind staart op wat het niet heeft
maar blij en dankbaar leeft vanuit zijn eigen mogelijkheden en kansen.
Ga met ons mee,
wees een licht op ons pad,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Of samen een onze Vader bidden ter afsluiting

TIPS OM GELOVIG OP WEG TE GAAN MET JE KINDEREN

- Het voorleesverhaaltje kan een verhaaltje uit de kinderbijbel zijn.
- Een klein moment voor het slapengaan; dankbaar terugkijken naar de dag
- Een kruisje op het voorhoofd bij het slapen gaan
- Eens een kerk of kapel binnenwandelen
- Leren excuseren en vergeving geven
- Leren vooroordelen in te slikken, niet oordelen
- Vragen over geloof niet wegduwen maar eerlijk samen naar antwoorden zoeken. Durven toegeven dat je het ook niet weet en de vraag doorspelen aan oma, een vriend, de pastoor, de diaken,..
- Bidden kan heel eenvoudig zijn; 'dank je wel Jezus voor het lekkere eten dat wij vandaag weer krijgen.' 'dank je wel Jezus voor al mijn vriendjes' 'Jezus, mijn oom heeft pijn, wil jij hem helpen om sterk te zijn?'
- De zondagsviering is niet altijd evident als kinderen nog klein zijn. We zijn bang dat ze niet stil zitten, lawaai maken,... Een haalbare stap kan een gezinsviering zijn....

TIPS OM GELOVIG OP WEG TE GAAN MET JE KINDEREN

- Het voorleesverhaaltje kan een verhaaltje uit de kinderbijbel zijn.
- Een klein moment voor het slapengaan; dankbaar terugkijken naar de dag
- Een kruisje op het voorhoofd bij het slapen gaan
- Eens een kerk of kapel binnenwandelen
- Leren excuseren en vergeving geven
- Leren vooroordelen in te slikken, niet oordelen
- Vragen over geloof niet wegduwen maar eerlijk samen naar antwoorden zoeken. Durven toegeven dat je het ook niet weet en de vraag doorspelen aan oma, een vriend, de pastoor, de diaken,..
- Bidden kan heel eenvoudig zijn; 'dank je wel Jezus voor het lekkere eten dat wij vandaag weer krijgen.' 'dank je wel Jezus voor al mijn vriendjes' 'Jezus, mijn oom heeft pijn, wil jij hem helpen om sterk te zijn?'
- De zondagsviering is niet altijd evident als kinderen nog klein zijn. We zijn bang dat ze niet stil zitten, lawaai maken,... Een haalbare stap kan een gezinsviering zijn....

GEBED

Vader,
wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen.
Schrijf ze daarin op,
vergeet hen niet.
U vraagt hen om Uw kinderen te worden.
Wij willen hier graag aan meewerken.
Wij bidden U,
geef ons de juiste woorden,
help ons een steun en gids te zijn op hun weg.
Help ons om het met liefde en wijsheid op te voeden.
Jezus is hierbij ons voorbeeld.
Leer ons kind zien met het hart
zodat het zich niet blind staart op wat het niet heeft
maar blij en dankbaar leeft vanuit zijn eigen mogelijkheden en kansen.
Ga met ons mee,
wees een licht op ons pad,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

GEBED

Vader,
wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen.
Schrijf ze daarin op,
vergeet hen niet.
U vraagt hen om Uw kinderen te worden.
Wij willen hier graag aan meewerken.
Wij bidden U,
geef ons de juiste woorden,
help ons een steun en gids te zijn op hun weg.
Help ons om het met liefde en wijsheid op te voeden.
Jezus is hierbij ons voorbeeld.
Leer ons kind zien met het hart
zodat het zich niet blind staart op wat het niet heeft
maar blij en dankbaar leeft vanuit zijn eigen mogelijkheden en kansen.
Ga met ons mee,
wees een licht op ons pad,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.