

Witte donderdag in de veertigdagentijd 01.04.2021

Evangelielezing volgens Johannes 13,1-15

Het is paasfeest. Heel Jeruzalem viert feest! Joodse mensen komen van overal naar Jeruzalem om God te danken voor al wat Hij voor hen heeft gedaan. Ook Jezus en zijn vrienden willen feest vieren. Een paar van hen hebben voor een zaal gezorgd en nu komen Jezus en de andere vrienden aan. Een knecht staat klaar met een kruik water. Zo dadelijk moet hij hun voeten wassen, want van al het stof op de zandwegen in Palestina zijn de voeten van de mensen erg vuil.

Maar dan staat Jezus van tafel op. Hij trekt zijn bovenkleden uit en bindt een linnen doek om zijn middel als een schort. Dan vult Hij een kom met water en begint de voeten van zijn vrienden te wassen. Daarna droogt Hij ze af met de doek die Hij om zijn middel heeft gebonden.



Zo komt Jezus bij Petrus.

- *Heer, gaat U mijn voeten wassen?* vraagt Petrus.
- *Wat Ik doe kun je nu niet begrijpen. Later zul je dat wel doen.*
- *Nooit of nooit zult U mijn voeten wassen! Jij bent toch geen knecht!*
- *Als Ik jouw voeten niet mag wassen, dan kun je mijn vriend niet meer zijn.*
- *Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.*
- *Als je een bad heb genomen, ben je eigenlijk al helemaal zuiver. Behalve je voeten, want daarmee ben je door het stof gegaan.*

Wanneer Jezus de voeten van al zijn vrienden heeft gewassen, doet Jezus zijn bovenkleden terug aan en gaat weer naar zijn plaats aan tafel.

- *Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Zoals Ik gedaan heb, zo moeten jullie ook doen. Ik ben jullie grote Vriend, jullie kijken naar me op en toch doe ik het eenvoudige werk van een knecht. Zo moeten jullie ook doen.*

Toen gingen ze aan tafel. Jezus deelde brood met al zijn vrienden. Hij bood hen ook een beker met wijn aan. '

- *Dit brood is mijn lichaam, gebroken voor jullie. Deze wijn is mijn bloed, vergoten voor jullie. Eet en drink. Doe dit telkens opnieuw om aan mij te denken.*



Betekenis van deze evangelietekst

Dit Joodse Paasfeest wordt thuis of in een zaal gevierd: de bewoners van het huis en hun gasten herdenken bij het eten de slavernij in Egypte en de uittocht uit dat land.

Het huis wordt netjes gepoetst. De feesttafel wordt mooi versierd: er worden kaarsen geplaatst, wijnbekers en wijn, schaaltes met zout water, ongedesemd brood, bittere kruiden, gebraden lamsvlees, groene groenten, gekookt eieren. Ze hebben allemaal een symbolische betekenis: de wijnbekers als dank voor Gods weldaden, het zout en de bittere kruiden herinneren aan de tranen van de slaven, het ongedesemde brood aan het haastige vertrek uit Egypte, het lam aan het lam dat aan de vooravond van de uittocht geslacht werd, de groene groenten en de eieren aan de vruchten van het beloofde land, de hoop op nieuw leven.

In het Midden Oosten was het de taak van een knecht (dienaar, slaaf) iemands voeten te wassen. Dit werd ervaren als een vernederend werk. Daarom protesteert Petrus als Jezus zijn voeten en die van de andere apostelen wil wassen. Zelfs joodse slaven mochten zulk minderwaardig werk niet doen, wel vreemden. Dit reinigingsritueel wordt nu door Jezus gedaan. Zoals Hij op een ezel en niet op een paard Jeruzalem binnenging, zo wil Hij dienen en niet gediend worden. Ook was het de gewoonte bij slaven en arbeiders dat de bovenkledij afgedaan werd als ze aan het werk gingen, zo deed Jezus ook zijn bovenkleed af. Jezus confronteert Petrus en de leerlingen met een nieuwe samenleving waarin liefde, dienstbaarheid, dankbaarheid, bescheidenheid en belangeloosheid de grote waarden zijn.

Daarna ging Jezus aan tafel, nam brood, dankte God en deelde het uit als zijn Lichaam. Zo nam Hij ook de wijn, dankte God opnieuw en deelde het uit als zijn Bloed tot vergeving van de zonden.

Jezus vraagt dan aan de leerlingen om de maaltijd altijd zo te blijven doen om Hem te herdenken en dat doen wij nog steeds tijdens de eucharistieviering.





“De voetwassing “ (1632) P.P. Rubens

Opdrachten bij het schilderij:

Bekijk aandachtig het schilderij van de voetwassing.

De leerlingen van Jezus zijn bijeen rond de tafel van het laatste avondmaal. Het is al avond want de kaarsen branden.

Jezus heeft een stralenkrans rond zijn hoofd.

Petrus is herkenbaar aan de grijze haren en het gele bovenkleed.

De andere leerlingen kijken naar Jezus en Petrus en ze bespreken wat Jezus doet.

Beantwoord volgende vraagjes:

- Wie draagt een schort?
Wie draagt normaal een schort bij een Joods feestmaal?
Wat wil Jezus hiermee duidelijk maken?
- Waar dient het wasbekken voor?
Waarom is dat nodig?
- Naar wie kijkt Petrus? Wat zou Petrus zeggen?
Wat wil de afwijzende hand van Petrus zeggen?
- Wat zou de blik van Jezus zeggen?
- Wat wil de kunstenaar duidelijk maken met de stralenkrans rond Jezus' hoofd?
- Hoe voelen de andere leerlingen zich?
Wat zouden zij tegen elkaar zeggen?
- Hoe kunnen wij Jezus navolgen als Jezus ons duidelijk maakt dat ook wij dienstbaar moeten zijn?