

VOETWASSING

Bij een waterkom
knielt Jezus op de vloer
en wast hen één voor één
het vuile stof van de voeten.
Als een huisknecht gaat hij rond
en slaat niemand over.
Het laagste werk
is hem niet te gering,
zolang het spreekt van
gastvrijheid en vergeving.
En vrienden zijn hem alles waard
tot zelfs zijn eigen leven.
*'Was dan niet alleen mijn voeten,
maar ook mijn hoofd en handen'*
zegt Petrus.

