

Jezus, diep in de woestijn

(tekst H. Lam / muziek: W. ter Burg)



Jezus, diep in de woestijn, eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd, veertig lange dagen.

Stenen nam Hij niet voor brood, Hij is niet bezweken,
ook al was de honger groot, voor zijn tegenspreker.



Alle rijkdom, alle macht lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht voor zijn tegenstander.

Jezus zei: Ik kniel niet neer, want er staat geschreven:
'Bid alleen tot God de Heer, dien Hem heel je leven'.

Jezus, diep in de woestijn, veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd met Gods woorden wagen.