

Het evangelie 'lezen' via **DE MUZIEK**



'Staat op en weest niet bang.' (Z) 442)

(t.: P. Begheyn / m.: W. Vogel)

**Staat op en weest niet bang.
Hij heeft ons aangeraakt.
Staat op en weest niet bang.**

Hij heeft ons meegenomen
ver van het alledaagse
om vrij en onverdeeld te wonen
in zijn dromen.



Wij zien Hem in de ogen,
hervinden onze oorsprong,
gekoesterd door zijn zon.
Zijn licht is mededogen.

Hij is de welbeminde,
de door God zelf gewilde zoon,
Jezus, mensenkind.
Zijn stem weet ons te vinden.

Wij kunnen hier niet blijven,
de wereld roept ons wakker.
Jezus gaat voor ons uit;
zijn liefde zal ons drijven.