

Bij zondag 21/02/2021

Woestijn

“In de woestijn kom je jezelf in het kwadraat tegen”, zegt Caroline Froeling.
"Je moet ermee rekening houden dat je heel verdrietig kunt worden
of dat je je opeens heel moe voelt."

Het zijn de eerste signalen dat de stilte en de verlatenheid hun werk doen.
In tweede instantie wordt, ver van huis en van de dagelijkse patronen,
vanzelf helder wat echt belangrijk is in je leven.

Misschien was het dat wat Jezus overkwam.

Nadenken over wat echt belangrijk is.

Niet de rijkdom.

Niet de roem.

Niet de macht.

Jezus kiest vastberaden voor zijn goddelijke roeping:
mensen helend nabij zijn.

We zijn misschien niet ver van huis,
maar onze dagelijkse patronen werden het voorbije jaar wel overhoop gehaald.
Het heeft iets van een woestijnervaring.
En we moeten keuzes maken.

Goede God,

wees ons nabij tijdens onze tocht door de woestijn.

Help ons in deze veertigdagentijd de juiste keuzes maken
zoals Jezus, uw Zoon en onze Broeder.

Amen.

Luc Beeldens

*Caroline Froeling, begeleidster woestijnreizen