

Woordje van de paus in deze corona-tijd

Deze morgen, 20 maart 2020, heeft Paus Franciscus weer zo iets treffends gezegd in zijn homilie. Hij sprak over een liedje dat men zong onder de Italianen die in Buenos Aires waren, dus zo een 75 jaar geleden. Hij kende de tekst nog van buiten: *torni a tua papa – keer terug naar je papa.*

Dan zei hij: ja dat moeten wij ook nu doen, terugkeren naar onze Vader.

Zoals in het verhaal van de verloren zoon staat: de vader stond op de uitkijk om te zien wanneer de verloren zoon terugkwam.

Zo ook zijn velen onder ons 'verloren zonen' en moeten wij terugkeren naar de Vader.

Hoeveel keer horen we niet in de Bijbel: 'Vrees niet ... heb geen angst'.

Laten we terugkeren naar onze Vader en laten we ons door Hem omarmen.

De paus vertelde ook dat mensen vragen: *wat moet ik nu met de biecht voor Pasen?*

'Wel, spreek tot God, en vertel Hem wat je fout deed en vraag om vergeving. Vertel Hem over je nood en dat het nu moeilijk tot onmogelijk is om tot een priester te gaan. De Vader zal je vergeven en je ziel zo wit als sneeuw maken. Op die manier kan het totdat de situatie zich hersteld heeft.'

Hij sprak ook over de geestelijke communie, nu wij, zieken en gezonden, de H. Hostie zelf niet meer kunnen ontvangen. Hij zei dat de geestelijke communie een communie van verlangen is. bv God zal zijn engel sturen om ons op geestelijke wijze te verzadigen met het Lichaam van Christus.

Gebed voor de geestelijke H. Communie bij het kijken of luisteren naar de eucharistie op tv, internet of radio:

Heer Jezus,

Ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles

en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de H. Communie daadwerkelijk kan ontvangen,

vraag ik U de genade van de geestelijke H. Communie.

Omhels mij met Uw liefde

en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij door Uw Geest,

en laat mij nooit van U gescheiden worden.