

VERWERKING MET DE DRIE DIEREN

aan te passen naargelang de omstandigheden

-

en vooral te vertellen 'met eigen woorden'

Dag kinderen,
Dag juffen en meesters, ...,
Dag...,

Eerst wil ik aan jullie eens vertellen
hoe ik mij in de voorbije dagen een beetje voelde...

Hier in het huis van Jezus, de kerk, ...
wil ik jullie **drie dieren** tonen.

Jullie vinden het beslist een beetje raar, als ik vertel
dat ik aan drie dieren moest denken, de voorbije dagen.

Nu ... (N. overledene) gestorven is
voel ik me een beetje als drie dieren...
Misschien voelde jij je ook een beetje zo...
Luister maar...

Ik voelde me in de voorbije dagen soms
een beetje als een **slak**.

Als een slak heel **verdrietig** is,
of bang,
dan kruipt ze in haar slakkenhuis.
Ze sluit zich op...
Ze trekt haar kopje helemaal naar binnen in haar slakkenhuis.
Ze wil met rust gelaten worden...

Zo voelde ik me een beetje.
Soms kreeg ik wel eens kippenvel...
Ik was verdrietig...
Ik had pijn...
Ik was geschrokken!
Zoals de slak wilde ik ook wel eens
een beetje alleen zijn met verdriet
omdat ... (N. overledene) niet meer bij ons is.

Het tweede dier waar ik aan moest denken
is een **schilpad**.

Jullie weten allemaal:
een schildpad komt maar **heel traag** vooruit...

Zo was het ook een beetje bij mij:
Het ging allemaal een beetje trager de voorbije dagen.
Ik kon niet alle dingen doen die ik wilde doen.
Ook bij jullie werd er in de klas, gepraat, verteld over ... (N overledene).
Niet alles was plots zoals juf of meester gepland had...
(We konden onze droom over , echt jammer genoeg, niet laten doorgaan.)

En dan voelde ik me ook
een beetje als een **egel**...

Jullie weten:
als een egel gevaar vermoedt,
zet hij zijn stekels op!

Ik zette ook een beetje mijn stekels op:
In mijn hart was ik een beetje stekelig,
een **beetje boos**...

..Ik vond het echt niet eerlijk voor ... (N. overledene).
"Waarom?", vroeg ik me af. "Waarom?"
Ik durfde dat ik wel een stillletjes fluisteren naar Jezus...
"Jezus, waarom is ... (N. overledene) gestorven...?"

Omdat we
-verdrietig zijn zoals de slak
-traag vooruitgaan zoals de schildpad
-soms een beetje boos zijn als de egel
zijn we naar de kerk/hier/... gekomen.

Om dat ook eens aan Jezus te vertellen.

Maken we dan allemaal samen een **kruisteken**:
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

We maken het eerst even een minuut stil om aan ... (N. overledene) te denken...