

Zalig gij die hebt geloofd

De meimaand is de maand bij uitstek om een groet te brengen aan Maria, en om een gebedsmoment te houden aan één van de vele Mariakapelletjes die Vlaanderen rijk is. Leden van de liturgische werkgroep en van het parochiaal koor, mensen uit de buurt kunnen aangesproken en uitgenodigd worden om deze gebedsvieringen voor te bereiden en te verzorgen.

Openingslied: Maria, wij komen u zingende begroeten (Z.J. 749)

Kruisteken en begroeting

Gebed

V. God onze Vader,
wij verenigen ons in geloof rond Maria.
Haar leven was vervuld van dienstbaarheid,
vertrouwen en liefde.
Schenk ons de Geest die haar bezield heeft.
Leer ons zoals zij
open te staan voor alle mensen
zodat wij vrede en vreugde ontvangen
en doorgeven in Jezus' naam.
Maak ons één van hart en geest,
en wees midden onder ons.
Wij vragen het U op voorspraak van Maria,
door Christus, onze Heer.

Ter overweging

L. Maria leeft in elke mens
die in eenvoud en dienstbaarheid
ja zegt.
Maria leeft in elke mens
die *ja* zegt,
zelfs al wordt er van hem veel gevraagd.
Zij leeft in elke mens
die in het kleine leven van elke dag
durft geloven in dat woord:
vrees niet, met jou wil God iets nieuws beginnen.

Evangelielezing: Lucas 1, 39-45

*Wees gegroet Maria,
de meeste gezegende ben je van alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.*

Stiltemoment

Lied: Dat u alle zegen zij (Z.J. 744)

Dat u alle zegen zij!
Maar nog meer gezegend Hij,
die gij draagt, Hem prijs ik groot,
stil besloten in uw schoot.

Ach, vanwaar komt mij die eer,
dat de moeder van mijn Heer
mij nu zelf te hulp komt staan?
Wat heb ik voor goeds gedaan?

Zie, ik heb uw lieve woord,
uw bezorgde groet gehoord;
toen u mij uw hulp aanbood,
sprong het kind op in mijn schoot.

Zalig gij die hebt geloofd
wat de Heer u heeft beloofd.
Het is Hem, op wie ik bouw:
Hij is de Heer, de Heer is trouw!

Bij de voorbede:

V. Wij die onderweg zijn met onze zorgen
keren ons tot God
Samen met de moeder van alle christenen
vragen we Hem onze nood te aanhoren.

A. *Z.J. 30 a God, U bent liefde*

L. Heer, op voorspraak van Maria bidden wij tot U
voor de moeders van deze wereld:
dat zij met zorg en aandacht hun kinderen nabij zijn.

A. *God, U bent liefde, bron van het leven.*

L. Heer, op voorspraak van Maria bidden wij tot U
voor onze kinderen en jongeren:
dat zij mogen opgroeien in warme gezinnen
waar uw liefde voor mensen zichtbaar wordt.

A. *God, U bent liefde, bron van het leven.*

L. Heer, op voorspraak van Maria vragen wij U:
schenk uw troost aan wie door het leven gekwetst zijn.
Geef dat zij open staan voor mensen
die hen met liefde en zorg willen omringen.

A. *God, U bent liefde, bron van het leven.*

L. Heer, op voorspraak van Maria vragen wij U:
bemoedig allen die het opnemen voor de zwaksten.
Sterk hen in hun verlangen
om zich ten dienste te stellen van anderen.

A. *God, U bent liefde, bron van het leven.*

L. Heer, samen met Maria bieden wij U alles aan
wat onuitgesproken in ons hart leeft.
Draag ons en help ons *ja* te zeggen
wanneer Gij met ons iets nieuws wilt beginnen.

A. *God, U bent liefde, bron van het leven.*

Wij bidden samen het Onze Vader ...

Bloemenhulde

Er worden bloemen bij het beeld van Maria geplaatst. Daarna zegt de voorganger:

V. Moeder Gods,
wij bieden u deze bloemen
voor alle levensvreugde die we bij u vinden.
Zij zijn teken van onze dankbaarheid
omdat gij naar ons luistert
zelfs wanneer wij woordeloos bidden.

A. Moeder Gods,
help ons nederig en ontvankelijk te worden;
help ons in alle eenvoud *ja* te zeggen.
Bid voor ons opdat wij dienstbaar en eenvoudig
leren leven zoals God het van ons verlangt.
Amen.

Lied: Nu looft en prijst mijn ziel de Heer (Z.J. 501) ofwel: Wees gegroet Maria (Z.J. 740 of 750).

Zending

L. Bernardus Clairvaux schreef over Maria:

Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.
Als zij u steunt, valt gij niet.
Als zij u beschermt, vreest gij niet.
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.

Zegen

V. *Wees gegroet Maria,*
de meeste gezegende ben je van alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van je schoot;
met deze woorden reageerde Elisabeth op de begroeting van Maria.
Deze verwijzing naar het nieuwe leven dat Maria in zich draagt,
is de bron van onze aanbidding.
Moge zij voor ons bron van kracht en bemoediging,
van troost en uitzicht op nieuw leven zijn.
Zegene u daartoe ...