



Zegen Onze-Lieve-Vrouwebeeld • Naaldenmarkt

De 7 weeën van Maria

1. De lijdensvoorzegging door Simeon (bij het opdragen van Jezus in de Tempel);
Lucas 2,34-35
2. De vlucht naar Egypte;
Matteüs 2,3
3. Het verlies van het goddelijk Kind in de Tempel;
Lucas 2,43-45
4. De ontmoeting met haar kruisdragende Zoon;
Lucas 23,25
5. Jezus sterft aan het Kruis (*Stabat Mater*);
Johannes 19,25
6. Maria ontvangt haar gestorven Zoon (*Pietà*);
Matteüs 27,57-59
7. Maria bij de graflegging van Jezus;
Johannes 19,40-42

Een aantal gedachten

E. H. Kanunnik Patrick Degrieck

1

Onze Congregatie heet niet 'OLV van Zeven Smarten', wel 'OLV van Zeven Weeën'. 'Weeën' is het woord dat gebruikt wordt voor geboortepijnen, en dat is toch iets anders dan zomaar smarten.

2

Geboorte...

Bij Maria begint het verhaal van de geboorte van haar kind met:

“De Heilige Geest zal over u komen!”

Vandaag zitten we tussen OLH Hemelvaart en Pinksteren, de pinksternoveen.

Moge de H Geest ook hier over dit geburen en over ons allen komen.

Ik overloop even de 7 weeën vanuit die H. Geest:

Opdracht van Jezus in de tempel

Het gaat over het begin van het leven.
 We hebben allen het leven gekregen.
 Het leven is een gave, het behoort ons niet toe.
 Mogen wij openstaan voor God en zijn Geest in ons leven.

Het gezin moet op de vlucht

Ze hadden het wellicht anders voorgesteld.
 Als het leven niet loopt zoals we gepland hebben,
 kunnen wij dan openstaan voor Gods Geest?

Zelfs Maria moest terugkeren naar de huis van gebed om de Heer te zoeken en te vinden

Staan wij in ons bezoek aan de kerk en ons gebed open voor de H. Geest?
 Hij is die ons de Heer doet zoeken en vinden

Maria ziet haar Zoon met zijn kruis

Durven wij kijken naar het kruis dat medemensen, geliefden moeten dragen?
 Kijken we dan met de ogen van de H. Geest?

Als we geconfronteerd worden met sterven en loslaten,

verbinden we dan met de H. Geest?

Maria, de Piëta, een tweede maal haar zoon op haar schoot

De H Geest overschaduwet haar.

Als we een bezoek brengen aan het kerkhof,

kunnen we ook daar denken aan de H. Geest die altijd nieuw en levend maakt?

We bidden de tekst onder het beeldje



**O.L. Vrouw van 7 Weeën
 leer ons uw mantel
 van Liefde slaan
 rond al wie leven moet
 met een gekwetst bestaan.**



**Christe audi nos
 Christe exaudi nos
 Kyrie eleison
 Christe eleison
 Kyrie eleison**