

LITURGISCHE SUGGESTIES VOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING

‘Kom naar mij... Ik zal jullie rust geven’



Indien mogelijk, is het wenselijk dat men de zieken die gezalfd worden, vooraf de gelegenheid bieden om het boetesacrament te ontvangen.

OPENING VAN DE DIENST

Openingslied

- Gij zijt een bron (ZJ 507)
- Mens voor de mensen (ZJ 509)
- Zo vriendelijk en veilig (ZJ 530)
- Jij die bent (ZJ 758)
- Heeft niemand U gezien? (ZJ 759)
- Stem die ons roept (ZJ 776)

Kruisteken en genadewens

Welkom

Een bijzonder woord van welkom aan de zieken, bejaarden en hun familie. Ook een woord van welkom aan de aanwezige mantelzorgers, verzorgenden en hen die werkzaam zijn op de pastorale dienst van het ziekenhuis en het woon- en zorgcentrum.

Openingswoord

‘Kom naar mij... Ik zal jullie rust geven’.

Met deze woorden wil Jezus ons vandaag troosten en moed geven.

Op de vriendschapsicoon zien we hoe Jezus de hand legt op de schouder van zijn vriend.

Met dit gebaar neemt Jezus alle lasten die op zijn vriend drukken op zich.

De naam van die vriend is Menas,

maar eigenlijk staat Menas symbool voor ons allemaal.

Vandaag zal Jezus ook zijn arm om onze schouder leggen.

Hij zegt tot ons: God is heel dicht bij je. Hij is er voor altijd.

Kijken naar deze icoon maakt het vertrouwen sterk dat God altijd met ons meegaat en dat zijn vriendschap voor ons nooit ophoudt.

Wanneer we door ziekte getroffen worden

of wanneer we de lasten van de jaren sterk voelen,

is een hand op de schouder en een troostend woord zo waardevol en hoopgevend.

Gebed om ontferming

C. Ook al lijkt Christus op momenten van pijn en verdriet zo ver weg,

toch mogen we erop vertrouwen dat Hij er is

en ons het geschenk van zijn vriendschap blijft geven,

elke dag opnieuw.

Bidden we om zijn ontferming.

- ZJ 1f

of:

L. Heer Jezus,

tot armen en kleinen

spreekt Gij woorden van hoop en troost.

We vragen U: ontferm U over ons.

L. Christus,

U die de gestalte aanneemt van een knecht

en ons de weg toont van de dienende liefde.

We bidden U: ontferm U over ons.

L. Heer Jezus,

aan tollenaars en zondaars

biedt Gij nieuwe kansen en een hoopvolle toekomst.

We smeken U: ontferm U over ons.

C. Moge de barmhartige God zich over ons buigen

en zich over ons ontfermen,

onze fouten en tekorten vergeven
en ons brengen naar nieuw en eeuwig leven.
Amen.

Openingsgebed

C. Liefdevolle God,
uw zorg gaat uit naar elke mens.
In Jezus, uw Zoon, werd dit zichtbaar.
Hij toonde zich een vriend van wie arm of ziek is
en legde hen de hand op de schouder.

Wij vragen U:
wees ook vandaag zieken en ouderen nabij,
raak hen aan
en zalf hen met uw helende olie.
Door Jezus, onze Heer en Broeder.
Amen.

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing (Jesaja 61, 1-3)

L. Uit de profeet Jesaja.

De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
om een genadejaar van de Heer uit te toepen
en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
om aan Sions treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.

Antwoordpsalm (Psalm 23)

De psalm kan voorgelezen worden,
terwijl op de achtergrond zachte piano- of orgelmuziek klinkt.

Mijn herder is de Heer,
mij zal het nooit aan iets ontbreken.

Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij uit aan de rand van het water,
daar is het goed rusten.
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder,
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit.
Want God is zijn naam.

Al moet ik het duister in van de dood,
ik ben niet angstig, U bent toch bij me,
onder uw hoede durf ik het aan.

Gij nodigt mij aan uw tafel,
en allen die tegen mij zijn
moeten het aanzien: dat Gij mij bedient,
dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn jaren,
dat Gij mijn beker vult tot de rand.

Overal komen geluk en genade
mij tegemoet, mijn leven lang.
En altijd kom ik terug in het huis
van de Heer, tot in lengte van dagen.¹

Evangelie (Matteüs 11, 25-30)

C. Uit het Matteüsevangelie.

In die tijd zei Jezus:

‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde:
wat u verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen,
hebt u aan eenvoudige mensen onthuld.

Ja, Vader, zo hebt u het gewild.

Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader,
en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is,
en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon,
en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Kom naar mij,
jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven.

Neem mijn juk op je en leer van mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

¹ Uit: *Vijftig psalmen* (Huub Oosterhuis en Michel van der Plas)

Duiding

ZIEKENZALVING

Stilte

Voor elke zieke of bejaarde die gezalfd wordt, kan een kaars ontstoken worden.

Litanie

*O Christe Domine Jesu,
O Christe Domine Jesu! (Taizé)*

L. Heer, bekommer U om wie ziek is of bejaard.
Geef hun lichaam nieuwe kracht.

*O Christe Domine Jesu,
O Christe Domine Jesu!*

L. Verzacht hun pijn. Troost en bemoedig hen.

*O Christe Domine Jesu,
O Christe Domine Jesu!*

L. Bevrijd hen van alle kwaad.
Sta hen bij met uw genade.

*O Christe Domine Jesu,
O Christe Domine Jesu!*

L. Schenk leven en heil aan onze zieken
die we de handen zullen opleggen.

*O Christe Domine Jesu,
O Christe Domine Jesu!*

L. Steun hen die zieken verzorgen
en ouderen met liefde en tederheid omringen.

*O Christe Domine Jesu,
O Christe Domine Jesu!*

Handoplegging

*De priester strekt de handen uit in stilte.
Daarna bidt hij:*

Liefdevolle God,
wees ons nabij met uw kracht.
Bevestig wie ziek of bejaard is in uw liefde
nu we hen zalven in uw naam.
Stort in hen uw Geest van Leven,
zodat hun hoop vurig wordt
en hun geloof groot.

Dankgebed om de ziekenolie

Gezegend zijt Gij, God, almachtige Vader,
die uw Zoon in de wereld hebt gezonden
voor ons en omwille van ons heil.

Gezegend zijt Gij, God.

Gezegend zijt Gij, God, eniggeboren Zoon,
die neerdaalde uit de hemel en mens werd
om onze kwalen te genezen.

Gezegend zijt Gij, God.

Gezegend zijt Gij, God, heilige Geest, de Trooster,
die ons de kracht geeft
om de zwakheid van ons lichaam geduldig te dragen.

Gezegend zijt Gij, God.

Heer,
laat uw dienaren
die in gelovige vertrouwen
gezalfd worden met deze heilige olie,
verlichting vinden voor hun pijn
en in hun lijden worden getroost.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Zalving

*Iemand zalven is een gebaar van liefde en tederheid.
Wie gezalfd wordt,
ontvangt de kracht om verder te gaan.
Wie gezalfd wordt,
krijgt de zekerheid er niet alleen voor te staan.
Wie gezalfd wordt,
weet dat de Heer met hem meegaat.*

Tijdens de zalving kunnen familieleden,
mantelzorgers, verzorgenden of medewerkers van de pastorale dienst
de zieken omringen en de hand op hun schouders leggen.

Terwijl de priester het voorhoofd en de handen van de zieken zalft, zegt hij:

Moge onze Heer Jezus Christus
door deze heilige zalving
en door zijn liefdevolle barmhartigheid
u bijstaan met de genade van zijn Heilige Geest.
Amen.

Moge Hij u van zonden bevrijden,
u heil brengen en verlichting geven.
Amen.

Tijdens de zalving kunnen eventueel volgende Taizé-liederen gezongen worden:

- Mon âme se repose (ZJ 30c)
- Bonum est confidere
- Tu sei sorgente viva
- Dona la pace
- Let all who are thirsty come
- Nothing can ever
- Voici Dieu qui vient à mon secours
- Iedere nacht verlang ik

Gebed na de zalving

C. Liefdevolle God,
uw nabijheid geeft aan mensen kracht en verlichting,
troost en vrede.
We bidden U voor hen die we hebben gezalfd.
Sterk hun vertrouwen en geloof.
Neem alle angst van hen weg.
Laat hen rust vinden bij U
wanneer de toekomst onzeker is of somber.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

SLOT VAN DE DIENST

Onze Vader

Groet aan Maria

Maria is de weg gegaan van Jezus,
in vreugde en verdriet.
Laten we onze zorgen en onze dankbaarheid
aan haar toevertrouwen en bidden:

- Wees gegroet Maria (ZJ 740)
- Maria, wij komen u zingende begroeten (ZJ 749)
- Wees gegroet Maria (ZJ 750)

Zending en zegen

C. Onze vreugde en ons verdriet,
ons geluk en onze pijn
hebben we toevertrouwd aan de Heer.
Hij gaat met ons mee.
Hij leidt ons doorheen duistere momenten.
Zijn hand rust op onze schouder.
Zegene U de almachtige God,
+ Vader, Zoon en Heilige Geest.

Slotlied

- Dankt, dankt nu allen God (ZJ 585)
- Wij zijn de druppels (ZJ 733)
- Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer (ZJ 760)
- Laudate Dominum (Taizé - ZJ 30b)
- Laudate omnes gentes (Taizé)
- Jubilate Deo (Taizé)
- Sanctum nomen Domini (Taizé)
- Jubelt und freut euch (Taizé)

Als aandenken aan deze viering
kan een afbeelding van de vriendschapsicoon meegegeven worden.

Met dank aan Birger Dassonneville voor deze liturgische suggesties.