

## **Zij hadden een ster gezien**

Daar stond ze dan.

Te zien vanuit alle windstreken.

Zichtbaar voor alle volkeren.

Een lichtpunt aan de donkere hemel.

Ze hadden een ster gezien en gingen op weg.

Ze hoopten op een grootse ontmoeting,

maar ze vonden een kind.

Eenvoudig, klein en kwetsbaar.

Een ster,

was het een wegwijzer?

Of was het misschien een uitnodiging?

Het was in elk geval het mooiste wat hen kon overkomen.

Het was een oproep waarop ze ingingen en die hen tot bij Jezus bracht.

De grootste en kleinste der mensen.

Eeuwige God,

maak ons ontvankelijk voor uw tekens.

Nodig ons uit om in kleinen en kwetsbaren uw grootsheid te zien.

Dat vragen we door Jezus Christus, uw zoon, ons kerstkind.

Amen.

Luc Beeldens