

Fietszoektocht : langs kerken en kapellen in de federatie Groot Veurne

De meimaand heeft ons altijd wat kracht om meer buiten te komen en te fietsen. Waarom eens niet door de federatie Groot Veurne? De tocht die we hier beschrijven werd reeds vorig jaar opgemaakt en door velen gesmaakt. Deze is ongeveer 32 km lang. Onderweg kom je voorbij plaatsen, waarvan je op dit formulier een foto vindt, met telkens een vraag erbij. Let goed op, want de foto's staan niet in de volgorde van de routebeschrijving. Je moet onderweg dus alert zijn en af en toe de foto's op dit blad eens bekijken en memoriseren !
Tip: je kunt de zoektocht in verschillende etappes afleggen. Succes!

Routebeschrijving

We starten aan het station te Veurne. Net voorbij de overweg in de Brugsesteenweg heb je rechts een pad, beveiligd met een rood-wit hekken. We nemen dat pad en rijden langs het spoor tot het eind ervan. Daar bereiken we een laan en die rijden we langs in noordelijke richting (dus niet langs de spoorlijn). Aan het einde, bij een grote rotonde, rijden we rechtdoor, tussen huisnummer 2 en 3, een smalle weg met eenrichtingsverkeer in. Aan de eerste viersprong naar links, aan de volgende rechtdoor. Rechts van huisnummer 80 vinden we een smal paadje en dat slaan we in. Aan het eind hiervan slaan we rechtsaf en volgen de waterloop. Aan fietsknooppunt 19 slaan we rechtsaf en rijden achtereenvolgens langs volgende knooppunten : 20 – 90 – 28 – 18 – 17 – 33 – 32. Daar nemen we de richting naar knooppunt 16, maar we rijden niet zover ; aan een wegwijzer "Palinghoekstraat +5 T" slaan we rechtsaf. Voorbij een grote hoeve rechts komen we aan een T-kruispunt en slaan daar linksaf. We rijden rechtdoor tot op het dorpsplein en nemen daar het rechtse straatje recht voor ons. Aan het einde naar rechts. Even verder slaan we rechtsaf, richting knooppunt 17, vervolgens 18 – 73 – 60 – 72 – 14 – 4. Daar eindigt onze tocht.

Deelnemingsformulier: kan je opsturen naar het secretariaat Federatie Groot Veurne, Boterweegschaalstraat 5, 8630 Veurne, 058 29 89 80. Dan laten we je weten of de antwoorden correct zijn.

Voornaam, naam :

Telefoon :

E-mail :



“Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook de sporen die je achterlaat.” Hoe lang was de man, op wiens graf je dit citaat vindt, hier pastoor ? jaar



Hoe groot was de kerk die hier ooit stond ?
..... meter X meter



Hoe lang waren Philippus Cadock en Joanna Trese Bossaerts gehuwd ? jaar

Zoek het schilderij "De marteldood van de H. Laurentius. Hoeveel mannen poken het vuur aan ?



De naam van de heilige :

Uit welke eeuw dateert deze kapel oorspronkelijk ?de eeuw



Hoeveel jaar lagen er tussen de schenking en de inwijding van deze bidplaats ? jaar

Hier ligt een piloot van de R.A.F. begraven. In welk jaar werd hij geboren ?



Bij wie kan je je aanmelden om te helpen, de Mariakapellen in onze regio te onderhouden en te herstellen ?

Hoeveel jaar voor het begin van de Eerste Wereldoorlog werd deze kapel gebouwd ? jaar

.....