

ZOMERTIJD 2020

EEN ZINNVOLLE ZOMERVAKANTIE

 IJD JONGERENPASTORAAL VLAANDEREN

 IJD VZW

 WWW.IJD.BE

Nieuwe wegen en vaste waarden in 2020

De tijd vliegt als je op kamp bent. Zeker voor Niels Den Tandt, eindverantwoordelijke van OD Ontmoetingsdagen, het zomerkamp van IJD Gent. Terwijl de meeste kampleden nog niet geboren waren, voelde hij zich al goed thuis op OD. Niels gaat in 2020 al voor de 20^{ste} keer mee! OD is bovendien niet de enige vaste waarde in het IJD-kampengamma. Ook Pluskamp, het zomerkamp van IJD Hasselt, Vlaams-Brabant Mechelen en Brussel blaast al meer kaarsjes uit dan op een taart passen! Naast deze twee golden oldies staan de begeleiders van de zomerkampen van IJD Antwerpen te springen om twee nieuwe kampen leven in te blazen. Met de kampen Zomerzin en Zomervuur slaat IJD Antwerpen nieuwe wegen in. Het belooft een spannende zomer te worden...

Benieuwd naar meer kampinfo? P4-5



**Iets wat goed is moet je niet al te
veel veranderen hé! ORVAL P3**

**Dit was de plaats bij uitstek waar
ik God ontmoet heb. LOURDES P3**

**De indianendans of yoga?
Elke dageenandere wakkermaker!
PLUSKAMP P4**

**IJD kiest voor ecovriendelijke reizen: "Een reis hoeft
niet altijd ver te zijn om een diepe indruk na te laten."**

Elk jaar opnieuw organiseert IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen zinvolle reizen voor zoekende en gelovige jongeren die net ietsje meer verwachten van een zomerreis. Door een unieke mix aan te bieden van avontuur, engagement, ontmoeting, cultuur, spel en spiritualiteit vindt elke jongere zijn/haar perfecte match. Dit jaar zet IJD extra in op ecologisch bewustzijn. Anaïs Fayt, directeur van IJD vertelt: "We vliegen dit jaar niet naar verre bestemmingen, maar

blijven heerlijk dichtbij. Onvergetelijke herinneringen en mooie vriendschappen worden gegarandeerd!"

Meer lezen? P7-9



2 GETUIGENIS ISRAËL

Op zoek naar God in het Heilig Land



In de voetsporen van Jezus trok Sara Loobuyck uit Aalter met 18 andere jongeren naar het Heilig Land. Ze ontdekten natuur, cultuur en religie. Sara neemt ons mee naar deze reis vol ontmoetingen.

Nazareth, een eerste thuis

Zoals voor vele pelgrims werd Nazareth aan het begin van onze reis even onze verblijfplaats en liet de stad ons zien waar de Heilige Familie gehuisvest was en Jezus is opgegroeid. We vaarden op het meer van Galilea en smulden van de Petrusvis. Maar naast het bezoek aan deze Bijbelse plaatsen was er ook ruimte voor ontmoeting en dialoog. We leerden Melkitische christenen kennen, die een minderheid vormen in Israël. De taal vormde geen barrière, we aten en dansten zelfs samen. Ik vond het in elk geval hartverwarmend om het begin van onze pelgrimstocht met hen te beleven.



Tabor als voorsmaakje van de Verrijzenis

Een dag later werden we hartelijk onthaald in Lavra Netofa, een kluizenarij van Melkitische christenen bovenop een berg in Galilea. Met een niet aflatende glimlach leidde een zuster ons rond en toonde ons een prachtige grot waar het gebedsleven centraal staat.

“Het lijkt wel een stukje hemel op aarde, hoog op de berg, dichtbij God.”

De Taborberg beklommen we te voet, steil omhoog. Het werd een echte topervaring. Net omdat het ons zoveel moeite had gekost om boven te geraken, was de vreugde bij het bereiken van ons doel des te groter! Christus in zijn witte gewaad en met goud omhuld lachte ons toe bij het binnengaan van de kerk.

Ik zou er uren hebben kunnen doorbrengen! Ook de apostelen wilden er toen graag hun tenten opslaan.

De rijkdom van Jeruzalem

Jeruzalem was onze volgende stop. Het is een stad met een rijke geschiedenis. Ze herbergt een



grote diversiteit aan culturen en religies, en net die rijkdom zorgt ervoor dat ze voor een immense uitdaging staat. Jeruzalem verzamelt in zich de wortels en de toekomst van de grote religies in de wereld.

“De stad herinnerde ons eraan dat we allemaal kinderen van eenzelfde God zijn.”

We leerden onze joodse en islamitische broeders en zusters van dichtbij kennen dankzij een bezoek aan een moskee en een synagoge. Een hoofddoek en keppeltje hoorden daar ook bij. De Klaagmuur, het Tempelplein, de Heilige Grafkerk: de heilige plaatsen liggen vaak op enkele luttele meters van elkaar. Terwijl de joden aan de Klaagmuur bidden, worden moslims opgeroepen tot gebed. De verschillende religies leven er letterlijk naast elkaar. En net daar wringt het schoentje. Ze leven 'naast' elkaar, maar lijken zelden 'met' elkaar te leven.

De muur als scheidingslijn

Om naar Bethlehem te gaan, passeerden we de muur die de Palestijnse gebieden van Israël scheidt. Aan Palestijnse kant hingen posters aan de muur. Ze vertelden ons de verhalen van Palestijnen voor wie de muur een kruis is geworden: ziekenhuizen in Jeruzalem zijn voor hen nauwelijks bereikbaar, families zijn in twee gespleten, mensen moeten hun land afgeven. Voor de Palestijnen is de muur een kruis geworden dat ze moeten dragen.

Aida Camp, een vluchtelingenkamp voorbij de muur, drukt de pijn uit met het symbool van de sleutel. Palestijnen die in Israël woonden, werden gedwongen om hun woningen te verlaten en zich 'tijdelijk' in Palestijnse gebieden te vestigen. Maar hun huizen hebben ze nooit meer terug gezien. 'Tijdelijk' werd een 'voor altijd'. De sleutels van hun

woning hebben ze nog. Deze herinnert hen eraan dat hun plaats niet in het vluchtelingenkamp is, maar daar waar ze vandaan komen. En toch willen ze haat niet met haat bestrijden.

Sommige dingen worden van buitenaf beslist en kies je niet zelf, vertelde een man ons in Aida Camp, maar hoe je met die situaties omgaat, is wel je eigen keuze.

Shalom, vrede!

Tijdens onze laatste dagen in het Heilig Land gingen we op avontuur. Zoals vele pelgrims reden we naar de Dode Zee, waar we ons meer dan 400 meter onder het zeeniveau bevonden. Voetje voor voetje stapte ik in de Dode Zee, het duurde even voordat ik me helemaal durfde overgeven aan dit zoute water, vertrouwend dat ik zou blijven drijven.

In Jezus' voetsporen maakten we een tocht doorheen de woestijn en mochten er eerst proeven van de gastvrijheid in een eeuwenoud klooster en later van de hartelijkheid van de Bedoeïenen waar we overnachtten. We lieten ons bekoren door de pracht van de sterrenhemel en het samenzijn met elkaar.

“Waar mensen elkaar als een rijkdom en niet als een obstakel zien, is vrede mogelijk.”

Dan kan het nieuwe Jeruzalem de tranen wissen van het oude en het Heilig Land ook echt een 'heilige' plaats zijn.



Reizen maakt gelukkig én is goed voor de gezondheid



We wisten het al langer, maar nu is het ook echt bewezen. Studies hebben aangetoond dat reizen goed is voor je gezondheid én dat het je gelukkig maakt. Hoog tijd om nog eens een reisje in te plannen! Onderzoek toont aan dat een jaarlijkse vakantie het risico op een hartaanval doet dalen met 30%. Reizen stimuleert onze hersenen en houdt ons brein actief. Dit zorgt op zijn beurt voor een kleiner risico op Alzheimer.

Ook interessant

De lengte van je vakantie heeft niets te maken met het positief gevoel achteraf. Deze positieve effecten zijn bovendien ook van korte duur. Maar, niet getreurd! Je kan langer in vakantiestemming blijven door naar de foto's van je reis te kijken of reisverhalen te vertellen of te lezen. En laat deze krant er nu net vol van staan!



Orval, waar ieders verhaal in stilte hoorbaar is



Thomas Krick (21), Ellen Van Opstal (18) en zuster Karen van de zusters Bernardinnen trokken deze zomer met 23 andere jongeren naar de abdij van Orval. Alle drie trokken ze naar het zuiden van ons land op zoek naar stilte, gebed en ontmoeting. We nemen je mee...



Welk programma mogen we verwachten tijdens OJP?

Zuster Karen - Het algemene programma is al enkele jaren gelijklopend. Iets wat goed is, moet je niet al teveel veranderen hé. In de voormiddag staan er conferenties met de hele groep en verschillende werkwinkels op het programma. We volgen het ritme van de monniken. 's Avonds na de completen is er ontspanning, plezier en ontmoeting in de 'chalet'. Een flesje Orval of een glaasje fruitsap mag dan niet ontbreken natuurlijk! Het is leuk om te

zien hoe er verbreederd wordt tussen Nederlandstalige en Franstalige deelnemers.

Ellen - Het programma is zeer gevarieerd met veel keuzemogelijkheden. Het waren intense maar zeer vreugdevolle en leerzame dagen met de nodige afwisseling tussen rust en inspanning. Dit maakt OJP echt bijzonder.

Welk moment zal jou voor altijd bijblijven van de vijfdaagse in Orval?

Thomas - De laatste ochtend deden we om 5 uur het ochtendgebed (vigilis) van de broeders mee. We verzamelden in de binnenplaats van de ruïnes. Daar staken we allemaal een kaars aan en toen gingen we in processie naar de abdij. We gaven ons licht aan Jezus om de dag te beginnen. Je bent nooit verplicht om alle gebeden mee te doen tijdens OJP, maar tegen het einde van de week leef je meer en meer volgens het ritme van de abdij. Het is mooi om als afsluiter de ervaring van het monastieke ritme volledig mee te beleven.

Karen - Eén van de hoogtepunten voor mij was de verzoeningsviering. Het weer zorgde voor een speciale impact. De regen viel na een zwoele en drukkende namiddag met bakken uit de hemel, inclusief donder en bliksem,

zodat we ons moesten verschuilen in het gangpad. Maar terwijl de viering bezig was, klaarde de lucht stillaan uit. Tegen het einde van de viering, wanneer de vrede gedeeld werd, liet de zon zich terug voluit zien. Één van de deelnemers zei toen: "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. In de parochie wens je meestal alleen de vrede aan de mensen naast, voor en achter, maar hier hoort iedereen erbij!" Het weer ging volledig mee met onze beleving!

Ellen - De laatste avond rond het kampvuur was een zeer mooi moment, waar ik echt van genoten heb. Al denk ik dat heel mijn beleving me wel zal bijblijven, aangezien dit zo uniek is.



Waarom raad je andere jongeren aan om zeker eens mee te gaan?

Ellen - In Orval maakt het niet uit wie je bent. Je kan altijd jezelf zijn en leert veel nieuwe mensen kennen. Er staat bovendien altijd iemand klaar om je te helpen. Ik ben bijvoorbeeld niet zo goed in Frans, maar er was altijd wel iemand bereid om te helpen met de vertaling als ik een gesprek wilde voeren met een Franstalige deelnemer. Iedereen wordt aanvaard voor wie hij/zij is.

Thomas - De gastvrijheid van de broeders van Orval zal mij zeker bijblijven. De broeders zijn ook echt aanwezig onder de jongeren. In de namiddag kan je bijvoorbeeld gaan wandelen met broeder Bernard-Joseph of in het bos gaan werken met broeder Xavier. Zo ervaar je echt dat het geen twee gescheiden werelden zijn. De broeders weten zeer goed wat er leeft bij jongeren en hebben de gave om ons op een bijzondere manier te inspireren.

Ook interesse om de rust te gaan zoeken in Orval? Meer info kan je terugvinden op pagina 9.

De kracht van Lourdes in 3 quotes

Jaarlijks trekken we vanuit verschillende bisdommen naar Lourdes. Elke reis heeft verschillende accenten, maar de grondtoon blijft telkens hetzelfde: verwondering. Leer Lourdes een beetje beter kennen doorheen drie quotes van deelnemers.

Gilles

Onverwachts ging ik mee als vrijwilliger naar Lourdes. Daar werd ik geraakt door het geloof. Sindsdien ben ik meer bezig met mijn geloof. **Het lijkt misschien raar, maar ik had bijna een festivalgevoel in Lourdes.** Ik vond het fantastisch om te zien hoe mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden daar samenkomen. Uiteindelijk had iedereen toch éénzelfde doel: zijn/haar geloof en hoop uiten. Mensen komen dienend samen in Lourdes waardoor er een sfeer van samenhang ontstaat. Sindsdien probeer ik er zelf zoveel mogelijk te zijn voor andere mensen.

Tom

Tijdens onze reis naar Lourdes mochten we ons één week lang inzetten voor ouderen en zieken. De helft van de jongeren waren verantwoordelijk voor taken in de refter, waarbij ze de ouderen en zieken 's morgens, 's middags en 's avonds van heerlijk eten voorzagen. Ikzelf stond samen met de andere helft van de jongeren in 'de zaal'. Dat hield in dat we 's morgens en 's avonds iemand verzorgden en hielpen met het wassen en aankleden. Overdag brachten we deze bedevaarders met rolstoelen en karren naar het heiligdom, waar we samen prachtige vieringen meemaakten. Onze ervaring ging veel dieper en verder dan deze verzorgende taken. Doordat we met deze mensen op weg gingen (letterlijk en figuurlijk), ontstond er al snel een band. De mensen waren zo dankbaar voor onze inzet, ze waren zo blij met ons gezelschap en de leuke gesprekken die we hadden. **Naast de mooie liturgie die we vierden, was dit de plaats bij uitstek waar ik God ontmoet heb.**

Amber

Tijdens de reis naar Lourdes konden we de lichtprocessie mee beleven. **Dit was één van de indrukwekkendste optochten uit mijn leven.** Het was prachtig om te zien en er gaat een heel bijzonder gevoel door je heen wanneer je meewandelt in deze processie. Onbeschrijfelijk mooi!



KAMPTIPS

ONTMOETINGS-DAGEN

5 - 11 juli 2020

Don Bosco, Sint-Denijs-Westrem

Zeven dagen op kamp met meer dan honderd jongeren om samen te spelen, te ravotten, het stil te maken, op avontuur te gaan, te bidden, elkaar te ontmoeten... Ben jij er klaar voor? Aarzel niet langer en laat je meevoeren in deze onvergetelijke OD-ervaring.

Inschrijven en meer info*

Vóór 15 juni via www.regi.ijd.be

Moeite met inschrijven? Bel ons!

Kostprijs

€180 voor leden

€185 voor niet-leden

Contact

niels.den.tandt@ijd.be

09/235.78.66

*Let op!!!

De inschrijving is pas definitief wanneer we de betaling ontvangen hebben! Vervolgens ontvang je halverwege juni een brief met praktische informatie. Annuleringsvoorwaarden zie website.



PLUSKAMP

05-10 juli 2020

Beleef samen met honderd jongeren deze zomerse mix van spel en inhoud, geloof en ontmoeting. Zes dagen kamp: samen spelen, lachen, knutselen, zingen, dansen, praten, denken, bezinnen, bidden... Hier kan je écht jezelf zijn!

Leeftijd

Voor 12-23-jarigen

(Vormelingen vanaf 10 jaar)

Inschrijven en meer info

www.pluskamp.ijd.be

www.regi.ijd.be/Pluskamp2020

Kostprijs?

€135 voor leden

€140 voor niet-leden

Contact

jonas.sanen@ijd.be



OD
-ontmoetingsdagen-



7-9u	07.30 WEKKEN	07.30 OPSTAAN	
	08.00 ONTBIJT Bikke bikke bik, hap hap hap! Een stevig ontbijt als energieboom voor een dag vol leuke activiteiten!		08.00 OCHTENDGYM Voor de vroege vogels en de jongeren met té veel energie.... De indianendans of mindfull yoga? Elke dag een andere wakkermaker!
9-11u	09.00 ZANGSTONDE	08.15 ONTBIJT	
	10.15 OCHTENDWIJDING Start je dag in een oase van stilte en bezinning voor de dag vol spel en plezier echt losbaarst.		09.30 DAGOPENING
	10.30 EERSTE SPELPROGRAMMA: Parkspel		10.00 LEEFGROEP Samen met ongeveer acht jongeren van dezelfde leeftijd zin je in één leefgroep. Met deze groep voer je inhoudelijke gesprekken, knutsel je en speel je, allemaal rond het dagthema!
11-13u	12.15 MIDDAGGEBED Tijdens het middaggebed steken de tweedes een Bijbeltekst in een modern jasje passend binnen hun weekthema.	12.30 MIDDAGMAAL+VRIJ Heb je al eens geprobeerd om een bord eten op je knieën te balanceren, zittend op een houten bakje? Aan het eind van deze week ben je er een pro in! Nadien even verteren in onze gezellige gebedsruimte? Geen probleem!	
	12.45 MIDDAGMAAL Onze fantastische keukenploeg staat klaar met een heerlijk middagmaal!		
13-15u	13.15 VRIJE TIJD - Gezelschapsspelletjes	14.00 ENGAGEMENT Tijdens dit moment gaat elke groep even buiten het kamp. Helpen jullie ouderen? Neemt jullie groep een engagement op voor mensen met een beperking? Je hart zal nog nooit zo warm geweest zijn, als op deze dag!	
	14.00 TWEDE SPELPROGRAMMA Dorpspel Ga samen met je groepsleden op zoek naar de delen van de code en open als eerste de schat		
15-17u	16.00 VIERUURTJE	16.00 VIERUURTJE	
	16.30 DERDE SPELPROGRAMMA Bijbelspel of knutselmoment Verken de parabel van de verloren zoon en maak de juiste keuzes bij elke stop. Of ga creatief aan de slag bij de knutselactiviteit.		16.30 GEORGANISEERDE VRIJE TIJD Jongeren uit de oudste groep organiseren toffe spelen, waar je vrij aan kan deelnemen. Zin om te baseballen, macrameeën, voetballen of weerwolven? Dit is hét moment!
17-19u	18.30 AVONDMAAL	17.15 SAMENZANG	
		17.45 AVONDMAAL Onze kookploeg is hélemaal te vinden voor Fairtrade, bio, lokaal en milieubewust. Je zal ongetwijfeld héél véél lekkers krijgen!	
19-21u	19.30 BONTE AVOND Strijd met je groepsleden om je tot winnaar te kronen en zo de geschiedenisboeken in te gaan!	19.00 GROOT SPEL 's Avonds worden we in de grote groep gegoooid! Niets is zo leuk als met meer dan honderd jongeren één spel spelen... Wees niet ongerust, je leiding is altijd dichtbij!	
	21.45 AVONDWIJDING		20.30 DAGSLUITING
21-23u	22.00 BEDTIJD VOOR JONGSTE GROEPEN Nog wat napraten tijdens het tanden poetsen, een verhaaltje voor het slapengaan voor wie wil en klaar om te dromen over wat nog komen zal!	21.00 BAR Een heerlijk moment om gezellig met je vrienden te babbelen over de dag met een drankje of hapje!	
		22.00 BEDTIJD VOOR DE JONGSTE GROEP	



<p>07.30 OPSTAAN 08.00 ONTBIJT 08.45 KAMPTAKEN Samen steken we de handen uit de mouwen aan de afwas, in de verschillende zalen, op het terrein of helpen we de kookploeg een handje!</p>	
<p>09.10 VRIJBLIJVEND GEBEDSMOMENT 09.30 DAGOPENING 10.00 DEELMOMENT IN JE GROEP</p>	<p>09.00 ONTBIJT 10.00 DAGOPENING 10.15 KEUZE-ACTIVITEIT Tijdens deze keuzeactiviteiten kan je kiezen uit tal van activiteiten zoals een getuigenis, een deelmoment, iets actief, creatief of inhoudelijk. Voor ieder wat wils!</p>
<p>12.15 KEUZE-MARKT Een roulette aan diverse keuze-activiteiten! Voor ieder wat wils. Welke activiteit kies jij om in de namiddag te doen? 12.30 MIDDAGMAAL</p>	<p>12.30 ETEN</p>
<p>13.00 KAMPTAKEN 13.30 KEUZE-AANBOD 1 14.30 PAUZE</p>	<p>14.00 KEUZE-ACTIVITEIT Tijdens deze keuzeactiviteiten kan je kiezen uit tal van activiteiten zoals een getuigenis, een deelmoment, iets actief, creatief of inhoudelijk. Voor ieder wat wils!</p>
<p>15.00 KEUZE-AANBOD 2 16.00 BAR MET VIERUURTJE iets drinken met een hapje erbij, da's de ideale pauze tussen de verschillende activiteiten door.</p>	<p>16.00 VIERUURTJE 16.15 VRIJ EN TAKEN Op dit moment ben je vrij of krijg je een taak zoals afwassen, koken of opruimen.</p>
<p>17.30 ETEN</p>	<p>18.30 ETEN</p>
<p>19.00 AVONDACTIVITEIT Met het hele kamp spelen we één groot avontuurlijk spel!</p>	<p>20.00 AVONDACTIVITEIT Met heel de groep samen beleven we een leuke activiteit om de dag af te sluiten. Een spel, een film of een creatieve avond... Voor ieder wat wils!</p>
<p>21.00 DEELGROEP MOMENT 21.45 DAGSLUITING Na een dag vol activiteiten, vriendschap en leuke momenten sluiten we samen in stilte de dag af.</p>	<p>21.30 AVONDSLUITING 22.00 BAR Tijdens de bar ben je vrij en kan je rustig iets drinken op het strand, aan het kampvuur of gaan slapen.</p>

NIEUW!

ZOMERZIN

6-11 juli 2020

Bos en Brem, Kasterlee

Zomerzin is een zomerkamp voor jongeren tussen 11 en 16 jaar waar ze de kans krijgen om kennis te maken en te groeien in de vreugde van het geloof. We omarmen het leven tijdens een week intens genieten in verbondenheid. Actie, ontmoeting, geloof & plezier zijn de sleutelwoorden van dit fantastische kamp. Kom je mee op avontuur?

Leeftijd

Voor 11-16-jarigen

Inschrijven en meer info

www.regi.ijd.be/zomerzin

Kostprijs

€100 vóór 1 mei 2020

€120 na 1 mei 2020

Contact

ella.deweerd@ijd.be of 03/454.11.44



NIEUW!

ZOMERVUUR

13-18 juli 2020

Camping Zilvermeer, Mol

Samen gaan we op avontuur en wakkeren we het vuur in onszelf en in anderen aan. Zomervuur, dat is kamperen in tenten, fietsen naar zalige plekjes, lachen tot je niet meer bijkomt, genieten van elkaars gezelschap en mijmeren over het leven aan een groot kampvuur. Gezelligheid troef!

Leeftijd

Voor 16-23-jarigen

Inschrijven en meer info

Via regi.ijd.be/zomervuur

Kostprijs

€100 vóór 1 mei 2020

€120 na 1 mei 2020

Contact

marjolein.bruyndonckx@ijd.be

ruben.cuyvers@ijd.be



ZOMERTIJD

2020



ONTDEK JOUW ZOMER OP
ZOMERT.IJD.BE



Weet jij al waar je heen wilt deze zomer? Of ben je op zoek naar een nieuwe reisbestemming? IJD heeft opnieuw enkele vaste waarden en verrassende nieuwigheden voor jou in petto. Snuffel dus zeker eens door alle mogelijkheden!

Zomertijdadvies helpt je graag op weg. Dankzij een handige bolletjescode ontdek je voor elke reis welke zalige mix wordt aangeboden en kan jij jouw perfecte reismatch vinden.

Meer info nodig of meteen inschrijven? Surf dan naar www.zomertijd.ijd.be.

Lourdes



Liefdevol Lourdes €€

Lourdes, Phylona Mennen, phylona.mennen@ijd.be, 011 24 90 34
 Inschrijven? Mail naar phylona.mennen@ijd.be of ldb-jongeren@hotmail.com

Inchecken 15jul.	Uitchecken 20jul.	Voor 16- tot 25-jarigen
---------------------	----------------------	-------------------------

€275 (all-in hotel) **Aanbieding** www.liefdevollourdes.ijd.be

Lourdes is één van de bekendste bedevaartsoorden ter wereld, waar zovele bedevaarders bij Maria hun (gelovige) batterijen komen opladen. De jongerengroep neemt een **engagement** op voor de **ouderen en zieken** die met **bisdom Hasselt** meereizen: een onbetaalbare ervaring!

Onvergetelijke vriendschappen worden gesmeed tussen jong en oud, tijdens het helpen met eten, de verzorgende taken, de jongerenavonden...

- ● ● ● ● Avontuur
- ● ● ● ● Engagement
- ● ● ● ● Ontmoeting
- ● ● ● ● Cultuur
- ● ● ● ● Spiritualiteit
- ● ● ● ● Spel en plezier



ANJELO €-€€

Lourdes, Isaac Van der Jeught, isaac.van.der.jeught@ijd.be, 03 454 11 44
 Inschrijven? Mail naar isaac.van.der.jeught@ijd.be

Inchecken 17jul.	Uitchecken 23jul.	Voor 16- tot 25-jarigen
---------------------	----------------------	-------------------------

€250 **Aanbieding** www.anjelo.ijd.be

Anjelo, Antwerpse Jeugd in Lourdes, is een nieuw initiatief waarbij we met een delegatie jongeren uit het **bisdom Antwerpen** naar Lourdes trekken voor 7 sterke dagen vol solidariteit, spel en avontuur. We steken de **handen uit de mouwen** en leren Lourdes op een avontuurlijke wijze kennen.

Doorheen de week laten we ons leiden en omarmen door het jaarthema van Lourdes **'Ik ben de Onbevleete Ontvangenis'**. Het belooft een onvergetelijke bedevaart te worden! Je komt toch ook mee?"

- ● ● ● ● Avontuur
- ● ● ● ● Engagement
- ● ● ● ● Ontmoeting
- ● ● ● ● Cultuur
- ● ● ● ● Spiritualiteit
- ● ● ● ● Spel en plezier



JOLO in Lourdes €€

Lourdes, Heidi De Clercq, h.declercq@live.be
 Inschrijven? Via bedevaarten Bisdom Gent
 Mail naar vriendenvanlourdes@govaka.be

Inchecken 17jul.	Uitchecken 23jul.	Voor 15- tot 35-jarigen
---------------------	----------------------	-------------------------

€ 288 **Aanbieding** www.jolo.ijd.be

Iedere zomer gaat een groep jongeren mee met de bedevaart van het bisdom Gent naar Lourdes. Wij zijn **JOLO, jongeren in Lourdes**. Een ontzettend diverse groep met een gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat zieken een **onvergetelijke tijd** hebben in Lourdes. Wij werken samen met de **brancardiers** en de mensen van het **ziekenwerk** en vervoeren de zieken naar waar ze moeten zijn. Daarnaast maken we tijd voor een **pizza-avond** met de bisschop en enkele **gebedsmomenten**. Kortom, wil je een zomer vol fun en ondertussen mensen helpen? Kom dan met ons mee naar Lourdes!

- ● ● ● ● Avontuur
- ● ● ● ● Engagement
- ● ● ● ● Ontmoeting
- ● ● ● ● Cultuur
- ● ● ● ● Spiritualiteit
- ● ● ● ● Spel en plezier

8 ZOMERTIJDADVIES

B2B Bourgondië BinnensteBuiten €€€€

Mazille, niels.den.tandt@ijd.be of guillaume.damman@ijd.be
Inschrijven kan tot 1 juni 2020 via www.regi.ijd.be

Inchecken 18 jul. 2020	Uitchecken 26 jul. 2020
---------------------------	----------------------------

Gasten Voor jongeren tussen 15 en 30 jaar (leeftijdsgroepen)

 €440 voor IJD-leden
€455 voor niet-leden

Aanbieding bekijken
www.binnenstebuiten.ijd.be



BinnensteBuiten!

- ● ● ● ● Avontuur
- ● ● ● ● Engagement
- ● ● ● ● Ontmoeting
- ● ● ● ● Cultuur
- ● ● ● ● Spiritualiteit
- ● ● ● ● Spel en plezier

Over

We horen je al denken: "B2B, back to basics, slapen in tenten, eten uit gamellen en je wassen in de rivier, neen bedankt!" Niets is minder waar! We verblijven in een grote landelijke villa in **Mazille** vlakbij het klooster van de zusters Karmelieten. We maken kennis met hun gemeenschap, hun spiritualiteit en leven enkele dagen mee op hun ritme van gebed en werk.

Daarnaast nemen we de tijd om de streek te verkennen. We keren het religieus rijke Bourgondië BinnensteBuiten, brengen een bezoek aan dé Benedictijnse abdij in **Cluny**, proeven van de gastvrijheid in **Taizé** en duiken in de Romeinse geschiedenis van **Autun**. Als dat je nog niet overtuigt, is er een ruim aanbod aan gastronomische, creatieve en avontuurlijke activiteiten. Kortom, we leven als God in Frankrijk!

In de voetsporen van Dominicus, Languedoc €€€

Prouille, in Fanjeaux, in het zuiden van Frankrijk, karel.stautemas@gmail.com
Inschrijven? Inschrijvingen via mail naar Dominicus2020@quidnuncviator.be

Inchecken 28 jul. 2020	Uitchecken 04 aug. 2020
---------------------------	----------------------------

Gasten Voor jongeren vanaf 16 jaar

  €350

Aanbieding bekijken
www.languedoc.ijd.be



Pelgrimeren!

- ● ● ● ● Avontuur
- ● ● ● ● Engagement
- ● ● ● ● Ontmoeting
- ● ● ● ● Cultuur
- ● ● ● ● Spiritualiteit
- ● ● ● ● Spel en plezier

Over

Een pelgrimstocht vertrekkende vanuit de bakermat van de orde van de Dominicanen.

Te midden van een uitgewerkt historisch kader rond de Katharen pelgrimeren we via staptochten alsook via bezoeken aan historische steden en plaatsen in het Zuiden van Frankrijk.

Vanuit het oude, religieuze conflict dat er bestond tussen de Katharen en de Katholieke Kerk gaan we reflecteren over de (on)verdraagzaamheid vandaag tegenover "andersdenkenden".



Bedroefd maar ook dankbaar melden wij u het overlijden van

+
ZOMER 2019

Ontstaan 21 juni 2019 en vredevol en waardig ingeslapen op 23 september 2019.

Bloemen noch kransen, wel de belofte om de zomer 2020 in te dansen!

Zout Ter Lande - Niets is mooier dan met Jou het land doorkruisen €

Zeeland, tom.steensels@ijd.be, 011 24 90 30

Inschrijven? www.regi.ijd.be/zoutterlande

Inchecken 3 aug. 2020	Uitchecken 08 aug. 2020	Gasten Voor 12- tot 24-jarigen
--------------------------	----------------------------	-----------------------------------



€160 voor IJD-leden
€165 voor niet-leden



Aanbieding bekijken
www.zoutterlande.ijd.be

Verrassend!

- Avontuur
- Engagement
- Ontmoeting
- Cultuur
- Spiritualiteit
- Spel en plezier

Over

Al zingend trappen we op de pedalen, tot in Zeeland! Een culturele uitstap, een dag aan het strand, een bosspel, inhoudelijke opstapjes onderweg... Alles wat je avontuurlijk hart begeert!

Al deze elementen maken deze zesdaagse tot een onontbeerlijk event op je vakantie-checklist.

Vroegboekorting!
Schrijf je in vóór 1 mei 2020 dan ontvang je €5 vroegboekorting!

OJP - Jongeren in gebed, Orval €

Abdij Notre-Dame d'Orval, karen.germeys@ijd.be

Inschrijven? *Inschrijvingen gebeuren via de website van de abdij zelf: www.orval.be*

Inchecken 05 aug. 2020	Uitchecken 09 aug. 2020	Gasten Voor studenten en jongwerkenden tussen 18 en 30 jaar
---------------------------	----------------------------	---



€100 werkenden
(alles inbegrepen)
€80 studenten en
werkzoekenden
(alles inbegrepen)



Aanbieding bekijken
www.orval.be

Rustgevend!

- Avontuur
- Engagement
- Ontmoeting
- Cultuur
- Spiritualiteit
- Spel en plezier

Over

Naar jaarlijkse gewoonte openen de broeders van Orval in de maand augustus even hun deuren voor een unieke blik achter de schermen. Gedurende vijf dagen kan je in een subliem kader genieten van stilte, gebed, ontmoeting en vriendschap.

OJP biedt je een mix van adembenemende natuur, inspirerende getuigenissen, intense gebedsmomenten, boeiende geloofsuitwisselingen en als klap op de vuurpijl een onvergetelijk kampvuur in de historische ruïnes van deze prachtige abdij!



Hercules? Ben jij dat?!

De verwarring is snel gemaakt wanneer je een afbeelding van de heilige Christoffel ziet. Een grote man, met een stok en een kind op de schouders, dat is hem!

Wist je dat de heilige Christoffel de patroonheilige van de reizigers is? Al tijdens de middeleeuwen droegen reizigers een afbeelding of beeldje met zich mee om hen te beschermen onderweg. Ook vandaag dragen vele reizigers hem met zich mee, en veel auto's worden gezegend in zijn naam.

Volgens een bekende legende heette Christoffel aanvankelijk Reprobus. Omdat hij zo groot was als een reus, gaf een kluizenaar hem de opdracht om reizigers te helpen bij het oversteken van een woeste rivier. Op een nacht stond er een kind aan de oever die hem vroeg om hem veilig aan de overkant te brengen. Dit leek een simpele klus, maar bij elke stap die hij zette, werd het kind zwaarder en zwaarder. Wanneer hij uiteindelijk de overkant van de rivier bereikt had, vertelde het kind dat Hij Jezus was en hij alle zonden van de wereld op zijn rug had gedragen. Reprobus liet zich nadien dopen en kreeg de naam Christoffel, wat zoveel betekent als 'drager van Christus'.

Bijzonder toch?! De ideale reisgenoot op één van onze IJD zomerreizen als je het mij vraagt.

RAM



21/03 – 20/4

Deze zomer heeft veel voor jou in petto. Je verwachtingen van de zomertijd waren helemaal mis en wie had gedacht dat je zo iets onverwachts zo leuk zou vinden?! Single? Laat je niet afleiden, het nieuwe werkjaar brengt jou heil... wacht maar af!

STIER



21/4 – 21/5

Als stier hou je van rust. Deze zomer staan de sterren je gunstig. Nét de juiste hoeveelheid spanning en avontuur komen op je pad om jou uit je comfortzone te halen.

Laat de liefde en de vriendschap maar toe, en geniet van de natuur. Het is je gegund!

TWEELING



22/5 – 21/6

Voor jou geven de sterren bijzonder verschillende signalen. Een intense vreedigheid maar ook spanning en avontuur staan je deze zomer te wachten.

Liefde: Enkele goede gesprekken brengen je op onverwachte paden. Luister goed!

KREEFT



22/6 – 22/7

Je meevoelend karakter zorgt ervoor dat je deze zomer een bijzondere connectie aangaat. Misschien helpt deze connectie om al je emoties eens los te laten? Het wordt een zomer vol passie. Of dit zich uit in werk, liefde of gebed valt nog te zien...

LEEUW



23/7 – 23/8

Pas deze zomer goed op wanneer je de leiding neemt... Het zou wel eens iemand kunnen kwetsen als je de touwtjes (onbedoeld) overneemt. Richt je enthousiasme op het helpen van anderen. Het zal ook jou helpen!

Je weet het vast al, maar God staat aan je zijde, deze zomer voel je dat sterker dan ooit!

MAAGD



24/8 – 23/9

De sterren staan ideaal voor jou om die stap eindelijk te zetten. Welk avontuur ga jij tegemoet? De planeten moeten zich nog juist zetten.

Liefde: Durf! En geniet er met volle teugen van. Vertrouw op God, hij wijst je de weg.

WEEGSCHAAL



24/9 – 23/10

Je hebt nu al zoveel ideeën voor deze zomer? Toch behoud je een evenwicht! Wie had dat gedacht... Daar had de Heilige Geest vast een handje in mee.

De sterren van deze zomer tonen een uitdaging voor jou: durf naar de diepte te gaan!

SCHORPIOEN



24/10 – 22/11

Een bijzonder vraagstuk komt deze zomer op jouw pad. De ideale persoon om dat op te lossen, ben jij! Breek er jouw hoofd niet over. Het komt vanzelf!

Relaties: Je verzamelt mensen rond je met wie je een sterk team vormt. Gezegende relaties!

BOOGSCHUTTER



23/11 – 21/12

In de diepe gesprekken die deze zomer op jou wachten, zal jouw oprechte doch directe aanpak zijn vruchten afwerpen. Je helpt anderen om hun eigen standpunten te ontwikkelen.

Liefde: Blijkbaar hoef je het niet eens te zijn met elkaar om één te worden.

STEENBOK



22/12 – 20/01

Je ambities van tijdens het school- of werkjaar kan je deze zomer eens helemaal loslaten. Neem het leven niet zo serieus. Je reis naar de grond van het bestaan levert je bijzondere inzichten op over welke richting je de komende jaren wilt inslaan.

WATERMAN



21/01 – 19/2

Dit wordt dé zomer waarin je vecht voor waar je in gelooft. Je maakt het Rijk Gods iets tastbaarder op aarde.

Relaties: Velen genieten van je aanwezigheid. Geniet zelf ook van anderen, misschien ontmoet je iemand die je dichter bij jezelf en hem/haar brengt dan je had kunnen vermoeden.

VISSEN



20/2 – 20/3

Je houdt van mysterie, en deze zomer zal je het Mysterie met een hoofdletter mogen ervaren. Diepgang in gesprekken en gebed waren je nooit vreemd, maar nemen nu bijzondere proporties aan. Durf je volledig over te geven aan deze bijzonder ervaring, maar pas op dat je jezelf niet verliest.

Gebed

Maak je het graag even stil? Verwijl je graag bij God? Of vind je het soms moeilijk om de rust in jezelf te vinden en om plaats te maken voor God? Laat onderstaande woorden je helpen om tot gebed te komen...

Lieve God,
De afgelopen weken zijn weer een wirwar van drukte geweest.
Elke dag was er wel iets wat mijn aandacht opsloopte.
Zoveel dingen leidden mijn aandacht af.
Al wat ik wil, is genieten.
Genieten

- ...van prachtige natuur
- ...van inspirerende mensen
- ...van wonderlijke bouwwerken
- ...van intense gesprekken
- ...van ontroerende engagementen

Ik wil U herkennen in alle dingen,
ik wil voelen dat U bij mij bent.
Help mij om Uw aanwezigheid te ervaren
in alles wat ik doe,
in alles wat ik ervaar,
in alles wat ik zie, voel of hoor.

Zegen mijn dag,
zegen mijn week,
zegen mijn zomer
en de mensen die ik er mag ontmoeten.
-Amen.



Sudoku

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

Oplossing

6	5	1	9	8	2	3	4	7
5	9	6	1	4	7	8	2	3
4	8	2	7	3	5	1	9	6
9	5	8	4	2	6	3	1	7
1	6	7	3	5	8	9	2	4
3	2	4	1	9	7	6	5	8
7	9	5	2	4	3	8	6	1
8	4	3	5	6	1	2	7	9
2	1	6	8	7	9	4	3	5

JOUW LUNCH MILIEUBEWUST MEE OP REIS?
HET KAN NOG STEEDS!



Voor wie niet weet
waar hij naartoe wil,
leidt elke weg naar
de bestemming.

KISS & RIDE

• Aan de mooie Antwerpse dame gisteren op de trein van 10.33u richting Luxemburg. Jouw **unieke verschijning** betoverde me, **jouw groene trui** verblindde me. Helaas, ik vond de moed niet om je aan te spreken. Je stapte af in Florenville en nu rest me slechts een **achtergelaten flyer**... Nog geen idee wat OJP 2020 aan unieke ervaringen herbergt, maar deze zoekende ziel hoopt je er alvast terug te zien!

• Aan de jonge heer die afgelopen vrijdag zijn **blauwe Boc'n Roll** vergat in het station van Hasselt. Ik was te laat om je nog achterna te lopen... Maar ik wil gerust wel eens een maaltijd delen en samen de Heer danken voor "the food before us, the friends beside us, the love between us and Your presence among us."

• Gevonden in de trein van Brussel Zuid richting Gent-Sint-Pieters: **beestige blauwe IJD-sokken**. Op te halen in het station van Gent-Sint-Pieters, hoewel het personeel ze daar ook wel zag zitten. Krijg je ze niet meer terug? Don't worry 'Cause... I Noah guy (who still sells them)! Contacteer: ijd@ijd.be

• Aan alle jongeren die zich reeds ingeschreven hebben voor een IJD-reis, proficiat! Aan alle jongeren die zich nog niet ingeschreven hebben voor een IJD-reis... ook proficiat! Maar wacht er toch maar niet te lang mee, de plaatsen zijn beperkt! Veel liefs, jullie enthousiaste zomertIJD-begeleiders! X

De IJD-date van je leven tegengekomen of gewoon iets leuks om met de wereld te delen? Stuur een berichtje naar kissride@ijd.be. De IJD-redactie maakt een selectie van de ingezonden berichten en is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.



Orval

Jean-Claude Servais

Nederlands | Losbladig | 48 pagina's | Vanaf 13 jaar

Val d'Or, de goudvallei, is de prachtige plek vol natuurlijke rijkdommen die door de benedictijner monniken in 1070 wordt ontdekt in het jaar 1070. De orde is op zoek naar de ideale plek om een klooster te bouwen. Gehoorzamen aan de regels van Sint-Benedictus willen ze leven in eenvoud en stilte, ver van het werelds geweld... Hoogdagen en verval van de bekende Belgische abdij schilderachtig fresco, opgehangen aan historische feitenvrije evocatie van de idealen van de benedictijnen. Servais' liefde voor de natuur druipt van elke pagina.



WIN EEN
IJD PRETPAKKET!

PUZZEL
& WIN!

Vul het **kruiswoordraadsel** in,
en maak van de **groene letters** ons **zomerwoord**.
Mail jouw antwoord naar ijd@ijd.be en speel mee!



IJD vzw
Nederpolder 24, 9000 Gent
09 235 78 54 | ijd@ijd.be
www.ijd.be

- IJD Antwerpen** 03 454 11 44 | ijdantwerpen@ijd.be
- IJD Brugge** 050 44 49 56 | ijdbrugge@ijd.be
- IJD Brussel** 02 533 29 20 | ijdbrusseel@ijd.be
- IJD Gent** 09 235 78 66 | ijdgent@ijd.be
- IJD Hasselt** 011 24 90 34 | ijdhasselt@ijd.be
- IJD Mechelen
Vlaams-Brabant** 015 29 84 70 | ijdvbm@ijd.be

Spelletjestijd



Horizontaal

1. Maand waarin de zomer begint.
3. Cisterciënzerabdij opgericht in 1132 waar een lekkere trappist gebrouwen wordt.
4. Organisatie die ecologie verbindt met de christelijke spiritualiteit en de sociale leer van de Kerk.
5. Kleine gemeente in het Franse departement Saône-et-Loire.
8. Band die het nummer 'Zoutelande' zingt.
9. Religieuze beweging die tijdens de 12e en 13e eeuw een grote aanhang kende in de Languedoc, maar door katholieken als ketters gezien werden.

10. Franse katholieke heilige geboren in 1844 wiens visioenen de aanleiding vormden voor het ontstaan van Lourdes.
12. Wie tijdens de zomermaanden door Frankrijk reist, zal deze typische zomerbloem zeker zien.
13. Zomerkamp georganiseerd door IJD Vlaams-Brabant Mechelen, Hasselt en Brussel.

Verticaal

2. Periode die gekenmerkt wordt door uitzonderlijk hoge temperaturen, hierbij is het ten minste 5 dagen achtereenvolgend minimum 25 graden, waarvan 3 dagen 30 graden.
6. Berg in Israël die Jezus beklom met zijn leerlingen Jacobus, Johannes en Petrus.
7. Iemand waarop je verliefd wordt op vakantie, maar nadien meestal niet meer terugziet.
11. Patroonheilige van de reizigers.



Creatief recycleren met IJD!

Zit je papiermand overvol? Heb je het stripverhaaltje in dit krantje al voor de tiende keer gelezen op het toilet? Ken je de inhoud van dit krantje beter dan je examenleerstof? Dan wordt het hoogtijd om dit krantje te recyclen! Laat je creatieve zelf zien door onze upcycling tips te volgen:

- Stop papierverspilling en gebruik dit krantje als **inpakpapier**.
- Geen cadeau inspiratie voor je bff? Maak een **mooie collage** en gebruik dit krantje als decoratief materiaal.
- Vlieg mee met IJD Airlines door van de diverse krantenpagina's papieren **vliegtuigjes** te vouwen! Hou nadien met je groepsleden/ andere IJD'ers een gooiwedstrijd!
- Heeft je kot of slaapkamer een likje verf nodig? IJD beschermt jou tegen ongewenste verfplekken! Gebruik dit krantje als **vloerbescherming**.
- **Papier-maché** is een materiaal op basis van papier en lijm waar je verschillende mooie voorwerpen mee kan maken: fruitkom, decorstukken... Even google'n en ontdek hoe eenvoudig je papier-maché kan maken!
- **Ramen lappen** met krantenpapier? #saywhat Wat heb je nodig? Dit krantje, 240 milliliter water, 30 milliliter azijn en 50 milliliter afwasmiddel.



Sop het krantje in het mengsel en poetsen maar! Het papier en inkt werken als een lichte scrub en beschadigen het raam niet. Ook laat het geen strepen achter!