

Het evangelie 'lezen' via **GEBED**



Psalm 27

*God is mijn licht
als alles duister wordt.*

*Hij is mijn steun
als angst mij overvalt.*

*Wie zou ik moeten vrezen?
De mensen? Eenzaamheid?*

*Is God niet zoveel groter
dan wat me ook bedreigt?*

*Heer, blijf bij mij
en wil mijn leidsman zijn.*

*Als Gij bij mij zijt
ben ik zoveel sterker.*

*Als Gij mijn licht zijt
deert het duister mij niet.*

(Piet Thomas – KLEIN GETIJDENBOEK)