

Het evangelie 'lezen' via **GEBED**



Psalm 63

God, mijn God, ik blijf U zoeken.
Zoals het land dat dorst naar water.
In gesprekken en in boeken
zoek ik naar wat nu en later

met mijn leven moet gebeuren
hoe ik wat in mij verstarde
weer in levendige kleuren
op kan wekken. Hoe benarde
droomgedachten weer verdwijnen
en uw licht dat komt van boven
door de duisternis zal schijnen
en ik zingend U zal loven.

God, uw liefde is zonder grenzen.
Dat is wat mijn mond zal zingen.
Wat mijn ziel nog ooit mag wensen,
zoeter zijn uw zegeningen.