

Vragen die confronteren

donderdag 8 maart 2018 om 20 u. in de RAAT (Schooldreef 5 te Oostkamp)



Is mededogen de grootste naïviteit of de sterkste kracht van mensen?

Verbindend kunnen leven zoals Franciscus van Assisi leefde

De geschiedenis van de mensheid is doortrokken van verdeeldheid en geweld. Tegelijk loopt er ook een rode draad door de eeuwen heen, getrokken door gidsen die mensen en volkeren kunnen verzoenen en verenigen. Mozes en joodse profeten, Jezus en Franciscus, ML King, Gandhi en Mandela blijven ons inspireren.

In ons eigen leven en samenleven, in onderwijs en sociale bewegingen én in parochies kunnen we meebouwen aan een spiritualiteit van mildheid en verbinding-in-verschil. Wat de vredesman van Assisi kon, kunnen we ook nog vandaag. Er steekt een onvermoede kracht in kwetsbaarheid.

**8 maart 2018 om 20 u in de RAAT (Schooldreef 5 te Oostkamp)
inkom 5 euro (of 9 euro in combinatie met de lezing op 15 maart)**