

adventswake SO in voorbereiding op Kerstmis

1

de **geboorte van Jezus**
én jongeren:
beiden zijn
het NU van God



intro

Beste jongeren, leerlingen en collega's.
Welkom in dit verdiepingsmoment.
In de voorbije weken
mochten jullie vernemen
dat er in ons bisdom

een jongerensynode

is opgestart.

Jullie hoorden reeds
in de voorbije tijd wat 'een synode' is
of je zal in de komende weken na de kerstvakantie
daar nog meer over vernemen.

De paus roept regelmatig
-elke twee of drie jaar-
bisschoppen van de hele wereld samen
om na te denken
over belangrijke kerkelijke en wereldlijke thema's.
Zo'n bijeenkomsten noemt men een 'synode'.

In oktober 2018 was er ook zo'n synode
met als thema:
'de jongeren en het geloof'.

In opvolging van deze synode
wil de bisschop van Brugge, Lode Aerts
samen met zijn beleidsploeg
luisteren naar alle jongeren uit de provincie West-Vlaanderen.
Luisteren naar wat er bij jullie jongeren leeft over geloof.



Men komt luisteren op vijf plaatsen:
in scholen,
in jeugdbewegingen,
op parochies,
bij nieuwe geloofsbewegingen voor jongeren
en bij alle jongerengroepen die aangesloten zijn bij de interdiocesane jeugddienst.

Hoe dat bij ons op school
(1 van de vijf luisterplaatsen)
vorm zal krijgen zal je binnenkort wel vernemen.

Dit gebedsmoment op weg naar Kerstmis
staat ook in het teken van die 'synode'.

ontluiken adventslicht

Bij het begin van ons samen zijn willen we eerst de adventskaarsen laten ontluiken.

ontsteken kaarsen met onderstaand lied

het wordt steeds vroeger donker
de winter is in zicht
alles keert naar binnen
de gordijnen gaan weer dicht
de tijd staat op een kruispunt
niemand weet waarheen
de schoonheid is soms ver te zoeken
de dromer staat alleen

geef licht
geef licht
voor een uitweg uit het donker
geef wat er vaak niet is
geef licht
geef licht
geef alles wat je hebt
geef de liefde een gezicht

zie de wereld om ons heen
zie de leugen die regeert
zie de ongeleide leiders
zie hun volk dat crepeert
zie de oorlog die maar doorgaat
ook al is ze ver van hier
onze wereld is te klein
om het niet te willen zien

geef licht
geef licht
geef ruimte en geef uitzicht
geef wat er vaak niet is
geef licht
geef licht
geef alles wat je hebt
geef de liefde een gezicht

ik stak mijn kop onder de grond
maar de haan die bleef maar kraaien
alsof hij zei je moet iets doen
om een verschil te kunnen maken
je kunt verdrinken in cynisme
alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
die de richting kan bepalen

en Hij geeft licht
geeft licht
voor een uitweg uit het donker
voor wat er vaak niet is
dus geef licht
geef licht
geef alles wat je hebt
geef de liefde een gezicht
Stef Bos – www.kerkinactie.nl/geeflicht



samen dromen

In augustus 2018,
op een bijeenkomst met 60 000 jongeren in Rome
in het 'Circus Maximus',
-waar de paus zich tussen jongeren mengde
en vragen beantwoordde
over de zin van het leven,
keuzes maken,
en de toekomst-
klonken in zijn slottoespraak
volgende woorden:

*"Jonge mensen,
jullie dragen in jullie hart
de stralende sterren
van jullie dromen:
die zijn
jullie verantwoordelijkheid
en jullie schat.*

*Zorg ervoor
dat die ook
jullie toekomst worden!*

*Dat vraagt moed
tegenover verzet en moeilijkheden.*

*Natuurlijk moeten dromen rijpen,
uitgezuiverd worden,*

beproefd en gedeeld.

Laat niemand jullie dromen afnemen!

Vragen jullie je wel eens af
waar jullie dromen vandaan komen?

- Door naar media en televisie te kijken?
- Door het luisteren naar een vriend(in)?
- Dagdromen?

Zijn het kleine of grote dromen,
armzalige dromen
die tevreden zijn met het geringste?
Dromen van luxe,
welzijn of rust.
Dromen die jonge mensen
in slaap sussen?

Of zijn sommigen van jullie
als jongeren zonder dromen,
die al lijken met pensioen te gaan?"

Paus Franciscus spreekt over
'**de stralende sterren
van onze dromen**'.
Ze fonkelen in onze gedachten.

Het zijn onze idealen,
de droombeelden
van wie we
willen zijn en worden.

Geloven dat grote dromen waar kunnen worden.
Ondervinden dat je na een val weer op kan staan.
Krachten voelen om het onmogelijke aan te pakken.
Ervaren dat liefde alles overwint.
Beseffen dat 'mooi maar moeizaam', de moeite waard is.
Niet bang zijn om te mislukken.
Aannemen dat het wonder kan geschieden.
Weten dat pijn niet het laatste woord heeft.
Uitzichtloosheid geen deel van je leven laten worden.

Er bestaat een woord voor:

HOOP.

Peter Deltour



<https://emmausparochie.be>

Advent wil 'de sterren van dromen en hopen' aansteken en aansterken

in ons.

Advent is een tijd
van HOOPVOL DROMEN.

Een 'synode' wil juist ook nagaan
waar jongeren op vandaag
hoopvol over dromen
voor zichzelf, anderen, de wereld.

En vooral:
hoe geloof en geloven
deze dromen mee kan realiseren!
Dromen over de toekomst
die NU reeds aanvangt en bezig is.

Want, jongeren zijn het nu van God!

Zeggen dat jullie jongeren
'louter' de toekomst zijn,
lijkt te suggereren
dat jullie nu nog te jong zijn
om er ten volle bij te horen.
Nee, zegt paus Franciscus:
God deed in de geschiedenis

zo vaak een beroep op jonge mensen:
Samuel, David, Ruth, Maria...
Ze moesten niet wachten
'tot ze oud genoeg waren'
om in Gods hoopvolle droom
van betekenis te zijn!

"Jullie zijn tot iets groots geroepen",
zegt paus Franciscus.
Begin er nu aan, niet later!

Echte dromen

zegt de Bijbel
zijn dromen
die niet alleen over onszelf gaan!

Echte dromen
gaan niet over 'ik',
maar over 'wij' én over 'ons'.

Echte dromen
draaien niet rond ons eigen ego.

Echte dromen
zijn geen hersenspinsels over onszelf.

Echte dromen
geven geen verbeelding
aan de almacht voor en over onszelf.

Echte dromen
vragen om werkelijkheid te kunnen worden.

Echte dromen
zijn bronnen van hoop.

Echte dromen
roepen ons wakker
om er NU werk van te maken.

Die ideale tijd
om er NU werk van te maken
noemen we 'advent'.

Advent,
de voorbereidingstijd op Kerstmis.

Dé tijd
voor echte dromen-NU

God droomt zich NU
voor jonge mensen
een mooie toekomst.

Om dromen waar te maken
deed God in de geschiedenis
wel vaker een beroep op jonge mensen.

Maria was -nog bitter jong-
toen God haar vroeg
of zij
aan Zijn project
wou meewerken.

God doet in de Bijbel zo vaak een beroep op JONGE MENSEN.

**De kracht van het "ja"
van het nog zeer jonge meisje Maria
heeft de eeuwen door
op mensen indruk gemaakt.**

Daarom krijgt zij
een modelrol in de advent.

Zij liet de dromen
over wat haar toekomst kon worden
niet inslapen.
Wie doet zoals Maria
valt niet in een winterslaap.

Mary, Did You Know?
Pentatonix

https://www.youtube.com/watch?time_continue=184&v=ifCWN5pJGIE

Mary, did you know
that your baby boy will one day walk on water?

Maria, wist je
dat jouw zoon op een dag over water zal lopen?

Mary, did you know
that your baby boy will save our sons and daughters?

Maria, wist je
dat jouw kind onze zoons en dochters zal redden?

Did you know,
that your baby boy has come to make you new?
This child that you've delivered,
will soon deliver you.

Wist je
dat je kind is gekomen om je te vernieuwen?
Dit kind dat je hebt gebaard
zal jou ook snel bevrijden.

Mary, did you know
that your baby boy will give sight to a blind man?

Maria, wist je
dat jouw baby een blinde man weer zal laten zien?

Mary, did you know
your baby boy will calm a storm with his hand?

Maria, wist je dat
je baby een storm zal kalmeren met zijn hand?

Did you know,
that your baby boy has walked where angels trod?

Wist je
dat je kind heeft gelopen waar de engelen spelen?

When you kiss your little baby,
you've kissed the face of God.

Als je je baby kust,
kus je het gezicht van God.

The blind will see,
the deaf will hear,
the dead will live again,
the lame will leap,
the dumb will speak,
the praises of The Lamb.

De blinden zullen zien,
de doven zullen horen,
de doden zullen opnieuw leven,
de verlamden zullen springen,
de stommen zullen spreken,
de gebeden van het Lam.

Mary, did you know
that your baby boy is Lord of all creation?

Maria, wist je
dat je kind de Heer is van alles wat leeft?

Mary, did you know
that your baby boy will one day rule the nations?

Maria, wist je
dat je zoon op een dag het volk zal leiden?

Did you know,
that your baby boy is heaven's perfect lamb?
This sleeping child you're holding, is the great I AM.

Wist je
dat je kind het perfecte lam is uit de hemel?
Dit slapende kind dat je vasthoudt, is de Grote.

<https://www.youtube.com/watch?v=-Uki0dkthzl>
<https://www.youtube.com/watch?v=C7gi8hb9yBQ>



Foto Bernard Buyse Fedasil Langemark Poelkapelle

Ik heb gehoord dat velen
van jullie zitten te wachten
op een wonder,
jullie dromen daarvan,
dat ik, jullie God,
de wereld zal redden.

Hoe zal ik redden,
zonder jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken
zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben
zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag
heb ik alles uit handen gegeven;
heel mijn schepping
en mijn wondermacht.

**Niet jullie,
maar ik wacht NU,
opdat jullie NU
'mijn' droom waarmaken.**

handen vol hoop, tintelen om 'iets' te doen!

Dit schooljaar zijn we op weg
met ons **jaarthema**:
'handen vol hoop'.

Wanneer we onze handen
niet gebruiken
waartoe ze -ten goede- bestemd zijn,
wanneer we alles
op zijn beloop laten
en onze handen niet gebruiken,
dan gebeurt er niets.

Handen staan hier symbool
voor actie én inzet in het leven.

Wanneer we niets doen
met ons leven,
Hier en NU,
dan komt alles tot stilstand.

Jullie jongeren,
zegt paus Franciscus,
zijn de hoofdrolspelers
voor verandering
in onze samenleving!

Ik vraag jullie nadrukkelijk
werk te maken
van een betere wereld,
te bouwen aan een toekomst
en te vechten
tegen apathie en onverschilligheid.

Wees geen passieve toeschouwer in het leven.
Wees betrokken.

Jezus was geen toeschouwer.
Hij was betrokken.
Blijf net zoals Jezus niet afzijdig,
maar dompel je onder in de realiteit van het leven.
Vecht op alle mogelijke manieren
voor het algemeen welzijn,
wees dienaars van de armen,
wees hoofdrolspelers in de revolutie van naastenliefde en dienstbaarheid.
Verzet je tegen de ziekte van oppervlakkig individualisme en consumentisme.

Verwacht niet dat deze missie,
deze opdracht een koud kunstje is!
Maar wacht niet tot morgen
om met jullie durf, energie en creativiteit
mee te werken aan de verandering van de wereld.

Ga verder dan de kleine vriendengroep.
Bouw aan sociale vriendschap die iedereen ten goede komt.
Zoek wegen om sociale vriendschappen tot stand te brengen.

Jullie, de jeugd, jullie zijn geen 'tussentijd'.
Jullie zijn het NU van God,
die wil dat jullie leven goede resultaten boekt.

(Want het is door te geven dat we ontvangen.
De beste manier om een goede toekomst voor te bereiden,
is om het heden te beleven
zo goed als we kunnen,
met toewijding en generositeit.)
naar Christus leeft, 169-178

Op het logo van de synode
zien we nadrukkelijk
armen en handen
wijd(s) uitgestrekt in de lucht!

12



Met handen in de zakken.
-met een passief leven-
bereiken we niets...

We kijken naar een reclameboodschap voor werktuigen.
De beste werktuigen dienen tot niets
als er geen handen zijn die ermee aan de slag gaan.
Niet passief afwachten, maar DOEN
is ook wat ons TE DOEN STAAT.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yn4KvE37eWQ&feature=youtu.be>



13

Jezus met open handen in de voederbak

Keek je al eens goed
naar een pasgeboren baby?
Een pasgeboren baby
heeft al een grijppreflex.
Zijn handjes zijn tot vuistjes gebald,
en gaan pas heel even open
als men over de rug
van zijn handje strijkt.
Pas rond het einde van de derde maand
zijn de handjes meestal écht open.

Of ook:
baby's slapen zo vaak
met de handen boven het hoofd.
Als hebben ze 'de ritoverwinning behaald'.
Handen als een zegeteken in de lucht!
Bij baby's slaat het
op een ontspannen houding.
Men noemt het
ook wel eens 'de hoerahouding'.

Al eens goed gelet op hoe een Jezuskind
meestal in de kribbe, de voederbak
ligt afgebeeld?

Met de armen ietwat in de lucht
en vooral met open armen

en met **wijd open handen.**

Geen normale houding dus
bij een pasgeboren baby.

Trouwens, diezelfde Jezus
zal met wijds open armen en handen
sterven aan een kruis.
Het teken van een vriend
die tot het uiterste is gegaan.



De geboorte van Jezus uit evangelie volgens Lucas
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren,
werd het kind geboren.
Het was Maria's eerste kind, een jongen.
Maria wikkelde hem in een doek,
en legde hem in een voerbak voor de dieren.
Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem.
Ze pasten buiten op hun schapen.
Opeens stond er een engel tussen de herders,
en het licht van God straalde om hen heen.
De herders werden bang.
Maar de engel zei:
'Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws.
Het hele volk zal daar blij mee zijn.
Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer.
Hij is geboren in Betlehem, de stad van David.
En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.'
En plotseling was erbij de engel een hele groep engelen.
Ze eerden God en zeiden:
'Alle eer aan God in de hemel.'

En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.'
Bijbel in Gewone Taal, 2014

Onmiddellijk gevolgd door (tot 1.50)
https://www.youtube.com/watch?v=IFDgQQnYt_I

zegenwens kruisteken

15

“Beste jongeren,
jullie zijn het heden,
-het nu van God-
wees een stralende toekomst.”

“Je persoonlijkheid is belangrijker dan wat dan ook.
Het dient je tot niets om veel te hebben
of om je anders voor te doen dan je bent.
Je kunt ertoe komen te zijn
wie God, je Schepper, weet dat je bent,
als je erkent dat je tot iets groots bent geroepen” (107)
pauz Franciscus