

Verloop doopliturgie in Grimbergen

Verwelkoming

Aanvraag van het doopsel

Je kindje laten dopen betekent je kindje laten opnemen in de grote familie van de christenen. Bij deze opname in de Kerk hoort een engagement. Je belooft om je kindje gelovig op te voeden én steeds de liefde voorop te stellen: God en de naaste liefhebben naar Jezus' voorbeeld. De ouders mogen hiervoor rekenen op de steun van de meter en de peter.

Naamgeving

Elke mens krijgt vanaf zijn geboorte een naam. Deze is zorgvuldig gekozen door de ouders en/of familie. Deze naam zal voortaan geschreven staan in de palm van Gods hand.

Ondervraging en engagement van de ouders en meter/peter

Bekruising

Het teken van de christenen is het kruisteken. Daarom geven we de dopeling ook een kruisje op het voorhoofd met de woorden "God zegene en beware je".

Schriftlezing en homilie

De Bijbel als verhaal van God en de mensen is bevrijdend nieuws voor onze wereld. Aan de hand van een Bijbellezing wordt de diepere betekenis van het doopsel toegelicht.

Voorbeden

We bidden in het bijzonder voor onze dopeling.

Exorcismegebed

We zijn allemaal geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Als vrije wezens heeft God ons geschapen. Jezus heeft ons getoond waarin de ware vrijheid bestaat: niet jezelf maar de ander op de eerste plaats stellen. Uit onszelf zijn we hier niet toe in staat. Spontaan kijken we eerst naar onszelf en pas daarna naar de ander. Jezus wil dit Beeld van God in ons herstellen en ons tot tempel maken van de heilige Geest.

Handoplegging

De handoplegging is een heel oud gebaar. Het is een teken van zegen. Jezus legt mensen de handen op en raakt hen aan om hen te laten voelen dat Hij met hen begaan is. Jezus wil mensen laten voelen dat God hen kent en voor hen zorgt. Gods zorg is voor deze kinderen zichtbaar en voelbaar in de zorg van hun ouders, meter en peter.

Aanroeping van Gods Geest over het water

Via het doopwater word je binnengeleid in het nieuwe leven: het goddelijk leven. Op het moment van het doopsel zegt God de Vader tot de dopeling 'ook jij bent mijn geliefde zoon of dochter in wie ik heel veel vreugde vind'.

Geloofsbelijdenis

We belijden ons geloof in Vader, Zoon en heilige Geest, in wiens naam het kindje wordt gedoopt en opgenomen in de katholieke kerk.

De doop

De ouders komen met hun kindje dichtbij de doopvont staan.

Zalving met H. Chrisma

Net na het doopsel met water vindt de zalving met H. Chrisma plaats. Het woordje Chrisma verwijst naar Christus dat betekent: Gezalfde. Op het moment van ons doopsel zijn we ook gezalfden, net zoals Jezus. Het doopkind hoort nu nog meer bij ons en bij God.

Overhandiging van de doopkaars

We ontsteken de doopkaars aan de paaskaars: het vreugdevuur van Pasen. We willen onze kinderen tot paasmensen laten opgroeien, mensen die vertrouwen hebben in het leven, die hun leven op Jezus bouwen, die kunnen beminnen en zich door anderen kunnen laten beminnen.

Effeta

De voorganger raakt kort de oren en de mond aan van het doopkind. Net zoals Jezus de oren opende en de tong losmaakte van wie niet kon spreken, stellen we deze symbolische handelingen opdat het doopkind steeds oor heeft voor het goede waartoe God oproept en steeds bemoedigend en liefdevol naar de mensen toe treedt.

Onze Vader & Weesgegroet

Zegen en zending

De doopviering wordt afgesloten met een zegenmoment. Eerst worden de ouders met de dopeling gezegend, vervolgens alle andere aanwezigen.

Inschrijving in het doopregister