

Beste catechist,  
Beste jongerenbegeleider,

Helaas zal zelfs het Toch Licht!-alternatief niet kunnen doorgaan. We bewonderen je enthousiasme en inzet om telkens het onderste uit de kan te willen halen! Chapeau!

We hebben met onze diensten naar een alternatief gezocht. Bekijk het **filmpje** op [www.tochlicht.ijd.be](http://www.tochlicht.ijd.be), waarin we jou in minder dan 1 minuut ons idee voorstellen.

In deze donkere tijden willen we tóch hoopvol zijn en blijven en dit vooral ook uitdragen. Daag daarom de jongeren uit om een **poster** (zie bijlage) die ze zelf eventueel kunnen versieren, aan hun raam te hangen om hun engagement naar de buitenwereld te tonen. Wie daarnaast kaarsjes voor het raam zet, of zelfs tóch op de geplande avond in de gezinsbubbel met een zelf geknutselde lampion op zoek gaat naar de andere huizen met deze poster, kan dan **toch licht** ervaren.

Stuur je ons ook een foto of filmpje van de poster aan jouw raam en de andere ramen in je parochie? Dan kunnen we daar een verzameling van maken!

Natuurlijk kan je ook de tips uit de voorbereidende activiteit nog steeds aanbevelen: kaartjes en brieven schrijven voor burens, ouderen, grootouders, filmpjes maken met zitgymoefeningen of dansjes voor bewoners van zorgcentra... Je mag je naasten nog steeds op afstand nabij zijn!

Heel veel succes,  
warme groeten,

Ria en Els  
Dienst parochiecatechese en gezinspastoraal

Tom en Mariet  
IJD Hasselt