

Goede vrienden,

Nu we langzaam uit de coronacrisis kruipen, met nog steeds de onzekerheid of we geen nieuwe opstoot moeten verwachten in afwachting van een vaccin voor iedereen, richt ik mij tot ieder van jullie.

We hebben allemaal vreemde maanden achter de rug. En we weten nog niet wat ons te wachten staat. Al snel na de bisschopswijding op 23 februari ben ik ook opgesloten 'in mijn kot'. Er was nochtans een mooi plan uitgetekend om alle dekenaten te bezoeken en vele ontmoetingen te hebben, maar corona heeft er een stokje voor gestoken. Dat betekent niet dat we hebben stil gezeten. Het heeft mij de kans gegeven om met medewerkers uitvoerige gesprekken te hebben en om via Kerknet verbonden te zijn met zovelen.

Vandaag kan ik de eerste resultaten tonen van dat overleg in enkele **benoemingen** en **herschikkingen** in de diocesane beleidsstructuur, die ingaan op 1 september bij het begin van het nieuwe werkjaar. Ze zijn een eerste en voor mij noodzakelijke stap in het ontwikkelen van een beleid.

Ik ben blij dat diaken Geert De Cubber de bisschopsraad komt versterken als gedelegeerde voor catechese, jeugd- en gezinsspastoraal. Het is een belangrijk vicariaat voor de toekomst van onze kerkgemeenschap. Ongetwijfeld is zijn vertrek bij Tertio een groot verlies. Ik hoop dat een goede vervanger kan gevonden worden.

In het najaar wil ik verder nadenken over een **toekomstvisie voor ons bisdom** die ik in februari wil presenteren. Ik hoop echt van ganser harte om dat te kunnen doen vanuit en doorheen de vele contacten en ontmoetingen in de dekenaten en de nieuwe parochies, in de voorzieningen, met de religieuzen, in de diaconale projecten en in de onderwijsinstellingen. Er staan vele afspraken gepland in mijn agenda vanaf half augustus. Hopelijk kunnen we ze, in een of andere vorm, waarmaken. Ik kijk er zo hard naar uit.

Vele mensen zoeken contact met mij. Graag zou ik op alle vragen ingaan. Ik houd zielsveel van het gesprek en de ontmoeting met mensen. Maar onze tijd is beperkt. Mijn excuses voor de briefschrijvers, mailers of bellers die ik de voorbije maanden in de kou heb laten staan. Mede daarom heb ik een **secretaris** benoemd in de persoon van Peter Malfliet. Hij zal mij verder helpen in het maken van afspraken en opvolgen van mails. Het mailadres sec.bisschop@bisdomgent.be leest hij mee en het is de beste weg om een reactie of een afspraak te krijgen.

Ik ontdek gaandeweg een mooie diocesane kerkgemeenschap met zovele geëngageerde mensen. Ik ben jullie daar allemaal zeer dankbaar voor. Een 'lockdown' is nog iets anders dan 'vakantie'. Dus wens ik jullie van ganser harte wat echte en hopelijk onbezorgde vakantietijd de komende zomermaanden.

Met de beste groeten,

Bisschop Lode