



Antwerpen, mei 2012

### ***“Van Pasen over Pinksteren naar vandaag”***

Broeders en zusters,

Vijftig dagen na Pasen vieren we het feest van Pinksteren. Pasen: feest van Jezus die opstaat uit het graf. Pinksteren: feest van de Geest die neerdaalt over de apostelen. Twee liturgische feesten, die echter geheel met elkaar verbonden zijn. Wanneer ik de evangelielezing voor een vormselviering zelf mag kiezen, gaat mijn voorkeur naar het evangelie van Johannes. Op de avond van Pasen verschijnt Jezus aan de leerlingen. Hij wenst hun vrede en zendt hen uit: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.” En dan komt het: “Na deze woorden ademde Hij over hen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’” (Johannes 20,21-22). Dat is Pasen en Pinksteren op één dag samen, in één gebeuren. De Geest van Pinksteren is de adem van de Verrezen Jezus. Op deze nieuwe adem staat geen grens van tijd en ruimte. Nog steeds ademt de Verrezen Heer over zijn leerlingen, met de woorden: “Ontvang de heilige Geest.” Zijn Geest is de adem van onze kerkgemeenschap.

In ons bisdom hebben we een gespreksronde gevoerd over zeven pastorale knooppunten. De ingezonden antwoorden op deze zeven knooppunten worden nu verwerkt door schrijfgroepen. Ze moeten de basis vormen voor de visietekst die we op 20 en 21 oktober van dit jaar willen voorstellen. In deze visietekst zullen een aantal concrete werkpunten en opdrachten voor de komende vijf jaar worden voorgesteld. Toch weten we: zelfs de beste plannen en projecten maken geen kans, als ze niet gedragen worden door de adem van Gods Geest. Wat onze kerkgemeenschap in de eerste plaats nodig heeft, kan niet uit een visietekst of uit een werkgroep komen. Dat kan alleen van Jezus komen: de adem van Pasen, de kracht van zijn Geest. De komst van de Geest hebben we echter niet zelf in de hand. We kunnen ernaar verlangen, erop hopen en ervoor bidden. “Kom, heilige Geest”: het is misschien het kortste maar meest beslissende gebed dat onze kerkgemeenschap vandaag nodig heeft.

In het weekend van 20 en 21 oktober zullen we ons driejarig project 'Kerk onder Stroom. (4)50 jaar bisdom Antwerpen' feestelijk afronden. Op zaterdag 20 oktober zullen we de visietekst met werkpunten en opdrachten voor de komende vijf jaar voorstellen aan een brede kring van medewerkers. Op zondag 21 oktober houden we in Antwerpen een groots familiefeest voor de gelovigen van ons bisdom. Al wie zich met ons bisdom verbonden voelt, zal welkom zijn: groot of klein, jong of oud, geëngageerde medewerker of geïnteresseerde toeschouwer. De nodige informatie over deze feestelijke slotdag wordt nog voor de zomervakantie verspreid. Je kunt ook steeds terecht op de website [www.kerkonderstroom.be](http://www.kerkonderstroom.be). Dank om zondag 21 oktober nu al met grote letters in uw agenda in te schrijven! Ik hoop dat deze dag voor ons bisdom een dag van verbondenheid en vooral van begeestering mag worden. Plannen kunnen we maken, maar de Geest moeten we ontvangen. Hij moet ons de woorden en gebaren van Jezus in herinnering brengen. Want daarover gaat het: dat wij leerlingen en getuigen van Jezus zouden blijven.

A handwritten signature in dark ink, reading "John Bonny". The signature is written in a cursive style with a small cross symbol to the left of the first letter.

Bisschop van Antwerpen