



Met een zuiver hartö Brief voor de vasten 2011

Broeders en zusters,

Wereldwijd beginnen christenen op Aswoensdag aan de jaarlijkse vasten- of veertigdagentijd. Die tijd heeft alles met hun geloof te maken. Het is een tijd om blij mee te zijn, zoals de prelatie van de veertigdagentijd zegt: want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toelief op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren.

De veertigdagentijd heeft een doel: dat we ons met een zuiver hart op het paasfeest voorbereiden. Een zuiver hart hebben we inderdaad niet zomaar. Hoe meer levenservaring, hoe beter we dat beseffen. Veel kan ons hart bezwaren of vertroebelen, al laten we dat niet gemakkelijk blijken. Vaak lijkt ons hart op het icoontje prullenbak van ons computerscherm. Er is veel in achtergebleven wat nog niet definitief verwijderd is. We blijven oude ervaringen of ongepaste boodschappen meesleuren als overvloedige ballast. Toch is er een groot verschil. De prullenbak van ons hart is moeilijker leeg te maken dan de prullenbak van onze computer! We hebben geen toets of click om zomaar het geheugen van ons hart te ledigen. Een hart weer zuiver maken vraagt tijd en geduld. Soms hebben we daarvoor de hulp van anderen nodig: de hulp van een psycholoog, van een familielid, van een vriend of een attente collega. Ook de veertigdagentijd wil ons daarbij helpen. Met een hart als een volle prullenbak is het immers moeilijk Pasen vieren.

In het eeuwenoude spoor van de Bijbelse ervaring geeft de veertigdagentijd ons drie opdrachten mee: Dit is een tijd van meer toelief op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Dit zijn geen vastenpuntjes voor kleine kinderen! Het zijn uitdagingen voor volwassen christenen die willen groeien in het geloof, ongeacht hun leeftijd. Hoe kan ik het gebed in mijn leven een ruimere plaats geven? Wie zijn de personen uit mijn dichte of verre kring die van mij een grotere aandacht mogen verwachten? Aan welk sacrament kan ik mijn trouw versterken: aan mijn doopsel, aan mijn vormsel, aan mijn huwelijk, aan mijn priesterwijding, aan de eucharistie of aan de biecht? In elk van deze sacramenten wacht Jezus op ons. In elk van deze sacramenten wil Hij ons ontmoeten als de verzezen Heer.

Wanneer moslims aan de ramadan beginnen, kun je er niet naast kijken. De ramadan staat er, voor hen en voor de samenleving, als een religieus en sociaal gebeuren. Staat onze veertigdagentijd er ook? Een meisje vroeg haar juf van godsdienst: De vasten, is dat iets zoals de ramadan? Blijkbaar wist het meisje beter wat de ramadan voor moslims is, dan de veertigdagentijd voor christenen. Ook de veertigdagentijd mag er staan, als een religieus en sociaal gebeuren voor christenen. Niet door er publiciteit voor te maken, maar door te doen waar we voor staan. De toekomst van onze christelijke geloofsgemeenschap zal in de eerste plaats van onszelf afhangen. Wat maken we van ons doopsel? Hoe willen wij als christelijke gemeenschap in onze samenleving aanwezig zijn? Ook daarover doet de veertigdagentijd ons nadenken.

Ik wens je een vruchtbare tocht van veertig dagen naar Pasen. Wil je elke dag van de veertigdagentijd een steuntje in de rug of een aanzet tot bezinning, dan kan je best surfen naar

www.laatjeonderdompelen.be.

+ *Johnan Bonny*

Bisschop van Antwerpen