

boekje aan waarin de structuur van de uitvaartliturgie wordt weergegeven, suggesties voor Schriftlezingen en van bezinnings teksten waaruit de familie eventueel een keuze kan maken. De persoonlijke inbreng wordt altijd vooraf met de voorganger besproken.

Aanvragen uitvaart

Alle aanvragen dienen te gebeuren via een centraal nummer per parochie dat terug te vinden is op de website van de parochie. Bij het vastleggen van datum, uur en kerk wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van voorganger, hulppersoneel, organist, enz. Pas na uitdrukkelijke bevestiging door de verantwoordelijke die de uitvaartkalender bijhoudt, kan het overlijdensbericht gedrukt worden.

De **familie** kan zelf de aanvraag doen. Anders zorgt de **uitvaartverzorger** hiervoor. Nadat de uitvaartverzorger de nodige gegevens gemaïld heeft naar het secretariaat neemt de voorganger contact met de familie voor een rouwbezoek.

Parochiale gedachtenisviering

In de zondagse eucharistie bidt de gemeenschap voor uw dierbaar familielid. De **gedachtenisviering** gaat door in de eucharistie meestal op de *derde zondag van de maand volgend op de maand* van de uitvaart. Deze gedachtenisviering wordt ook best op het overlijdensbericht geplaatst. De data van de gedachtenisvieringen zijn op de website bekend.

De geliefde die gestorven is, verdwijnt niet zomaar uit ons leven. Indien u dat wenst, kan u later ook intenties bij de eucharistie aanvragen. De overledene wordt dan speciaal herdacht en genoemd. Door deze eucha-

ristie mee te vieren getuigt de familie van haar geloof en hoop dat de overledene verder leeft in de gemeenschap met de Heer.

Met **Allerzielen** worden alle overledenen van het voorbije jaar herdacht tijdens een viering. Met Allerheiligen of Allerzielen worden de families uitgenodigd om het gedachteniskruisje aansluitend af te halen en mee te nemen naar huis.

Rooms Katholieke Kerk
Dekenaat Zottegem

Info bij het aanvragen



Parochies:

Parochie Brakel Lierde

Zie: www.parochiebrakellierde.be

Parochie Heilige Livinus

Herzele Sint-Lievens-Houtem

Zie: www.parochieherzelehoutem.be

Parochie Heilige Bartholomeus

Geraardsbergen

Zie: www.kerkingeraardsbergen.be

Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus

Zottegem

Zie: www.parochiezottegem.be

v.u. Emmanuel Vidts, pastoor
Deken Zottegem
Kasteelstraat 18 – 9620 Zottegem

Brochure 202401

Rooms Katholieke Kerk
Dekenaat Zottegem

DE KERKELIJKE UITVAART



INFORMATIEBROCHURE

“Het water dat Ik geef, zal in u een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.” Jo 4,14

Bij het overlijden van een dierbaar familie-lid ervaren we de grens van het leven. We moeten afscheid nemen en we willen nog zoveel zeggen. Afscheid nemen roept wellicht vele vragen en gevoelens op.

De kerkgemeenschap wil u nabij zijn met haar boodschap: “*De Heer gaat zorgzaam om met elk van ons. Hij laat onze overledene niet los. De dood is niet het definitieve einde. Omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, geloven we dat ook wij eens verrijzen met Hem.*”

Juist vanuit dit paasgeloof wil de parochiegemeenschap u troost en hoop bieden in begeleiding en in gebed.

Met deze folder willen we u informeren betreffende een **kerkelijke uitvaart**.

De uitvaartliturgie

Vanuit haar *geloof in de verrijzenis van Christus* wil de kerkgemeenschap de gestorvene in de overgang naar een nieuw leven begeleiden en hem of haar toevertrouwen aan de zorg van de Heer, die verder reikt dan de onze.

De uitvaartliturgie is dan ook het moment waarop de overledene de laatste keer binnengebracht wordt in de kerk. De eerste keer gebeurde dit bij het doopsel. Ook nu wordt naar dit doopsel door verschillende symbolen verwezen. Zo is er de centrale plaats van de *paaskaars* vlakbij het lichaam van de overledene; het *doopwater*

waarmee de kist wordt besprenkeld tijdens de eigenlijke afscheidsliturgie; de *bewieroking* waarmee het lichaam van de overledene wordt geëerd als tempel van de heilige Geest; het *kruisbeeld* en het *evangelieboek*.

Uitvaart in woord- en gebedsdienst of met eucharistie?

In regel heeft een uitvaart plaats in een woord- en gebedsdienst. De familie die een uitvaart wenst in een eucharistieviering kan dit vragen, wanneer ook een van de priesters beschikbaar is.

De parochiegemeenschap besteedt evenveel zorg aan de uitvaart met woord- en gebedsdienst als aan de uitvaart met eucharistie. Een viering met woord- en gebedsdienst is een volwaardige vorm van liturgie. Het is ook niet nieuw. De traditie van de kerk heeft altijd een grote verscheidenheid van gebedssamenkomsten gekend. In de wereldkerk is het vieren van de eucharistie bij de uitvaart trouwens eerder zelden het geval.

De vraag “*wat past het best bij onze geloofssituatie?*” kan wellicht helpen bij het maken van een keuze. Het is aan de voorganger om samen met de familie deze keuze te maken. Deze keuze wordt altijd *besproken tijdens het rouwbezoek van de voorganger*.

Begraven of cremeren

De uitvaartliturgie wordt gevierd voorafgaand aan de begrafenis of crematie. We nemen afscheid van de overledene vóór we hem of haar definitief uit handen geven. Het begraven van de doden verwijst als gebruik naar Jezus Christus zelf. Sterven is sterven-met-Christus, met Hem begraven worden om ook met Hem te verrijzen. Door de doop met Christus verbonden, volgen christenen de weg die de gekruisigde Heer ook is gegaan, tot in en over de dood. De symboliek is rijk. Aansluitend op de uitvaartliturgie gaat de voorganger als het mogelijk is ook mee naar het kerkhof voor een laatste gebed aldaar.

Al heel wat jaren heeft *crematie* ingang gevonden. Na de uitvaartliturgie in de kerk ga je als familie en nabestaanden naar het crematorium. We begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is. Indien de dienst toch met de urne gebeurt, spreken we van *gedachtenisliturgie*.

Inbreng vanwege de familie

De uitvaartliturgie heeft een weloverwogen structuur en reikt woorden en gebaren van troost en hoop aan. Een goede keuze uit Schriftteksten en gebeden maakt de viering aansprekend.

De familie kan een eigen inbreng doen. Persoonlijke inbreng is mogelijk bij de keuze van de Schriftteksten, de voorbede, een bezinningstekst, een toespraak. De parochiegemeenschap biedt de familie een