



God,
Vader mogen wij U noemen
omdat U over ons waakt met uw alziende en barmhartige blik.
Wil U het lijden, de pijn en de angst aantrekken
van uw volk onderweg met hun vragen en hoop.
Leg uw hand zegenend en genezend op het hoofd van alle zieken -
Wees hoeksteen van de hoop van allen die zich wenden tot U -
Geef kracht en moed aan de mensen die vechten tegen het virus -
Wees hun geliefden en naasten nabij in hun vragen en ontzetting -
Sterk al onze leerlingen, ouders, personeel, directies, bestuurders op de weg
doorheen deze crisis, naar een toekomst
waar we U blijvend willen danken
voor uw nabijheid
als onze Vader.
Amen.
Jurgen Mettepenningen

Bidden we om kracht voor hen die ziek zijn.
Bidden we om sterkte voor hen die rouwen.
Bidden we om moed voor de vele hulpverleners.

Bidden we om kracht voor hen die eenzaam zijn.
Bidden we om sterkte voor hen die hun werk dreigen te verliezen.
Bidden we om moed voor de politieke verantwoordelijken in ons land.

Bidden we om kracht voor hen die angstig zijn.
Bidden we om sterkte voor hen die geen hoop meer hebben.
Bidden we om moed voor allen die werkzaam zijn in het onderwijs.

Bidden we om kracht voor hen die in woon- en zorgcentra verblijven.
Bidden we om sterkte voor hen die werkzaam zijn in de uitvaartsector.
Bidden we om moed voor allen die vertrouwen op God

Birger Dassonneville

"Wat voor soort moeilijkheden we ook hebben en hoe pijnlijk een ervaring ook is;
als we onze hoop verliezen, is dat onze echte ramp."

Dalai Lama

Een gebed van Erik Galle

Ik geloof met heel mijn hart
dat Gij, God, in deze moeilijke tijden
zo dicht bij ons zijt,
dat wij U niet kunnen zien.

Het zit in uw DNA
altijd weer geraakt te worden
door het lijden
van ieder mens.
Onbewogen kunnen blijven
is U niet gegeven.

Een vreemd gebrek is dat,
dat ons de zekerheid schenkt
dat het uw armen zijn
die wij vermoeden
om ons heen.

Onze onmacht heft Gij niet op.
Gij vult ze met uw nabijheid.
Gij zwijgt niet,
Gij zoent ons.

Sinds uw Zoon
op zijn eentje
zijn kruis droeg,
hebt Gij gezworen
dat dit nooit meer zo zal zijn.

In elk kruis van eenzaamheid,
van afscheid nemen,
van onmogelijke vragen,
van verwarring,
van slapeloosheid,
van koorts,
van dood,
verbergt Gij U
tot wij U daarin toelaten.

Gij lost het lijden niet op,
maar uw liefde kan
het niet hebben
dat wij daarin
zonder U zouden zijn.

Erik Galle

<https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/po%C3%ABtisch-gebed-tijden-van-corona>

"Wat voor soort moeilijkheden we ook hebben en hoe pijnlijk een ervaring ook is;
als we onze hoop verliezen, is dat onze echte ramp."

Dalai Lama

*Het moment is aangebroken
om voor elkaar een corona te zijn.
Een lichtkrans dus.*

Zag u al eens een foto van een zonsverduistering? Dat is een fenomeen waarbij de zon achter de maan verdwijnt. De zon wordt dan schijnbaar een zwarte schijf, maar daarrond verschijnt een stralende lichtkrans. Die krans heet – o ironie – een corona.

3

Vandaag ondergaat een groot deel van de wereld een soort maatschappelijke zonsverduistering. Het coronavirus (wetenschappelijke naam: SARS-CoV-2) dat over onze planeet raast, legt het leven stil, maakt mensen bang, leidt tot ziekte en in extreme gevallen zelfs tot de dood. Op enkele weken tijd is onze samenleving ingrijpend veranderd.

...

Hoelang zal deze beproeving duren? We weten het niet. Virologen hopen dat in mei het keerpunt komt.

Zien we ook rond deze zonsverduistering een lichtkrans? Ja, die is er wel degelijk.

*We worden verwarmd door de stralen
van zo veel mensen die zich vandaag inzetten
voor hun medemens.*

...

Laten we nu vooral een corona zijn voor elkaar. Niet het enge virus natuurlijk, maar de lichtkrans. Het is op de duistere momenten dat we elkaars licht kunnen zijn. „Als een licht ben Ik in de wereld gekomen”, zei Christus (Johannes 12, 46) en nu zijn wij geroepen dat licht te versterken. Respecteer de omgangsregels (afstand houden, geen onnodige samenkomsten, handen wassen...) en zoek manieren om er voor elkaar te zijn, zelfs als we fysiek uit elkaars buurt moeten blijven. Zorg goed voor uzelf en voor de ander. Wees solidair en verantwoordelijk. We zijn tot veel in staat, wanneer we kiezen voor elkaar en ons laten leiden door de Geest.”

Luc Vanmaercke, Kerk & Leven, 25 maart 2020

*"Wat voor soort moeilijkheden we ook hebben en hoe pijnlijk een ervaring ook is;
als we onze hoop verliezen, is dat onze echte ramp."*

Dalai Lama

gebedsvideo van paus Franciscus bij de pandemie

Laten we allen samen bidden
voor de zieken,
voor hen die lijden.

Tot uw bescherming nemen we onze toevlucht,
heilige Moeder van God.
Wijs onze smeebeden niet af als we in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
o glorieuze en gezegende Maagd.

Ik dank alle christenen,
alle mannen en vrouwen van goede wil die, allen verenigd, op dit moment bidden,
ongeacht de religieuze traditie waartoe ze behoren.
paus Franciscus

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=gur89keBovM&feature=emb_logo

coronacrisis toont dat het goede woord machtiger is dan het boze

"Er zijn crisismomenten dat woorden
– ook als troost – niet meer helpen.
Met de coronacrisis maken we het omgekeerde mee",
schrijft **Mark Van de Voorde** in een opiniestuk

"Wat voor soort moeilijkheden we ook hebben en hoe pijnlijk een ervaring ook is;
als we onze hoop verliezen, is dat onze echte ramp."

Dalai Lama