

**Ho!
Ho!
Ho!**

Het is weer die tijd van het jaar: gezellige kerstmuziek scandeert door het huis, de kerstboom wordt uitgedost, voeten worden aan het haardvuur gewarmd ... en de IeJeeDee-krant wordt bovengehaald! **Let's get started!**

Eerst en vooral blikken we met een gezonde dosis nostalgie terug op een geslaagde Topdag in Zottegem en kondigen we de geboorte van twee nieuwe Jokri-groepen aan! Maak uitgebreid kennis met Jokri Deinze-Nevele en Jokri Gent-Zuid!

Peter zet ons nadien inhoudelijk op weg en licht de diepere oproep tot heiligheid in ons jaarthema 'Magnifiek' toe. Aansluitend krijgen jullie heet van de naald de eerste impressies van de jongerensynode voorgeschoteld: Mgr. Van Looy, reporting, voor IJD!

Neem ook zeker een kijkje in onze Jokri-bioscoop die enkele filmtips voor jullie klaarstaan heeft. Toch nog niet helemaal voldaan? Snuister dan verder in onze spel- en muziektribune of steek de handen uit de mouwen voor de volgende Jokri-activiteit met ons gebedsvoorstel of overheerlijke kerstrecept! Tot slot vind je op de laatste pagina een overzicht van de activiteiten voor volgend semester.

Hopelijk tot binnenkort!
Veel leesplezier!
De IeJeeDee-redactie



Een MAGNIFIEKE Topdag!

Op **zaterdag 27 oktober 2018** was het eindelijk zover! Zottegem ontving niet minder dan 180 jongeren voor **de enige echte Topdag!** Dat het een topdag was, staat vast! Zomerherinneringen kregen nieuw leven ingeblazen, vriendschapsbanden werden terug wat steviger aangehaald en bovenal: we konden elkaar opnieuw ontmoeten in een geest van spel en gebed! Geniet vooral mee van enkele sfeerbeelden en spot jezelf tussen deze olijke en enthousiaste bende jonggelovigen!

Fotoreportage: © IJD Gent, Ellen Eeckhout



De MAGNIFIEKE eerste ontmoetingsavond van Jokri Deinze-Nevele

Op vrijdagavond 21 september ging in het Bachteluis de eerste ontmoetingsavond door van Jokri Deinze-Nevele. De begeleidingsploeg was goed voorbereid met een gevarieerd programma en de begeleiding kreeg, net op tijd, hun 'flashy' truien met eigen Jokri-logo. Met 8 begeleiders en 6 deelnemers gingen we dus van start.



Na het nuttigen van enkele lekkere croque-monsieurs, leerden we elkaar beter kennen via een ludiek kennismakingsspel. We gooiden met een bol wol naar elkaar en luisterden zo naar ieders achtergrond en dagelijkse bezigheden. Dit wollen spinnenweb illustreerde als geen ander onze verbondenheid: vanaf nu zijn we met elkaar verbonden door te kiezen voor Jokri!

Het jaarthema van IJD – en dus ook van Jokri – is 'Magnifiek', geïnspireerd op de betekenis van Maria binnen onze christelijke geloofscultuur. Dus speelden we het Mariaspel dat de begeleiding aangeleerd kreeg op de Leidraad van IJD. De stenen afbeeldingen uit het Maria-gebed kregen bij afloop een plaatsje in onze 'stille ruimte' die we inrichtten op een kamertje in het Bachteluis.

Het afsluitende bezinningsmoment in onze stille ruimte werd opgeluisterd door Margo op de dwarsfluit. Ook het lied 'Mary did you know' van Pentatonix werd in een kringgesprek besproken. Hierbij gingen we dieper in op de opdracht die Maria kreeg van God en hoe wij ons geroepen

kunnen voelen om het goede te doen in ons dagelijks leven.

Onze deelnemers waren zeer enthousiast en kunnen niet wachten om terug te komen! De begeleiders blikten moe, maar zeer tevreden terug op een geslaagde startactiviteit. Iedereen heeft zin in meer... en we kunnen alleen maar groeien!



Tekst en foto's: Ellen Van de Perre

“We don't go high, we go deep.”

In september 2018 startte Jokri Gent-Zuid haar nieuwe werking op waar christelijke jongeren een thuisbasis vinden om hun geloof te beleven en elkaar te ontmoeten. We vroegen ons af hoe de enthousiaste leden en leidingsploeg het stellen en gingen een kijkje nemen bij begeleiders Charlotte Ingels en Alexander Vermeersch.

Charlotte en Alexander, hoe zouden jullie jullie nieuwe Jokri-groep omschrijven?

(elkaar enthousiast aanvullend): Levendig! Gek! Cool! Sociaal!

C: Ja, eigenlijk zijn onze jongeren echt wel sociaal. We zien hen werkelijk openbloeien, elk op hun eigen tempo. Ze durven nadenken en open vertellen over hun geloofservaring. Ondanks dat het toch steeds spannend is om met een nieuwe groep te starten, leek er een onmiddellijke klik te zijn tussen de leden onderling en ook met de leidingsploeg.

Wat maakt jullie Jokri-groep zo bijzonder?

A: Iedereen is anders, maar dat maakt ons net hetzelfde. Die ingesteldheid voel je echt leven in onze groep. Iedere mens heeft wel een speciaal kantje aan zijn persoonlijkheid; daar waar je het in de maatschappij (op school vaak) moet verbergen, kan je jezelf zijn bij Jokri. Dat speciale en vaak verborgen kantje blijkt voor de maatschappij vaak het geloof te zijn bij onze leden. Hier bij Jokri hoef je niet te kijken welke kanten je wel of niet mag tonen van jezelf. Deze jongeren zoeken iets diepers in het leven. Je wordt hier aanvaard voor wie je bent. Of je nu God zal ontdekken of niet: je zoekt, naar God en naar jezelf, net zoals andere jongeren. “We don't go high, we go deep.”

C: We voelen ook echt de nood om die geloofszoektocht samen te beleven. Zo hadden we het plan om een keer per maand samen te komen, maar ondertussen merken we dat we eigenlijk twee à drie keer per maand samenkomen. (lacht)

Hoe verliep de opstart van Jokri Gent-Zuid?

A: Geweldig! We voorzagen een gevarieerd startprogramma dat zowel kennismakingsspelletjes als bezinningsmomenten omvatte.

C: Ook het samen eten is een “conviviaal” gegeven dat ons dichter naar elkaar deed groeien. Op de eerste activiteit aten we samen frietjes en je merkt gewoon dat dat samen delen in eten en ervaringen een enorme verbondenheid creëert. We hebben eigenlijk een topteam en een zeer enthousiaste groep jongeren, dus het kon niet anders dan een topactiviteit worden. Ik denk wel dat het voor onze jongeren belangrijk is dat er een goed evenwicht is tussen het 'losgehen' in spelletjes en het bezinnend aspect van Jokri.

A: Daar zit echt wel onze sterkte: ik denk dat de spelen de groepsgeest versterken, maar anderzijds zorgen deze spelen – die gelinkt zijn aan evangelieteksten – en de bezinnende momenten er echt voor dat jongeren kunnen nadenken over hun (zoektocht in) geloof. En dat kunnen ze bovendien ook nog eens delen met andere jonggelovigen.

C: We blijven eigenlijk allemaal zoekend, ons hele leven lang. Ook de begeleiders dus. Het is een samen op weg gaan. We begeleiden de jongeren, maar gaan evenzeer met hen op weg.

Jullie hadden een vrij speciale tweede activiteit, kan je daar iets meer over vertellen?

A: Inderdaad, we gingen met onze groep – 12 leden en 5 begeleiders – naar een optreden van Trinity in Kortrijk.

C: Het was echt zalig!

A: Ja, we konden zelfs een foto nemen met de leadzanger van de groep (cf. foto). En nog specialer: een van onze leden was jarig die dag, dus vertelden we dat aan de band vlak voor ze zouden optreden. Trinity vond het dan ook leuk om tijdens het concert de jarige even 'in the picture' te plaatsen. Het was een heel mooie avond voor onze groep!

Jokri Gent-Zuid lijkt alvast goed gestart: een verhaal dat ongetwijfeld nog een groots vervolg krijgt!



Interview: Ellen Eeckhout
Foto: © Jokri Gent-Zuid

Ik? Heilig?



Deze vraag stellen, is ze beantwoorden. Wat mezelf betreft: ik dacht het niet! Ik zie mezelf niet als bijzonder vroom of devoot. Ik probeer wel te doen wat goed is, maar dat lukt lang niet altijd. Ik kan zelfs gemakkelijk een lijstje maken van mijn onvolkomenheden. En wie weet wat mijn echtgenote nog zou toevoegen, of mijn kinderen, of - godbetert! - mijn collega's...? Mirakels zijn er door mij ook nog niet verricht. Al zou ik het soms wel hopen! Heldendaden al evenmin. En last but not least: ik ben nog niet dood. En laat dat nu ook een voorwaarde zijn om door de Kerk heilig verklaard te kunnen worden.

Tenminste, zo dacht ik erover tot ik de mooie brief van paus Franciscus te lezen kreeg over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld en in het leven van elke dag. "Elke mens is geroepen tot heiligheid en elk langs zijn eigen weg," dat is de baseline van zijn tekst. En al vlug valt dan het favoriete begrip van deze paus: "Elke gelovige moet zijn of haar weg onderscheiden." Dat was ook het sleutelbegrip op de bisschoppensynode over jongeren.

En neen, groeien naar heiligheid is niet allereerst een zaak van grote heldendaden. "De heiligheid waartoe de Heer je roept, zal groeien doorheen kleine gebaren." Of nog: "We zijn allemaal geroepen om heiligen te worden door liefdevol te leven en een persoonlijke getuigenis te geven in alles wat we doen, op de plaats waar we zijn." En als het niet altijd lukt - zoals bij mij dus overduidelijk het geval is! - "richt dan in al je broosheid je blik op de Heer," zegt de paus. "En laat je vooral niet ontmoedigen!"

Bij IJD staat dit werkjaar Maria centraal. Zij was een eenvoudige, gelovige, jonge vrouw uit een dorpje van niets in Galilea. En uitgerekend zij werd geroepen tot grootse dingen. Met haar gaan we op weg, bewust van onze broosheid en onvolmaaktheid, maar geroepen tot heiligheid. Wat een vreugde om te mogen leven vanuit zo'n MAGNIFIEK geloof!

Peter

De Warmste Week

Ook dit werkjaar zet IJD de schouders onder de Warmste Week. Al onze acties zijn ten voordele van **Downsyndroom Vlaanderen**. Deze vrijwilligersvereniging biedt advies, ondersteuning en informatie rond alle aspecten van het leven met downsyndroom. Als geen ander weet DSV welke mooie maar ook soms minder evidente kanten verbonden zijn met het leven met downsyndroom, omdat ze bestaat uit ervaringsdeskundigen. Als ouders van kinderen met downsyndroom hebben ze zich verenigd en willen ze nu iedereen die begaan is met mensen met downsyndroom helpen. Meer weten? Neem een kijkje op www.downsyndroom.eu

Je kan onze actie steunen door **warme wintersokken** (maat 35-38 en 39-42) of **adventskaarsen** te kopen. Voor de sokkenactie kan je kiezen tussen twee ontwerpen: één ontwerp verwijzend naar een Bijbelcitaat ('Uw Woord is een lamp voor mijn voet') en één ontwerp verwijzend naar de ark van Noah. Je kan de sokken van jouw voorkeur bestellen door een mailtje te sturen naar anneleen.allaert@ijd.be. Vergeet zeker je ontwerpvoorkeur en je maat niet door te geven.

Net als de vorige jaren zal IJD het ingezamelde geld aan *Music For Life* overhandigen. Zin om mee te gaan? Grijp je IJD-trui en trek je actiesokken aan om **op 19 december 2018 om 13.45u** vanuit Gent-Dampoort naar het provinciaal domein Puyenbroeck af te zakken!



VERBIND DE IJD'ER MET HET JUISTE PAAR VOETEN!

"Wij, de Kerk, moeten jongeren een kwalitatief rijker leven aanreiken."

Van 3 tot 28 oktober 2018 verzamelden niet minder dan driehonderd bisschoppen, kardinalen, religieuzen en jongeren in het Vaticaan voor de jongerensynode. Vier weken lang gingen ze er met elkaar in gesprek over het thema 'Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping'. Ook de Gentse bisschop Luc Van Looy trok op uitnodiging van paus Franciscus naar Rome. Wij vroegen hem bij zijn terugkeer naar België wat zo'n synode nu inhoudt, waarom de paus ze organiseert en welk belang deze synode voor ons, jongeren, heeft.

"Synode, excuse me, please?!"

"Een synode is een bijeenkomst van bisschoppen over de hele wereld – op vraag van de paus – om na te denken over diverse wereldlijke en kerkelijke thema's. Een synode valt echter niet te herleiden tot deze ene bijeenkomst, het omvat een heel proces. Het woord zelf – 'synode' – betekent dan ook 'samen op weg gaan'."

Dat een synode een heel proces is, blijkt uit de verschillende stappen die men het afgelopen jaar ondernomen heeft. De jongerensynode vond immers haar aanvang in een enquête met vragen over de huidige situatie van jongeren in de wereld en in de Kerk. Deze werd een jaar voor de eigenlijke synode in oktober over heel de wereld gelanceerd. Ook in België kon de enquête op veel bijval rekenen onder de stempel 'Hello Pope'. De volgende stap in het proces betrof de presynode – georganiseerd van 19 tot 24 maart 2018 – in Rome. Voor het eerst in de geschiedenis werd zo'n presynode samengeroepen met als doel om de doelgroep – de jongeren – zelf aan het woord te laten. Paus Franciscus luisterde er gedurende zes dagen naar vertegenwoordigers van de jonge Kerk, waaronder ook Annelien Boone (directeur van IJD) die de Europese Kerk mocht vertegenwoordigen. De verkregen informatie – uit de enquêtes en de gesprekken op de presynode – werden vervolgens gebundeld in een document – 'Instrumentum Laboris' – waarmee men dan aan de slag kon op de jongerensynode in oktober.

Tijdens de **eigenlijke synode** verwerkten bisschoppen, religieuzen en jongeren dit document vol vragen, zorgen, uitdagingen en aandachtspunten in gespreksgroepen om scherp te stellen op (1) wat nu precies de plaats van jongeren in de Kerk vandaag is en (2) hoe de Kerk kan bijdragen tot de groeiende geloofsidentiteit van jongeren.



Maar waarom wij, jongeren?

"Deze synode ging over jongeren en roeping. Maar hoe komen we nu bij dit thema? Deze keuze is niet toevallig, jongeren liggen paus Franciscus nauw aan het hart: 'I wanted you to be the centre of attention, because you are in my heart.' (brief van paus Franciscus aan alle jonge mensen)"

En waarom spreken over roeping? "Roeping mogen we hier niet in de nauwe zin bekijken, namelijk in de zin van de aloude keuze tussen een religieuze of priesterroeping enerzijds en de keuze voor een huwelijk en

gezin anderzijds. Steeds meer jongeren en jongvolwassenen stellen zich de vraag waartoe hun christelijk geloof hen nu oproept in de concrete vormgeving van hun leven. Daarom vonden we het belangrijk om de christelijke roeping onder de loep te nemen. Elkeen is door God geschapen en dus ook geroepen om zoals Christus ten dienste te staan. Twee woorden die geregeld terugkomen wanneer we over 'roeping' spreken zijn 'onderscheiding' en 'begeleiding'. 'Onderscheiden' betekent nagaan wat nu de juiste weg is om je roeping waar te maken in je leven.



'Begeleiden' betekent op weg gaan met jongeren van waar zij op dat moment staan in hun leven. Wij, de Kerk, hebben de zorg om jonge mensen te begeleiden – vanop welke positie ze ook vertrekken – en hen een kwalitatief rijker leven aan te reiken."

De invloed voor jonggelovigen

"Het feit dat jongeren gelijkwaardig konden spreken tijdens deze synode wijst onmiddellijk op één van de voornaamste conclusies ervan: jonge mensen zijn niet zomaar een onderdeel of object van de Kerk. We zijn ons ervan bewust dat ze een volwaardig lid zijn, zodanig dat we kunnen zeggen dat er op deze kerkvergadering veel nagedacht werd over hoe de Kerk vandaag in de wereld aanwezig kan zijn. De aandacht van de deelnemers ging hierbij steeds uit naar de situatie van de jongeren in de verschillende contexten waar deze leven. Wat verwacht het geheel van de Kerk nu van deze synode? Dat jongeren meer ingeschakeld zullen worden in de parochies, dat ze verantwoordelijkheid zullen krijgen in de parochie. Daaruit voortvloeiend kan er ook besloten worden dat er een bijzondere aandacht moet gaan naar vorming voor mensen die in de jeugdpastoraal werken. Deze mensen moeten bekwaam en gevormd zijn, want zij gaan op weg met onze jonge Kerk.

Aanwezig zijn voor jongeren, zoals ook paus Franciscus aanwezig was op de synode, daar komt het op aan. Zijn aanwezigheid bij de plenaire vergaderingen en de manier waarop hij ons verwelkomde voor de vergaderingen, heeft zeker een stempel gedrukt op de algemene sfeer van de synode. Als een broer was hij bij iedereen aanwezig met zijn vriendelijkheid. Tijdens de vergadering kwam hij evenwel niet tussen. Hij luisterde aandachtig en noteerde. Zo moeten wij ook jonggelovigen verwelkomen met een brede glimlach, luisteren naar wat jongeren bezighoudt aan zinvragen, met hen op weg gaan zonder hen hun weg voor te schrijven.

Paus Franciscus was duidelijk in zijn slotboodschap: het werk dat we hier gedaan hebben was kostbaar, maar nu komt het erop aan de daad bij het woord te voegen. We moeten ervoor zorgen dat deze tekst de onze wordt, diep in onszelf."

Interview: Ellen Eeckhout
Foto's: © Vaticaan en Emmanuel Van Lierde

Welkom in de Jokri-bioscoop!

Op zoek naar een film met inhoud voor een Jokri-activiteit of toch liever een gezellig filmpje thuis dat meer dan enkel een goede verhaallijn bevat? De IeJeeDee-filmexperts staan voor je klaar! Kruip alvast onder je zacht fleecedeckentje, warm de chocomelk op en steek het haardvuur aan, want een arsenaal aan moderne (inter)religieuze films wacht jullie op!

Komedie



Bruce Almighty (2003): Bruce Nolan, een ontevreden televisiereporter, gelooft dat het hele universum tegen hem is en doet zijn beklag (tegen)over God. Wat hij niet zag aankomen, is dat God hem ook een antwoord biedt: God geeft Bruce al zijn goddelijke kracht en daagt hem uit om de wereld eens te runnen in zijn plaats. Hoe zal hij het ervan afbrengen? Interesse in hoe je deze film kan bespreken in je Jokri-groep? IJD voorziet een 'Bruce Almighty'-filmavond in het tweede semester! Kom een kijkje nemen en doe inspiratie op!

Wetenschap versus religie



God's not dead (2015): Josh Wheaton, christen en eerstejaarsstudent, wordt voor een dilemma gesteld op zijn eerste dag aan de universiteit. Tijdens de eerste les van het vak filosofie wordt hij – net als zijn medestudenten – door professor Radisson gevraagd om schriftelijk het bestaan van God te ontkennen. Studenten die weigeren 'God is dood' te noteren, zien een onvoldoende cijfer tegemoet wat hun toekomstkansen drastisch verkleint. Wat zal Josh doen? Een prachtige film over de moeilijke keuzes waar de hedendaagse maatschappij christelijke jongeren soms voor plaatst.

Historische fictie



Ben Hur (2016): Niets lijkt het leven van Judah-Ben Hur, een prins, te kunnen verstoren. Tot hij op een dag verraden wordt door zijn adoptiebroer Messala die officier is in het Romeinse leger. Veroordeeld tot levenslange slavernij, wordt Judah tewerkgesteld als galeislaaf op een schip. Na jaren op zee weet hij te ontsnappen en besluit hij op zoek te gaan naar wraak, maar dat is niet wat hij vindt... En daar zou een zekere Jezus van Nazareth wel iets mee te maken kunnen hebben. Een meeslepend familie-verhaal dat je in het hart weet te raken, al moet je wel openstaan voor fictionele toevalligheden!



We hebben natuurlijk nog veel meer voor jullie in petto... Tot de volgende film-flash!

Waar kunnen jullie deze parels uit de filmwereld nu vinden? Het catechetisch documentatiecentrum in het Sint-Baafshuis in Gent is 'the place to be' voor elke film liefhebber! Onze volledige catalogus en informatie over de openingsuren, vind je op www.sintbaafshuis.be onder 'Bibliotheek en documentatiecentrum'. Niet gevonden wat je zoekt? Geef een seintje aan ellen.eeckhout@ijd.be

Muziek in de kijker

Druilerig weer? Koude handen? Misschien zelfs al een kleine sneeuwstorm getrotseerd? Warm handen, voeten en vooral je hart aan onze afspeellijst vol christelijk muziktalent! De volgende twee hedendaagse bands laten je fiets-, trein- of autorit graag wat korter lijken.



For KING & COUNTRY

is dé christelijke band van het moment: met een wereldwijde tour in 2017 en twee Grammy-Awards veroveren ze niet alleen de hitlijsten, maar ook de harten van miljoenen gelovigen. Hun muziek biedt een **christelijk perspectief op de dagelijkse 'struggles'**, maar ook op de **vreugde en verbondenheid** die het christelijke geloof in zich draagt.

Te ontdekken nummers: *The Proof of Your Love, Shoulders, Joy, Ceasefire* (soundtrack *Ben Hur* 2016, cf. filmrubriek), *Pioneers, Priceless* (soundtrack *Priceless* 2018), *God Only Knows*, covers van *O come Emmanuel* en *Little Drummer Boy* e.a.

© gebaseerd op: Official Facebookpage For King & Country

Newsboys

is een Australische pop- en rockband die christelijke muziek **bijzonder actueel** weet te maken door de Blijde Boodschap te verpakken in een verfrissende 'sound'. Hun nieuwe **pop- en rockbeat** verloochent in geen geval de eeuwenoude traditie aan bestaande kerkliederen, maar zoals ze zelf graag verklaren: "De kerkgezangen hoeven niet noodzakelijk te worden gered, maar een nieuw publiek moet ze wel horen." Met zes gouden albums is deze iconische band niet aan zijn proefstuk toe.

Te ontdekken nummers: *God's Not Dead* (soundtrack *God's Not Dead* 2014, cf. filmrubriek), *We believe, That's How You Change The World, Hallelujah For The Cross, Guilty* (soundtrack *God's Not Dead 2* 2016) e. a.

© gebaseerd op: Official Facebookpage Newsboys



Spel in de kijker: Anderland!



Er was eens ... een land, Anderland genaamd, waar vrede heerste tussen alle bewoners ondanks dat ze niet allemaal hetzelfde dachten of geloofden. Anno 2059 strandt de mens er met een ruimteschip, op zoek naar deze ideale wereld. Bij aankomst blijkt Anderland echter lang geen vreedevolle plek meer te zijn. Verward door de vele verhalen over wie God is, vergaten de bewoners van Anderland dat niet de verschillen maar wel de overeenkomsten met elkaar het allerbelangrijkste zijn.

Bij dit bordspel word je uitgedaagd om in de huid van één van de ruimtereizigers te kruipen en **Anderland opnieuw te helpen opbouwen**. Als je dit doel wil bereiken, moet je andere godsdiensten beter leren kennen en treedt je in dialoog met elkaar. Het spel is uiterst geschikt om thema's als **'verdraagzaamheid', 'verbondenheid'** en **'interreligiositeit'** aan te halen in de Jokri-, Kring- of Plusserswerking. Om Anderland terug op te bouwen in het midden van het spelbord (waar aan het begin nog de spelpionnen staan, cf. foto), heb je puzzelstukken nodig. Deze puzzelstukken kan je verdienen door om beurt religievragen over de wereldgodsdiensten te beantwoorden of opdrachten uit te voeren. Het spel eindigt wanneer Anderland terug opgebouwd is en dus alle puzzelstukken in het midden van het spelbord gelegd zijn. Dit spel is allesbehalve strategisch: **samenwerking** staat centraal om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Het spel kan gespeeld worden met minimum drie spelers en maximum acht spelers.

Op zoek naar een spel, film of boek?

In het catechetisch documentatiecentrum vind je een waaier aan materialen om catechese te geven: van godsdiensthandoeken en leesboeken tot films en CD's, leuke spelen en Godly Play. Leerkrachten, catechisten en jeugdbegeleiders kunnen er zaken ontlenuen.

Contact:

Sint-Baafshuis (Biezekapelstraat 2, 9000 Gent), 09 235 78 45, 0486 61 42 51, dirk.goossens@kerknet.be
www.sintbaafshuis.be ('Bibliotheek en documentatiecentrum')

Maria,

Door de eeuwen heen
hebben zoveel mensen bij jou
steun en troost gevonden.

Dank je wel,
omdat jij ons steeds weer verwijst
naar je Zoon en naar zijn weg.

Leer ons, zoals jou,
leven met open handen.
Handen die veel kunnen loslaten,
zonder angst.

Handen die het onverwachte kunnen ontvangen
dat God ons wil toevertrouwen.
Maak ons, zoals jou, ontvankelijk
voor het wonder van God
die in ons diepste zelf wil wonen.

Laat ons leven vervuld zijn
van de dynamiek van de Geest
die ook ons wil overschaduwen,
altijd weer.

Amen.

(Karen Germeys)



Gevulde kerstcake met bosvruchten



Ingrediënten(8 pers.)

- 500 gr zelfrijzende bloem
- 500 gr zachte boter (extra om in te vetten)
- 525 gr suiker
- 10 eieren
- 225 kersenconfituur
- 500 gr mascarpone
- 125 gr blauwe bessen
- 1 roze pompelmoes
- 300 gr pure chocolade
- 100 ml room
- 40 gr melkerijboter
- 8 takjes rozemarijn

Bereiding

- Verwarm de oven voor op 180 °C. Klop 500 gr boter en 500 gr suiker in een mengkom op tot een witachtig beslag. Klop er een voor een de eieren onder. Zeef de bloem boven het beslag en meng goed. Klop 5 min. met de mixer tot een licht en luchtig geheel. Smelt 100 gr pure chocolade au bain-marie en meng onder de cakedeeg.
- Vet twee cakevormen in en verdeel het beslag over beide cakevormen. Zet 1u. in de voorverwarmde oven. De cakes zijn klaar als je er een scherp mes insteekt en het er droog uitkomt. Haal de cakes uit de vormen en laat afkoelen.
- Leg een cake op een serveerschaal en doe er de kersenconfituur op. Plaats de andere cake erbovenop en smeer er een mengsel van mascarpone en (25 gr) suiker op.
- Hak 200 gr pure chocolade fijn. Warm de room op tot hij kookt en voeg de gehakte chocolade toe. Roer tot alles gesmolten is. Voeg 40 gr melkerijboter toe. Giet de saus over de cake.

Afwerking

Werk de taart af met blauwe bessen, blaadjes rozemarijn en schijfjes roze pompelmoes. Versier naar hartenlust! Je kan deze cake eigenlijk perfect afwerken met ingrediënten naar keuze. Plaats minimum 1u. in de koelkast voor opdienen.

© Aldi



Nu en dan een engel: met een woord van bemoediging, met een perspectief van hoop.

Nu en dan een herder: met de warmte van de eenvoud, met de taal van de harde werkelijkheid.

Nu en dan een vreemdeling: met een wereldwijde blik, met wijsheid uit andere culturen.

Nu en dan een ster: houvast in tijden van verwarring, licht in de donkere tunnel.

Nu en dan een stal: om te schuilen tegen tegenwind, tegen verkilling.

Nu en dan wat stro of hooi: om uit te rusten, om te herstellen.

Nu en dan een kind: om onze kwetsbaarheid niet te vergeten, om onze dankbaarheid niet te verliezen.

Nu en dan zoals Maria en Jozef: zorg om de ander, trouwe zorg, zorg tot in de moeilijkste momenten.

Nu en dan het geschenk van de vriendschap en de zaligheid van het feest, van het brood en de wijn op tafel.

Zo wordt onze inzet herboren, zo blijft het komende jaar weer nieuw.

