



Baron Ruzettelaan 435  
8310 BRUGGE  
050 37 26 75  
www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be



13<sup>de</sup> NIEUWSBRIEF identiteit - godsdienst - pastoraal  
mei(3) 2020

## lancering van het jaarthema 'pastoraal op school' - SJ 2020-2021

Kinderen en jongeren volop kansen geven om zich te vormen, daar is het je om te doen als onderwijzers. Daarom gaat het om voor jullie die samen bouwen aan de katholieke dialogeschool.

Inspiratie daarvoor vinden jullie bij Jezus van Nazareth en de christelijke geloofstraditie. Ze vertolken een pedagogie van de hoop. Ze geven richting aan het vormingsproces met wegwijzers als duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid en verbeelding.

Zo wordt een katholieke dialogeschool een oefenplaats voor het volle mens- en medemens-zijn. Die weg opgaan is 'verrassend vreugdevol'. De vreugde toont zich in een waaier aan verschijningsvormen, zo kleurrijk als een regenboog.

Het nieuwe jaarthema 'verrassend vreugdevol' zoekt dit schooljaar naar vindplaatsen van vreugde en reikt ze ons aan als proviand voor onderweg.

Het vicariaat onderwijs bisdom Brugge en de pedagogische begeleiding van de regio West-Vlaanderen hebben het jaarthema 'verrassend vreugdevol' doorvertaald naar de slogan 'YES! - OMG' die tevens het jaarthema-logo vormt.



Met dit [lanceringsfilmpje](#) stellen we u het nieuwe jaarthema graag in 90 seconden voor.

<p>Wie met 'handen vol hoop' in het leven staat, wie hoopvol aan vorming werkt, is een mens die kansen zoekt.</p> <p>'Wie zoekt, die vindt'. Wie vindt, kan zijn vreugde niet op. Hij wil ze delen met anderen!</p> <p>Welke vrouw die tien drachmen bezit en één drachme verliest, steekt niet een lamp aan, veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig totdat ze die vindt? En als ze die gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt: "Deelt in mijn vreugde, want de drachme die ik had verloren heb ik gevonden". Lucas 15, 8-9</p>	 
--	--

De volledige [jaarthemabundel](#) van het vicariaat onderwijs van het bisdom Brugge voor de lancering van het nieuwe jaarthema kan je hier vinden.



Het [gebed van de week](#) voor september 2020 staat online. Hieruit kunnen teksten geput worden om te gebruiken bij personeelsleden.



Wij nodigen jou uit om een kijkje te nemen op de [gloednieuwe webpagina van Leeftocht](#) (Katholiek Onderwijs Vlaanderen). De digitale versie van het [startnummer](#), dat de hele jaargang overschouwt, evenals het [septemhernummer](#) kun je nu al helemaal lezen op de website. Ze bevatten hyperlinks naar nog meer inspiratie. Kijk ook even in de webrubriek [‘Abonneer je’](#) naar het voordelige groepsabonnement.

[www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be](http://www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be)



voor meer info  
Rik Depré 0490 11 36 13  
[rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen](mailto:rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen)