

# DOOPVIERING

Er is vreugde in de hele kerkgemeenschap. We zijn blij dat jullie met jullie kind naar de kerk komen om het te laten opnemen in de gemeenschap van mensen die hun leven willen kleuren met Jezus Christus. Geen mens heeft zich zo in Gods handen gelegd als Jezus. Hij gaat ons voor in geloof en liefde. Hij is een man van hoop.

De eerste christelijke gemeenschap waarin men thuis mag zijn, is het gezin en de eigen familie. Daarom is het doopsel van het kind een echt gezins- en familiegebeuren.

Het is in religieuze zin ook een gebeuren voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Daarom luiden we de klokken en plaatsen we een symbooltje in onze kerk. Daarom verschijnt de naam van jullie kind in het parochieblad en noemen we de naam in de voorbeden van de weekendviering. Het doopsel van jullie kind is een gebeuren dat door de ganse gelovige gemeenschap beleefd en gevierd wordt.

Door tijdig contact op te nemen met de dooppriester is het wellicht mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de ouders rondom het tijdstip van het doopsel.

Dopen zal meestal gezamenlijk gebeuren en dit bij voorkeur tijdens de weekendvieringen (de plaats bij uitstek waar de geloofsgemeenschap samen komt) of in een afzonderlijke viering (met collectieve doop) op een vooraf bepaalde zondag in de maand. Slechts uitzonderlijk wordt er op een ander tijdstip gedoopt. De data van deze gemeenschappelijke doopvieringen worden vastgelegd voor elke pastorale eenheid.

De doopkalender verschijnt regelmatig in het Parochieblad.

## Dekenaat OUDENAARDE

## JE KIND LATEN DOPEN



Beeldmateriaal ontleend aan "Opnieuw geboren. Je kind laten dopen."



## JE KIND LATEN DOPEN ?



Geen groter wonder dan een kind dat geboren wordt! Voor wie gelooft, is een kind het kostbaarste geschenk van God aan twee mensen die elkaar liefhebben.

Bij het doopsel worden ouders zich nog meer bewust van dit wonder van leven en liefde. Bij het doopsel smeden de ouders een band tussen hun dopeling en de Heer die verder leeft in zijn Kerk.

**Dit uniek moment verdient dan ook alle aandacht.** Daarom hebben de parochiepriesters in overleg met de dekenale conferentie enkele afspraken gemaakt rondom de viering en de voorbereiding van dit uniek moment.

In deze folder hebben we het over de **aanvraag, de doopvoorbereiding en de doopviering** zelf.

## DOOPAANVRAAG

De ouders vragen tijdig het doopsel aan bij de parochiepriester of in het secretariaat van hun pastorale sector (best twee maanden vóór de geplande doopdag).

Deze bezorgt de ouders een formulier dat ingevuld wordt en teruggestuurd. Daarop zal de priester of doopcatechist contact opnemen met de ouders om de verschillende stappen bij de voorbereiding van het doopsel te bespreken.

## DOOPVOORBEREIDING

Bij het eerste contact met de priester of de doopcatechist wordt de doopdatum afgesproken en de datum waarop de ouders deelnemen aan een gespreks- en info-avond die maandelijks in het dekenaat georganiseerd wordt.

Op deze samenkomsten kunnen de ouders niet alleen afspraken maken voor de doopviering, maar wordt tevens de betekenis van dit unieke gebeuren toegelicht. Ook praktische tips in verband met doopboekje, doopkaars, enz. komen aan bod. Aan dit vormingsmoment mag men gerust deelnemen binnen een andere pastorale eenheid naargelang de datum het best uitkomt.

