

Doopdata 2023

- **Elke zaterdag of zondag in de weekendviering**

- **Zondag, 14 uur**
O.-L.-Vrouw Hemelvaart, Eksaarde

5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli,
3 september, 1 oktober, 5 november,
3 december

- **Zaterdag, 14 uur**
Sint-Laurentius, Lokeren

11 maart 2023, Paaszondag 9 april,
13 mei, 10 juni, 9 september,
7 oktober, 9 december

- **Zaterdag, 14 uur**
Sint-Antonius Abt, Moerbeke

18 maart 2023, 15 april, zondag 21
mei, 17 juni, 16 september, 14 oktober,
18 november, 16 december

- **Zondag, 14 uur**
Sint-Laurentius, Lokeren

26 maart 2023, 23 april, 28 mei, 25 juni,
27 augustus, 24 september, 22 oktober,
26 november, 30 december

Data doopvoorbereiding

We komen samen om 20 uur in de dekenij van Lokeren.

dinsdag 28 februari 2023, dinsdag 28
maart, dinsdag 25 april, dinsdag 30 mei,
dinsdag 27 juni, dinsdag 29 augustus,
dinsdag 26 september, dinsdag
24 oktober, dinsdag 28 november

Contactgegevens

PAROCHIESECRETARIAAT
LOKEREN-MOERBEKE

Kerkplein 4, Lokeren
telefonisch ma-vrij tussen 8.30 en 12 uur
op 09 348 17 85

parochie.lokerenmoerbeke@bisdomgent.be



PAROCHIE
HEILIGE LAURENTIUS



Gedoopt
*in de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest*

Proficiat!

De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis.

Zo een 'nieuw leven' geeft niet alleen reden om dankbaar te zijn en feest te vieren; het is voor velen ook belangrijk

om Gods zegen te vragen over het pasgeboren kind.

Door het doopsel wordt het kind opgenomen in de Kerkgemeenschap.

We zijn blij dat je hiervoor kiest en wij zo mogen delen in jullie vreugde!

Enkele afspraken

1. De aanvraag van het doopsel gebeurt via het secretariaat. De contactgegevens en andere praktische gegevens vind je op de achterzijde van deze folder.
2. Voor je kindje wordt gedoopt, komen we op de dekenij samen om dit bijzondere moment voor te bereiden.
3. De doopviering heeft plaats in een weekendviering of in een doopviering.
4. Rond het feest van Maria Lichtmis (2 februari) worden alle gezinnen uitgenodigd voor de kinderzegen en ontvang je het doop-aandenken.

Veelgestelde vragen

Waarom gezamenlijk dopen?

Gedoopt worden is opgenomen worden in een gemeenschap van christenen. Dat komt het best tot uiting wanneer we met meerdere families samenkomen.

Waarom dopen in de zondagse eucharistieviering?

De zondag is dé dag van de christenen. Op die dag komen we samen om eucharistie te vieren, om gemeenschap te vormen, om God te danken en te eren. Een nieuwe christen verwelkomen we graag in het kloppende hart van onze parochiegemeenschap!

Is de voorbereiding verplicht?

Ja. Niet alleen leer je de andere koppels kennen met wie de doop zal gebeuren. Ook de eigen inbreng van de viering wordt besproken.

Andere vragen?

Aarzel niet om het secretariaat te contacteren bij vragen. We luisteren naar je vraag en gaan op zoek naar een passend antwoord.