

Samana verbindt, waar je ook bent!

Onze eerste activiteit zit er al op.

We hadden een gezellige middag met worstenbrood of appelbol en een leuke kwis, verzorgd door Christane en Mon.

Op 21/2/2023 hebben we onze bekende **BINGO**. Iedereen is welkom.

Gelieve in te schrijven bij Annie Van den Bulck

annievandenbulck@gmail.com.

Op 30 maart 2023 is er ziekenzegening door Frie in de kerk om 14.30.

Daarna is iedereen welkom in de parochielokalen voor een stuk taart met koffie of thee. De bijdrage bedraagt 5€.

Inschrijven bij je ziekenbezoeker voor 20 maart.

Na de paasvieringen op 8 en 9 april is er onze jaarlijkse

paasplantjesverkoop in de hall van de kerk.

Een potje kost 5€.

Wil je zeker zijn dat je je potjes hebt, gelieve dan het bedrag over te schrijven op volgend nummer, met als mededeling je naam en aantal. Dit voor 15 maart 2023.

DE KONINCK – VAN HAECKE BE 43 406 904 233 101

We hopen op veel respons op onze activiteiten.

Als je na het opruimen van je kerstgerief zaken hebt waar je vanaf wilt.

Eén adres : Goormans Jozef, Wenigerstraat 9.

Gelieve eerst te bellen op nummer 0494 73 17 61

Ben je ziek of eenzaam, heb je nood aan een babbeltje, bel of stuur een mail naar :

Mia Cox Meukens, 03 295 70 98 miaenwalter@telenet.be

“Wat mij is overkomen”

Wat mij is overkomen?

de persoonlijke nieuwjaarswensen die we dit jaar mochten ontvangen, drukten de hoop uit dat 2023 een vredevol jaar mag worden.

Immers de voorbije twee jaar werd de hoop uitgesproken dat we “gezond” mogen zijn.

Daarmee wensten we elkaar toe dat we gespaard zouden blijven van één of andere besmetting.

Ik denk dat iedereen het er over eens is: we hopen op een vredevol 2023.

De dagelijkse beelden van aanvallen in volle winter op de Oekraïense energie-infrastructuur zijn ijzingswekkend.

Hoe de vrede hersteld moet worden, blijft een open vraag.

Onze paus Franciscus sprak het woord “vredeshongersnood” uit.

Mooi woord...immers, wereldwijd is er honger naar vrede en voedsel. tegen Covid-19 werd een vaccin ontwikkeld.

Het oorlogsvirus kent geen vaccin. Jammer.

Tenzij het vaccin komt uit je eigen warm-menselijk hart.

Vanuit dat warm-menselijk hart heb je ongetwijfeld goede voornemens gemaakt om 2023 vredevol te maken.

Meestal zijn goede voornemens geen lang leven beschoren, maar 2023 verlangt naar meer...er is immers “vredeshongersnood”.

Mensen die het gewone doen en die, wat nodig is voor het leven van elke dag, gewoon doen...ze werken aan vrede.

Mensen die elke dag iemand een klein applaus geven...ze werken aan vrede.

Mensen die zomaar “vrijwillig” iets doen: iets wat niet direct opvalt, stille werkers... ze werken aan vrede.

Mensen met een glimlach, een woord van dank, met engelengeduld, met hun hart op de goede plaats...ze werken aan vrede.

Dat we 2023 mogen blijven herinneren
als een jaar waar vrede mogelijk is...
door jou

Vredevol Frie

Uitvaart



19/11 Joanna Spaepen, Zuster Clara van het arme Kind
Jezus, 95j, WZC Sint Camillius
3/12 Yvonne Verheyen, 93j, wed. Georges Dillen, levensgezellin van
Robert Van Weert Sprinkhaanstraat Borsbeek
7/12 Josée Gubbels, 99j, wed. Karel De Laet Waasdonk Deurne
17/12 Danny Grietens, 65j, echtg. Lila Dieffenbach L. Van Regenmortellei
Borsbeek
22/12 Juliette Smeijers, 94j, wed. Frans Lauwers Granvellelaan Borsbeek
23/12 Jules Lauwers, 90j, echtg. Maria Verschueren Boechoutsesteenweg
Borsbeek
29/12 Agnès Cappoen, 86j, wed. Gilbert Duerinck WZC Compostela
Borsbeek
4/1 Herbert Heller, 87j, wed. Julie Fooy WZC Millegem Ranst

Dopen

Alexander Skaropinski, zoon van Chanilyn Enemio Borsbeek



Doopcatechese

Wanneer je eraan denkt je kindje
te laten dopen
contacteer Frie : 03-322.41.59



OKRA Sint-Jan Berchmans

Bankrekening SJB:
BE04 9730 2257 1631

Tijdens de SJB Toneel 14-daagse
organiseert OKRA SJB een voordracht op:
zondag 26 maart van 14:00u tot 16:00u

“PLANTGENEESKUNDE, een fascinerend verhaal”

door **GERT LAEKEMAN**

Kaarten in voorverkoop: 6,00€. Inkom de middag zelf: 10,00€

Wie is Gert Laekeman? Hij is em. gewoon hoogleraar aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven. Hij woont in Oost-Vlaanderen en zal ons meenemen in de wonderlijke wereld van kruiden en geneesmiddelen. In een “gewone taal”, met veel anekdotes:

VAN KEUKEN NAAR APOTHEEK of

VAN KRUIDEN NAAR GENEESMIDDELEN

Marjolein, Rozemarijn en Melissa zijn mooie meisjesnamen, maar het zijn ook kruiden waar mensen zich al eeuwen van bedienen voor heilzame werking. De oude Egyptenaren maakten al gebruik van de wilg en legden zo de basis voor ons aspirientje en voor het bestrijden van eksterogen. Drop of geconcentreerde zoethoutwortel mag lekker smaken, maar te veel doet de bloeddruk stijgen. Maanzaadjes op onze broodjes zijn afkomstig van de opiumplant: in hoeverre worden we eraan verslaafd? Hoe komt rozebottelthee aan zijn rode kleur? Is kaneel goed tegen diabetes? Waarom hebben we de gewoonte om koffie te drinken na het eten? Helpt kruidnagel tegen tandpijn?

We maken samen een ontspannende wandeling van de keuken naar de apotheek, met een snuifje lavendel, om gezond te slapen en monter wakker te worden.

**Kaarten kunnen besteld worden via onze
OKRA SJB Bestuursleden of onze ombudsdienst.**

Naam	Tel:	Adres	
Jacqueline Druyts	03/322.27.48	Borsbeeksesteenweg 113	2100 Deurne
Ludo Mous	0476/29.33.11	Mortelsesteenweg 254	2100 Deurne
René Müller	0475/44.42.95	Corneel Smitslei 41	2150 Borsbeek
Bart Vanbrussel	03/366.53.69	Langbaanvelden 144	2100 Deurne
Staf Depoorter	0471/31.60.66	Adrinkhovelaan 181	2150 Borsbeek
Ghislaine De Ceuster	03/322.51.19	Smisbergstraat 26	2150 Borsbeek
Irène Wagemans	03/321.44.92	Eenamelaan 23	2150 Borsbeek
Betty Penninckx	03/385.08.97	Singel 28	2150 Borsbeek

OKRA SJB OMBUDSDIENST: 0476 29 33 11 of e-mail: ludo.mous@outlook.com



Mannenclub

ST.-JAN BERCHMANS BORSBEEK / DEURNE

Voor mannen, van jong, tot en met jong van hart!

<https://sites.google.com/view/mannenclubborsbeekdeurne>

Donderdag 16 februari 2023: 20:00 uur tafeltennistoernooi.

Waag ook eens je kans en kom meedoen. Voor 5 februari een seintje geven aan Leo, zodat we weten of we één of twee tafels moeten opstellen.

Woensdag 22 februari 2023, bezoek aan Katoen Natie.

De tentoonstelling '3500 jaar textielkunst' neemt je mee doorheen de geschiedenis van Egypte, verspreid over 5 zalen doorheen het gebouw van HeadquARTers, Van Aerdstraat 33 2060 Antwerpen.

Afspraak: 13:45 uur, ter plaatse. De rondleiding begint om 14:00 uur en duurt ongeveer twee uur. Wil je deelnemen? Stort voor 5 februari 10 euro per persoon. Betaald is ingeschreven.

Zaterdag 11 maart 2023: kooknamiddag en avond.

Enkel voor leden. Maximum 20 deelnemers. We starten rond 14:00 uur. Onder deskundige leiding van enkele geschoolde 'Mannenclub-koks' bereiden we een feestje voor. Nadien schuiven we onze voeten onder de tafel en genieten, met een glaasje wijn, een biertje, of een frisdrank van de heerlijke maaltijd. We vragen wel een voorschot van 20 euro, te storten voor 2 maart. Betaald is ingeschreven.

Zondag 26 maart 2023: natuurwandeling.

Deze activiteit staat open voor iedereen die wil meewandelen. Meer informatie hierover volgt later nog.

met vriendelijke groeten van het bestuur, Wim, Leo en Cel
Niewold Leo Floris Primslei 40 B7 2150 BORSBEEK
0497/03.03.68 leo.niewold@gmail.com
Somers Wim Singel 58 2150 BORSBEEK
0475/47.09.49 wim.somers@skynet.be
Van Nuffelen Cel Floris Primslei 20 2150 BORSBEEK
03/322 16 55 riaancel@skynet.be
rekening van de Mannenclub BE51 7330 0072 1062

Lichtmis

“Zegen alles wat het leven mooi maakt”....

Een dag in de winter, tijd van vroeg donker.
En toch vieren we Lichtmis (40 dagen na Kerstmis).
Een blij feest voor kleine en grote mensen.
Vreugde delen...met alle generaties: grootouders, ouders, gezin met groot en klein.

Welkom op zondag 5 februari om 11 uur: viering met kinderzegen.

Na de viering mogen de ouders het “doophandje”
meenemen dat een tijdlang in de kerk hangt.
Daarna een pannenkoek uit het vuistje...



Werkgroep doop- en 1ste communicatiecathese

Ruimte om te groeien...start op Aswoensdag 22 februari



Wanneer (hopelijk) de winter op z'n einde loopt en de lente licht brengt, ruimen we buiten op, maken we de aarde leeg. Zo kan de zon de grond opwarmen en zo komt er plaats om te zaaien en te planten.

De weken vóór Pasen, de vastentijd, kan een periode zijn om van binnen wat op te ruimen, om stil te staan bij keuzes die gemaakt zijn, om onze eigen levensstijl te bekijken. Dit jaar mogen we projecten ontdekken uit Guatemala, Rwanda en Burkino Faso. Ze leren ons om bewuster te leven en dat je deugd kan beleven aan delen. Deze ontdekkingstocht begint op **Aswoensdag 22 februari: viering met askruisje om 14.30 uur in de kerk.**

De koffie staat klaar...de koekjes ook.

Niets werkt zo verbindend als samen genieten van een tasje (h)eerlijke koffie.

Ook dit jaar mogen we je verwelkomen op onze “Koffie-Stop”.

Op **zondag 26 maart, na de viering van 11 uur**, onder de luifel van de kerk, houden we **koekjesverkoop** ten voordele van broederlijk Delen.



Mogen we je verwachten?
Werkgroep Broederlijk Delen

Gezocht

Personen die meewillen gaan wandelen of naar de cinema gaan met een persoon met autisme.

Alleen gaan is helemaal niet leuk en gemakkelijk.

Met een enthousiaste vrijwilliger is het al een heel stuk plezanter.

Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die we zoeken?

Neem dan contact op met katrien.vanheurck@devijverzw.be

Tot gauw! Woonbegeleiding Tyrolerhof
Vinkeniersweg 7
2150 Borsbeek

Apothekers

Wachtinfo: 0903/99.000
Ook te raadplegen via Teletekst ATV

Dokters

Voor Borsbeek-Wommelgem-Deurne
0900/10.113
Wachtpost Antwerpen-Oost naast Monica Deurne

van vrijdagavond 19 uur
tot maandagmorgen 07 uur

Op andere weekdays, gelieve uw eigen Huisarts te contacteren.



We turnen op woensdag 1 – 8 – 15 februari en op 1 – 8 – 15 -22 – 29 maart in de parochielokalen van 9 tot 10 uur.

Ons breibabbelfcafé is geopend op maandag 6 en 27 feb. en 13 en 27 maart. In de parochielokalen van 13.30u tot 16 uur. Voor meer info mag je bellen naar Bernadette 0496 13 39 67.

De wandelingen met Ria gaan door op dinsdag 14 feb en 14 maart. Ze starten om 14 uur aan Tyrolerhof in de Aug. van Putlei. Voor info mag je bellen naar Ria 03 322 16 55.

Op dinsdag 28 februari organiseren we een namiddag... Koffiekletsen!!!

We babbelen over van alles en nog wat, ondertussen genieten we van een lekker tasje koffie met een gebakje erbij natuurlijk. We starten om 14 uur in de parochielokalen en iedereen is welkom, ook je vriendin of buurvrouw die geen lid is van femma, mag gerust meekomen. Voor info mag je bellen naar Bernadette. 0496 13 39 67

Een jaar of 4 geleden hebben we **een namiddag** georganiseerd met info over de **Lamont poets producten**. De aanwezige leden waren heel enthousiast en daarom gaan we dat hernemen op **dinsdag 7 maart om 14 uur** in de parochielokalen. Voor inschrijven bel naar Ria. 03 322 16 55

Op dinsdag 21 maart is er terug een leesclub, waar we deze keer het boek “ de tweede familie “ van Zeruya Shalev gaan bespreken. We starten om 14 uur en de prijs is 5 € voor leden en 8 € voor niet leden. Wie graag leest en wil meekomen mag altijd bellen naar Rineke 03 321 53 50

We gaan het KMSKA bezoeken op dinsdag 28 maart om 14 uur. De prijs is 20 € pp. Leden met een museumpas kunnen gratis mee. **Inschrijven is noodzakelijk en dit vóór 7 maart** bij Bernadette 0496 13 39 67 we spreken daar terplaatse af om 13.45 u. Het museum is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.