



Baron Ruzettelaan 435
8310 BRUGGE
050 37 26 75
www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be



11 de NIEUWSBRIEF identiteit – godsdienst – pastoraal
mei 2020

verlies en rouw in tijden van Corona



1

Iedere mens, iedere school heeft te maken met verlieservaringen. Ze kunnen diverse vormen aannemen. Zo treedt vandaag verlies aan sociaal contact als verlieservaring voor velen op de voorgrond. Scholen zoeken onder andere door afstandslernen naar creatieve manieren om daarmee om te gaan. Maar de verlieservaringen kunnen veel indringender zijn! Het virus eist ook steeds meer mensenlevens.

Het sterven kan ook in je school heel dichtbij komen. Laten we vurig hopen dat het niet gebeurt, maar laten we ook realistisch zijn.

Ben je daarop voorbereid? Is er in je school een kernteam om dat op te nemen, als het zich zou voordoen? Heb je een draaiboek? Is er een rouwkoffer?

De webpagina '[verlies en rouw](#)' op de website van het vicariaat onderwijs bisdom Brugge helpt je op weg om voorbereid te zijn. Vooral wanneer het (nog) niet acuut is, is het van belang om daar werk van te maken.

Drie onderdelen die je kan terugvinden op de bovengenoemde webpagina 'verlies en rouw' willen we hier in deze Coronatijden bijzonder in de kijker plaatsen:

- <https://www.wijrouwenmee.be/>
wijrouwenmee is een initiatief van de [Coronadenktank](#) en wil steun en troost bieden in deze moeilijke dagen. Want je verdriet hoeft niet in quarantaine.
- Verlies en rouw in tijdschrift Klasse: '[Start al 'in je kot' met verwerking van verlies](#)'.
- De webpagina '[verlies en rouw](#)' op de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Met het vicariaat onderwijs werkten we ook een '[stilte- en gebedsmoment](#)' uit voor wie een dierbare verloor door Corona.

Om te beluisteren: [Tom Rosenthal - "Hope"](#)

Kinderverhaal: '[Hallo, ik ben Corona](#)' – De Weg Wijzer

mededelingen van de inspectie-begeleiding rooms-katholieke godsdienst basisonderwijs (Francis De Westelinck, Mieke Desmet en Sabien Lagrain)

1. Nieuw aanbod Godsdienst kleuter- en lager onderwijs in Coronatijd.

Voor 5 weken krijg je een concreet aanbod godsdienst waaruit je kan kiezen, zowel in de pre-teaching als achteraf.

Per week is één suggestie uitgewerkt met een aanbod voor kleuters en elke graad van het lager onderwijs.

Dit kan, digitaal of op papier, als 'magje' gegeven worden aan de kinderen om vooral levensbeschouwelijk de verbinding te maken tussen verhalen en de coronatijd waarin we ons bevinden.

(Klik telkens op onderstaande titels.)

handleiding nieuwe suggesties Noach

suggestie 1: houd het veilig – blij in uw ark

suggestie 2: een lockdown van 40 dagen

suggestie 3: groot verdriet

suggestie 4: samen in hetzelfde schuitje

suggestie 5: dromen van een nieuwe wereld

Verder tref je [op deze pagina](#) (scrol meer naar onderen) nog een eerdere reeks suggesties.

We hopen jullie hiermee van dienst te zijn. Weet dat we jullie graag met raad en daad bijstaan.

De begeleidingsdienst (via de ankerfiguren van jullie school) en de inspectie godsdienst staan klaar om jullie hierbij te ondersteunen.

Suggestie: Ouders hebben nu beter dan ooit zicht op hoe je leerlingen de preteaching beleven. Vraag je hen hoe de preteaching thuis lukt? Met [de feedbackfiche](#) die in Klasse werd voorgesteld, kan jij lessen en taken bijsturen voor hun kind.

Tip: Klasse - schooldirect publiceerde [deze 'update corona'](#), zeker ook relevant voor het domein Godsdienst.

2. Data die worden geannuleerd wegens Corona:

- alle studiedagen godsdienst RKG en ZILL tot einde juni
- profs 2 godsdienst

De **studiedagen RKG & ILC** die in april voorzien waren maar door de coronacrisis niet konden doorgaan, krijgen een **nieuwe datum**:

-Voor regio Noord:

dinsdag 6 oktober van 9u00-12u00 in D'Abdij te Assebroek

-Voor regio West:

dinsdag 13 oktober van 9u00-12u00 in De Klimop te Diksmuide

-Voor regio Zuid:

donderdag 15 oktober van 9u00-12u00 in De Bron te Harelbeke

Later volgt een nieuwe inschrijvingslink.

3. RKG(bao)-nieuws van Luc Coene



4. Pre-teaching en de godsdienstles

Getuigenis door Mieke Vanhouteghem, gemeenschapsonderwijs 'De Toekomst', Avelgem

Getuigenis door Mieke Dupont, VBS Sint-Katrien, Lendelede

3



mededelingen van de inspectie-begeleiding rooms-katholieke godsdienst secundair onderwijs

Beste collega's

Het zijn bevreemdende tijden voor iedereen... Sommigen onder jullie zijn de voorbije weken van veraf of dichtbij met eenzaamheid, verdriet of afscheid geconfronteerd. Aan allen willen we hierbij onze steun betuigen. Gelukkig zijn er ook vele tekenen van hoop zichtbaar in deze dagen. Zo worden nieuwe wegen van verbinding opgezocht. Ook ons vak biedt kansen om - in de mate van het mogelijke - leerlingen in hun levensbeschouwelijke groei te ondersteunen.

Goede moed aan jullie allen en hopelijk tot snel!

Marijke Vanhoutte & Gertjan Monteyne

1. Berichten inspectie-begeleiding en Erkende Instantie

Op 2 april werd een schrijven verspreid vanuit de inspectie-begeleiding aan alle leraren godsdienst. Daarin werden de verschillende scenario's overlopen wanneer de lessen zouden hervat worden en wat de gevolgen daarbij zijn voor het vak godsdienst. Daarnaast werden enkele suggesties en aanknopingspunten meegegeven met het geactualiseerde leerplan. Een fragment uit de brief:

"Wij rekenen op jullie professionaliteit, op een planmatige aanpak waarbij je - met het leerplan als ondersteunend instrument in deze

bijzondere context - de levensbeschouwelijke dialoog met en groei van leerlingen centraal plaatst.

Dank voor de creativiteit en de betrokkenheid in deze bijzondere periode. (...)

Wij gaven het eerder al aan: vandaag gaat het niet om punten en komma's, maar om de essentie van het (samen)leven zelf."

Op 15 april stuurden de *Erkende Instanties en Vereniging* een schrijven naar zowel directies en schoolbesturen, als naar alle leraren godsdienst. Hierbij werd de steun en waardering voor het werk van velen uitgesproken. Ook werd nogmaals het belang van de levensbeschouwelijk vakken benadrukt.

Je kunt de brief van de Erkende Instantie [hier terugvinden](#) (Thomas website).

De berichten van de inspectie-begeleiding zijn [te raadplegen op de site van het vicariaat onderwijs bisdom Brugge](#).

Bij praktische vragen of bezorgdheden over de organisatie van het vak, kunnen jullie ons steeds contacteren: marijke.vanhoutte@rkg.vlaanderen
gertjan.monteyne@rkg.vlaanderen

2. Annulering 5-6-7 mei

Even op adem komen... : De drie geplande avonden in mei, meer bepaald 5, 6 én 7 mei aanstaande, gaan niet door.

Voor zover we dan eventueel alweer aan het opstarten zijn, zullen jullie alle tijd én energie willen inzetten voor jullie leerlingen, jullie vak én jullie school...

En daar zeggen we nu al met grote waardering: DANK JE WEL!!!

We waarderen sterk wat jullie allemaal in deze korte tijd nog willen bewerkstelligen.

3. Omwille van de Corona-crisis wordt de [LOGOS-studiedag](#) van 4 mei verplaatst naar 29 september. Tijdens deze studiedag staat het scheppingsgeloof centraal, en wel in relatie tot ecologie.

4. Pre-teaching en de godsdienstles [Getuigenis door Hanne Van Gils](#), Sint-Lodewijkscollege, Brugge

5. [Vakspecifieke Impuls voor School: 'Wat het coronavirus ons leert: onze hoogmoed keert zich tegen ons'](#).

6. Nieuw boek Roger Burggraeve

Een goed boek kan misschien inspiratie en hoop bieden in deze tijden van verbonden afstand. Een aanrader...

Professor Roger Burggraeve publiceerde bij Halewijn een nieuw boek: 'geen toekomst zonder kleine goedheid'.



Welk concept van samenleven geniet de voorkeur? Kiezen we voor een samenleving gebaseerd op een genereuze verantwoordelijkheid door en voor de ander of voor de inperking van die oneindige verantwoordelijkheid? Het ethisch appel van het gelaat van de ander uit het denken van Emmanuel Levinas gebruikt Roger Burggraeve als toetssteen in dit boek. Doordenken over maatschappelijke thema's is noodzakelijk vooraleer het te hebben over de kleine goedheid. Anders dreigt deze slechts een uiting te zijn van altruïstisch sentimentalisme. Kleine goedheid verzet zich tegen de almacht van de baatzucht en getuigt op een bijzondere manier van het menselijke verlangen om goed te mogen en te kunnen zijn. Meer info op [tref je hier](#).

5

eerste communicanten & vormelingen: na lockdown terug in de klas

EERSTE COMMUNIE

Beste juf of meester

Samen met de ouders, de geloofsgemeenschap en met (de) kinderen uit je klas, was je al een tijdje op weg naar de eerste communie. Door de coronapandemie wordt deze mooie dag onverwachts uitgesteld naar een later tijdstip. We begrijpen dat dit ook voor jullie als juf/meester en de school zeker niet aangenaam is. Ook de gezamenlijke voorbereiding op de eerste communie valt op dit moment stil. Graag willen we u als juf en meester enkele impulsen aanbieden om de kinderen op school en/of thuis verder voor te bereiden op de eerste communie. Samen dit bijzondere moment voorbereiden, kan mooie kansen in zich dragen.

Tijdens de eerste impuls staan we stil bij **het kruisteken**

VORMSEL

Beste vormelingen

Jullie zijn al een tijdje op weg naar jullie vormsel. Onverwachts wordt deze voorbereidingstijd een beetje langer en kunnen jullie niet meer samen komen met je tochtgenoten en catechisten. Je vormsel wordt verplaatst tot na de zomervakantie. De voorbereiding was al heel goed bezig. Bovendien heb je vast werk genoeg voor school! Toch willen we je graag een challenge voorstellen om in de komende weken uit te voeren. Neem je de uitdaging aan?

We willen het met jou op de eerste plaats graag hebben over het kruisteken. Een kruisteken maken ... je hebt vast wel als kind geleerd van je ouders of op school hoe het moet! Maar waarom doen we het? Wat betekent het voor een christen? En wat betekent het voor jou persoonlijk? Laat we samen op verkenning gaan: **het kruisteken** (Let wel: tweede deel van deze bijdrage kent een andere inhoud dan dezelfde rubriek bij eerste communie.)



gebed van de week mei 2020

6

Het 'gebed van de week'
voor **de maand mei 2020**
staat online.



speciale editie van Leeftocht voor kleuters



In deze **speciale hoopvolle editie voor kleuters van Leeftocht/Naomi** willen we de verbondenheid tussen school en de kinderen thuis groter maken.

Samen, hoopvol, zorgen voor ... zijn woorden die we in de media heel vaak hoorden. Iedere dag klinkt het woordje **hoop** bij het bekendmaken van de nieuwe cijfers. Iedere dag hopen we samen om in verbondenheid verder te werken aan een gezonde omgeving waar iedereen opnieuw zichzelf kan en mag zijn.

Hier kun je alvast **enkele activiteiten** vinden die de **kinderen thuis** een handje kunnen helpen! Verschillende ontwikkelthema's kunnen in die activiteiten aan bod komen. Hopelijk kan dat voor heel wat kinderen een beetje hoop brengen.

datumkalender eerste communie en vormsel in het buitengewoon onderwijs

Alle eerste communie en vormselvieringen in het **buitengewoon basisonderwijs** kregen een nieuwe datum in de maanden september en oktober. [Hier tref je de kalender.](#) Bij vragen contacteer a.u.b. Rik Depré.

annulatie 'impulsavond'

en opleiding 'voorgaan in (liturgie) vieren op school'

De **impulsavond 'nieuw pastoraal jaarthema 2020-2021'** op 19 mei 2020 om 19.00 uur in centrum d'Abdij **gaat niet door**. Vanaf 19 mei stellen we alle materialen digitaal ter beschikking. Er komt ook een speciale nieuwsbrief.

De **opleiding 'voorgaan in (liturgie) vieren op school'** wordt **opgeschort voor dit schooljaar**. De laatste sessie van 26 mei wordt dus geannuleerd. Volgend schooljaar nemen we dan de draad weer op.

7

data schooljaar 2020-2021

identiteit – godsdienst – pastoraal

eventuele wijzigingen zullen we in volgende nieuwsbrieven duidelijk aangeven

- ontvangst van & zendingmoment voor alle nieuwe leidinggevenden in onderwijs (directies) en pedagogische begeleiders en medewerkers van het vicariaat onderwijs en nieuwe bestuurders: dinsdag 22 september 2020, 14.00 - 18.00 uur, bisschopshuis
- inspiratiedag voor pastoraal in de katholieke dialoogschool: woensdag 7 oktober 2020 in combinatie met het 'festival van hoop' (synodaal proces luik onderwijs)
- ISB leermeesters rooms-katholieke godsdienst: 10 november 2020, gaat door in YOT-Brugge, de priorij Onze-Lieve-Vrouw te Bethanië in Loppem, de Sint-Michielsbeweging in Brugge en nog een vierde nader te bepalen locatie
- samenkomst van alle diakens, religieuzen, godgewijden, priesters met benoeming/taak in onderwijs: woensdag 02 december 2020 om 18.00 uur in centrum d'Abdij
- aanvangsbegeleiding (inspiratienamiddag) voor alle nieuwe personeelsleden in het secundair onderwijs met zendingmoment door de bisschop, woensdag 13 januari 2021, 14.00 uur, centrum d'Abdij
- aanvangsbegeleiding (inspiratienamiddag) voor alle nieuwe leraren in het basisonderwijs met zendingmoment door de bisschop, woensdag 27 januari 2021, 14.00 uur, diocesaan dienstehuis Groenhove
- vormings- en ontmoetingsmoment voor alle leraren rooms-katholieke godsdienst in het buitengewoon secundair onderwijs van het bisdom Brugge: dinsdag 23 februari 2021 (van 19.00 tot 21.30 uur) in Roeselare (zelfde programma op 25/02/2021 in Brugge)
- dag van de Godsdienst voor leraren in het secundair en hoger onderwijs: woensdag 24 februari 2021, centrum d'Abdij Brugge
- vormings- en ontmoetingsmoment voor alle leraren rooms-katholieke godsdienst in het buitengewoon secundair onderwijs van het bisdom Brugge: donderdag 25

februari 2021 (van 19.00 tot 21.30 uur) in centrum d'Abdij Brugge (zelfde programma op 23/02/2021 in Roeselare)

- dag van de godsdienst basisonderwijs: woensdag 28 april 2021, in centrum d'Abdij
- professionaliseringsaanbod nieuwe directies basisonderwijs (2^{de} jaar opleiding) sessie 'pastoraal in de katholieke dialogeschool' (VM) en rooms-katholieke godsdienst (NM): dinsdag 18 mei 2021, centrum d'Abdij Brugge
- abdijdagen voor schoolbesturen, leidinggevenden en directies: dinsdag 25 en woensdag 26 mei 2021, Sint-Sixtusabdij West-Vleteren

nieuwe website Verbonden Léven: www.verbondenleven.be

Een recent ontstane website over verbondenheid met God en met elkaar, over vertrouwen en toevertrouwen.

Verbonden Léven is kiezen om te leren leven vanuit een ontvankelijke, open levenshouding, gericht op elke mens die op onze weg komt en op dat wat er zich in ons leven aandient. Vanuit een intense verbondenheid met de Bron van Léven verbonden leven met elkaar.

Verbonden Léven betekent 'Léven IN vertrouwen'. Dan spreekt àlles van Léven en hoeven we ons leven niet te m àken, het is er al! Aan ons, jij, ik en wij, om het te ontdekken.

De website zal gaandeweg verder groeien. Dagelijks verschijnt er een commentaartje op het Evangelie van de dag. Verder vind je er concrete levenservaringen, mensen die getuigen van hun Léven IN vertrouwen, verbondenheid. Daarnaast ook maandelijks een ervaring bij de Psalm van de maand en hoe deze ons kwetst en ons binnenste open gooit.

www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be



voor meer info bij een bepaald item
Rik Depré 0490 11 36 13
rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen